

Kerstdienst Arnhem, 2020

Welkom allen bij deze kerstdienst op papier, ik hoop dat deze dienst jullie, ondanks dat het op papier is, toch een woord van troost, een zin kan bieden waarmee jullie de kerstdagen verder kunnen, en het nieuwe jaar mee tegemoet stappen.

Ik wil jullie vragen te beginnen met het aansteken van de adventskaarsen, of een kaars. Met daarbij de woorden:

Laat het licht weer branden
waar leven verdord is
De bron opgedroogd
De liefde verkild
En waar de dagen troosteloos geworden zijn

Laat het licht weer branden
Waar mensen zich hebben opgesloten
In zichzelf en bezeerd zijn in hun vertrouwen
Al te vermoeid raakten en niets meer verwachten.

Laat het licht weer branden
Waar mensen alleen gelaten zijn
Hun taal niet meer werd verstaan
Hun liefde niet aanvaard
Waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf

Laat het licht weer branden
Waar liefde wordt geboren
Temidden van ons die verlangen
En uitzien en hopen..

Zingen

Een kerst is voor mij geen kerst zonder het lied 'komt allen te zamen'. U kunt het lied via de volgende link beluisteren, of lezen / zingen uit het liedboek, lied 477 de coupletten 1, 2 en 4.

<https://www.youtube.com/watch?v=IRbyWWJYsao> (de youtube link voor komt allen tezamen).

Lezing

Dan volgt de eeuwenoude bijbelvertelling: het kerstverhaal
Deze kunnen jullie lezen in Lucas 2, de verzen 1 tot en met 20.

Lees / kijk je deze dienst samen met kinderen, of vindt u het leuk om eens een het kerstverhaal op een andere manier mee te maken? Klik dan op de volgende link, dit is het kerstverhaal van Dick Bruna.

https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU&t=155s (kerstverhaal)

En hier het kerstverhaal uit De Bijbel in Gewone Taal:

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van

David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

'Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Luisteren: Ik neem altijd een poplied mee in de dienst, en ook vandaag hebt u weer de mogelijkheid om naar een poplied te luisteren. Het is een lied van pentatonix, een Amerikaanse groep, waarbij ze zich afvragen waar kerst om gaat, en wat het voor hun betekent. Het is te luisteren via de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=pFjdfjrtf1Q>

Overdenking

Beste gemeente, mijn overdenking staat hier op papier, maar vindt u het prettiger om te luisteren? Ik heb hem ook in beeld opgenomen, ga dan op de website naar laatste video, en klik deze aan. Als het goed is krijgt u dan mij in beeld, met de overdenking. Leest u liever verder? Dat kan ook, vrijwel dezelfde overdenking (enkele dichterlijke vrijheden daargelaten) staat ook hieronder.

Overdenking

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias.

Dit zijn de standaard kerstwoorden die elke kerstavond/kerstochtend worden uitgesproken en die ik jullie dan ook niet wilde onthouden. Kerst.. het is een feest dat aan elkaar hangt van tradities, van lekker met elkaar eten, van (misschien wel verplicht) naar de kerk gaan, en van home alone of the sound of music kijken op televisie. Tenminste.. dat is het beeld dat wij bij kerst hebben.

Maar kerst is voor een groot deel van de mensen in onze samenleving ook een tijd van alleen zijn, van de dagen uitzitten, van alleen een uurtje naar de kerk om mensen te zien, van nog maar een film kijken omdat er anders niets te doen is. Waar kerst voor mij, en voor velen met mij een tijd is van licht, van uitkijken naar het kind dat geboren wordt om vrede te brengen, is kerst voor deze mensen een tijd van donkere dagen, van uitkijken naar het moment dat iedereen weer in het normale ritme gaat.. en de dagen weer lichter worden.

Zeker in de huidige lockdown, waarin we toch zo weinig mogelijk de deur uit gaan, waarin de meeste kerken gesloten zijn tijdens eigenlijk het hoogtepunt van het jaar... deze tijd waarin bibliotheken dichtzijn, eigenlijk elke ontmoetingsplek is gesloten... zeker in deze tijd, in dit jaar, zijn er zoveel mensen die zich eenzaam voelen, alleen, angstig.. die de moed verloren hebben.

En ik vind dat jammer. Kerst zou juist het feest moeten zijn waarop iedereen warmte en licht ervaart.. de goede boodschap kan meenemen en uitdragen dat het licht in de wereld is gekomen, dat Jezus is geboren, en dat wij van daaruit ook uit mogen kijken naar een tijd die mooier en beter wordt. Een wereld waarin vrede het voornaamste streven is, en een ieder naast elkaar kan leven.

Ik weet wel... zo'n wereld wordt het niet plotseling, ook niet omdat het opeens kerst is. Maar kerst is wel die periode in het jaar waarop iedereen opeens meer z'n best lijkt te doen. Het is gek, maar het lijkt net alsof de periode wanneer de lichtjes aangaan in de steden, de kerstmuziek zachtjes uit de speakers klinkt, en de warme chocolademelk en oliebollen over de toonbank vliegen.. de mensen - naast kerstcadeautjesmonsters – meestal een stuk liever worden voor elkaar. Zoals u misschien wel kunt raden... kerst is één van mijn favoriete momenten van het jaar.. een tijd voor kerstmuziek (het liefst luister ik dat het hele jaar door), voor de Dr. Denker, een tijd voor bezinning en hernieuwde bezieling.

Het is een tijd waarin ik graag, elk jaar weer dat aloude verhaal opnieuw hoor... van het kind dat geboren werd, gewikkeld in doeken, en de herders en wijzen die kwamen om het kind te aanbidden. Het is een tijd waarin ik luister naar de verhalen van mensen die ondanks de ellende in hun leven, met kerst weer hoop krijgen, dat het beter wordt.. dat het leven altijd weer lichter wordt. Dat dat kleine onschuldige baby'tje dat daar ooit in een stal in Bethlehem heeft gelegen de wereld niet alleen destijds, maar ook nu vrede zal verkondigen.

Het is een tijd, waarin ik niet anders kan dan blijven geloven, dat wanneer we elkaar herinneren aan deze boodschap van vrede en licht.. dit uiteindelijk ook bewaarheid zal worden. Misschien niet direct in het groot.. maar wel in het klein, hoe klein dan ook, direct om ons heen.

In deze bijzondere tijd, waarin hoop zo ontzettend hard nodig is, wil ik jullie dan ook vragen: wees dat licht, wees die hoop voor een ander. Al kun je niet bij iemand op visite, een kaartje, een

bloemetje, een pan met zelfgemaakt eten kan altijd. Een gesprekje op anderhalve meter, een wandeling door de natuur.. ook dat kan nog steeds.

In deze donkere dagen, waarin er zo weinig hoop lijkt te zijn, weet dat er zo'n 2000 jaar geleden een kind ter wereld kwam, die de hoop van de wereld werd. Met de belofte: "Wees niet bang, want er is een redder geboren, hij is de Messias.

Dus wees hoopvol, houd moed, en houd vol.

Amen.

Gebed

Laten we dan bidden

Als een kind je morgen vraagt:

waarom durf je de toekomst aan,
waarom hou je het goede vol,
waarom gaat het kleine jou ter harte,
waarom buig je niet voor het zware,
waarom sla je bruggen tussen mensen,
waarom wil je bergen verzetten?

Zeg dan: kind, ik geloof –
niet in chaos en donkere leegte,
maar in God, die sprak:
Er is licht – jij mag leven.

Als een vriend je morgen vraagt:

waarom durf je de toekomst aan,
waarom wordt je niet bitter in tegenslag,
waarom klaag je onderdrukking aan,
waarom hoed je het kwetsbare,
waarom wil je onwaarheid weerstaan?

Zeg dan: vriend, ik geloof –
niet in hardheid, of leugen,
maar in Hem, die sprak:
Ik ben het licht, ik ben het leven.

Als de wereld je morgen vraagt:

waarom durf je de toekomst aan,
waarom kleed je armen en naakten,
waarom bied je ontheemden jouw dak,
waarom wil je hongerigen voeden, dorstigen laven,
waarom gaat jou de schepping ter harte,
waarom bescherm je leven?

Zeg dan: wereld, ik geloof –
niet in sterven, of dood,
maar in het Woord, dat spreekt:
Jij mag lichter levend verder gaan.

Amen.

Zegen

Laten we dan God om de zegen vragen.

God is voor ons
om ons de juiste weg te wijzen.
God is achter ons
om ons in de armen te sluiten.

God is onder ons
om ons op te vangen
God is in ons
om ons te troosten.
God omgeeft ons
als een beschermende muur

God is boven ons
om ons te zegenen.

Zo zegene ons God,
vandaag, morgen,
en tot in de eeuwen
der eeuwen.

Amen.

Luisteren/zingen: Ere zij God

Deze kerstdienst wil ik (natuurlijk) graag afsluiten met het lied: "Ere zij God".

Deze kunt u zelf zingen of meezingen met de volgende link

<https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4>

Ere zij god, Ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, Ere zij God
In den hoge, In den hoge, In den hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen
Amen

Een hele gezegende kerst toegewenst!