

GemeenteNieuws

Port Betaald



Sept. - Dec. 2021
Gemeentebld van de
Doopsgezinde
Gemeente te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Websiteadres:

www.doopsgezindenarnhem.nl

Predikant:

Zr. Aly Meijer. Contact: 06-26493146
of predikant@doopsgezindenarnhem.nl.
Telefonisch spreekuur op maandag,
woensdag en donderdag van 8.30 tot
9.00 uur op nummer 06-26493146.

Redactie:

Redactieleden: vacant
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Kopij graag sturen naar
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Ledenadministratie:

Marjan en Onno van Binsbergen
026-3810354, ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter: vacant
Anne-Rie Bus neemt waar
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl
Secretaris: vacant
Penningmeester: Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil
maken, graag bellen zaterdag vóór
12.00 uur met Han Bohlken,
0316-343358 of Ruud Mulder,
06-27305094 of contact opnemen via
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl.

Kinderopvang:

Ouders die jonge kinderen mee willen
nemen naar de dienst, zijn natuurlijk
van harte welkom. Kinderopvang
regelen we op verzoek. Mail naar:
kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

GEMEENTENIEUWS Nr. 09-12
September - December 2021

VOORWOORD

Verandering redactie Gemeentenuws

Er verandert in het leven van alles als je ouder wordt. Eerst schuif je het zo ver mogelijk voor je uit en doe je of alles bij het oude kan blijven. Maar er komt een moment dat je onder ogen moet zien dat bepaalde taken meer tijd van je vragen, naast de andere die zich op dat moment aanbieden en dat het tijd is te heroverwegen. Dat geldt ook voor ons en daarom hebben we besloten de redactie van het Gemeentenuws, waar meer tijd in gaat zitten dan je zou denken, over te dragen. Het juli/augustusnummer was dus ons laatste. We wensen eventuele opvolgers veel succes.

Marina en Istvan

VAN DE KERKENRAAD

Allereerst kijken we als gemeente terug op een mooie Intrededienst van onze predikant Aly Meijer. We hadden voor coronabegrippen een volle kerk met gasten. Dit keer een sober GemeenteNieuws dat u in handen heeft. In het voorwoord heeft u al kunnen lezen dat Marina en Istvan Valkenburcht helaas, maar begrijpelijk, zijn gestopt met de redactie van het GemeenteNieuws. Zij hebben ons de laatste jaren verwend met mooie teksten en kleurige plaatjes. Aangezien onze predikant en de kerkenraad niet alles kunnen opvangen, hebben we ervoor gekozen om een sobere versie voor meerdere maanden te maken. Zo bent u toch op de hoogte van wat er komen gaat, al is het mogelijk dat een activiteit en/of datum alsnog wijzigt. Het is toch belangrijk dat een ieder van ons op de hoogte blijft van wat er in en rondom de gemeente speelt. Juist ook voor degenen die niet over email beschikken. Daarom het verzoek om goed na te denken of u een bijdrage kunt leveren aan het GemeenteNieuws. Ook naar Marina en Istvan is het een mooie geste als we hun werk van de afgelopen jaren in ere kunnen houden. Helaas is dit niet het enige waar we handen en denkwerk te kort komen. Om alvast vooruit te blikken: er komen vacatures voor de kerkenraad vrij. We hebben nu al te weinig kr-leden, maar met de komende ledenvergadering zit de termijn van kr-leden er ook op. Bedenk: ‘vele handen maken licht werk’!

Anne-Rie Bus

TERUGBLIK ZOMERKRING

Onderwerp Inspiratiebronnen

De Zomerkring van dit jaar was georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente, en geleid door ds. Aly Meijer, die op 5 september is bevestigd bij de Doopsgezinden in de intrededienst. De deelnemers aan de kring, 12 personen, zijn lid bij de Waalse Gemeente, de Doopsgezinden en de Parkstraatgemeente, of hadden een of andere binding met de /een kerk.

De avonden vonden plaats in de Parkstraat en in de Waalse kerk.

De inspiratiebronnen hebben we besproken, dat waren voorwerpen, teksten, eigen verhalen, liederen, typisch voor een van de kerken waar we bij horen, of welke een gezamenlijke inspiratiebron was. Bijvoorbeeld een lied:

Mijn gebed van D.C. Lewis

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk
Niet voor de priester Heer, of 't antiek
Ik kom alleen maar hier, voor de muziek

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid
'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek
Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek

Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest
't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed

https://youtu.be/rqg_kNRvWNO

Een ander voorbeeld is een uitspraak van Thomas Quartier uit een interview met hem in Adrem van zomer 2021:

'Ik probeer te luisteren en ontvankelijk te zijn voor God, maar de invulling hiervan kan ik niet geven. Wil ik ook niet. Het zit voor mij juist niet in het 'gevonden hebben'. Het mysterie schuilt in mijn verlangen. God zie ik als het open einde van mijn verlangen. Zoals een abdijgebouw ook een open ruimte kent, een open plek waar je letterlijk via de kruisgang omheen kunt lopen, zo is het ook met God. De kern is leeg. Daar achter zit evenwel het vertrouwen dat de leegte in je leven altijd gevuld zal worden. Dit kun je God noemen.'

We bespraken De Moderne Devotiebeweging van Geert Grote, die in Arnhem werd vormgegeven door de Zusters Agnieten. Zij leefden in het Agnietenklooster waarvan de Agnietenkapel, nu de Waalse kerk, onderdeel was. Sommige teksten zijn in Arnhem geschreven. We lazen onder andere teksten uit *De tempel van onze ziel* en *De Evangelische Peerle*. De naam van de schrijfster van deze boeken is niet bekend gemaakt, want bij publicatie wilde zij dit niet. Men heeft slechts een paar gegevens over haar leven. 28 Januari 1540 is zij gestorven, 77 jaar oud, zonder gehuwd te zijn geweest. Zij schijnt van adellijke geboorte te zijn geweest.

De teksten stonden soms wat ver van ons af, maar inspireerden ons ook om samen een aantal liederen te zingen, wat na zoveel maanden niet zingen, erg plezierig was. Een van de liederen die we zongen was *Behoed en bewaar Jij ons, lieve God*.

We hebben elkaars verhalen gehoord en kijken terug op een inspirerende kring, die vast wel weer gehouden zal worden in het komende jaar. Aanbevolen!

Els van Essen, Parkstraatgemeente

TERUGBLIK INTREDEDIENST nieuwe predikant Aly Meijer 5 september jl.

Op zondag 5 september was de intrededienst van onze nieuwe predikant Aly Meijer! De dienst ging onder andere over het doopsgezinde gezegde 'daden gaan woorden te boven'. Het ging er ook over dat bij dingen doen, er soms fouten gemaakt worden. Fouten maken is menselijk; hoe ga je met je fouten om? Hoe reageren anderen op je fouten? Een interessante dienst!

Aan het einde van de dienst gaf Aly drie kunstwerken aan de gemeente (één om zelf te houden, twee om uit te delen). Alledrie de kunstwerken zijn geïnspireerd op het logo van de Doopsgezinden, maar één wijkt daarvan iets af: als teken van waardering voor ieder mens die niet verloochent wat zijn diepste wezen is en daarvoor durft uit te komen. De regenboog staat bij dit kunstwerk voor het vieren van de diversiteit aan mensen die bestaan; óók die van mensen die buiten de lijntjes durven te kleuren. De video van de dienst is op aanvraag beschikbaar door een e-mail te sturen naar webmaster@doopsgezindenarnhem.nl.

Pieter van der Wijk

OPBRENGST COLLECTES ZOMERDIENSTEN 2021

Voor de eigen gemeente: € 36,75 (18 juli)

Voor de Voedselbank: € 430,25 (totaal 4 gemeentes)

GEZAMENLIJKE VREDESDIENST

Samen met de Waalse kerk en de Parkstraatgemeente houden we een gezamenlijke vredesdienst op de laatste zondag van de Vredesweek 2021. Het thema van dit jaar is inclusief samenleven.

Datum: 26 september, Plaats: Waalse kerk, Tijd: 17:00 uur!

Bijzonderheden: Aanmelding vooraf tot uiterlijk zaterdag 25 september via waalsekerkarnhem@gmail.com of bij Anne-Rie Bus: 024-322 1076.

OECUMENISCHE PELGRIMSVIERING

Voor iedereen die graag wandelt en verdieping en stilte zoekt

Iedere vierde woensdagochtend van de maand organiseert de DGA met haar oecumenische partners de Parkstraatgemeente, de Waalse kerk en de Jansbeek Ekklesia een pelgrimsviering. De eerste zal plaatsvinden in de Vredesweek op woensdag 22 september.

Plaats: Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem

Inhoud:

10.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte

10.15 uur: Meditatieve viering van een half uur

10.45 uur: Koffie en thee en échte Arnhemse Meisjes

11.15 uur: Wandeling naar en in Park Sonsbeek in stilte en al pratend weer terug naar de Waalse kerk

12.15 uur: Potluck lunch en nagesprek

13.00 uur: Afronding

Bijzonderheden: We eindigen met een potluck lunch, dus we vragen aan iedereen wat te eten mee te brengen.

Aanmelden graag, (maar hoeft niet persé) bij Aly Meijer:

predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel. 06-26493146.

Data: 22 september, 27 oktober, 24 november 2021

N.B. De vierde woensdagochtend van december, de 22e, is er ipv een pelgrimsviering een kerst koffieconcert van kamerorkest Opus 55 in de Waalse kerk, eveneens warm aanbevolen!

KINDERDANKZEGGING

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Voor ouders is er de mogelijkheid om samen met de gemeente, God te danken voor dit nieuwe leven dat aan hun zorg is toevertrouwd. Tijdens de kerkdienst van zondag 17 oktober danken we God voor de geboorte van Julian Bloem en Eva van der Wijk en vragen we om kracht om het op te voeden tot mensen zoals zij door God bedoeld zijn.

Datum: 17 oktober 2021

AVONDMAALSVIERING

In onze gemeente wordt twee keer per jaar het Avondmaal gevierd, een symbolische maaltijd waarbij we brood en wijn (of druivensap) delen. Elk van deze Avondmaalsvieringen heeft een eigen karakter. Eind oktober vieren we het uitzicht op een nieuwe toekomst van vrede. Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen.

Ieder die zich in Christus met ons verbonden voelt, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Voor leden en vrienden die niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis te vieren. Neem hiervoor contact op met de predikant.

Datum: 31 oktober 2021

HERDENKINGSDIENST

Elk jaar, eind november, gedenken we de overledenen uit onze gemeente van het afgelopen jaar. Wij doen dat door hun namen noemen en daarbij kaarsen aan te steken. Hiermee brengen we tot uitdrukking dat zij in onze herinnering leven en in onze beleving nog steeds deel uitmaken van onze kring en van God. Nabestaanden van de overledenen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 21 nov. 2021

IN MEMORIAM Alberta Jacoba Saat-Bertou

Als oudste van het gezin Bertou in Velp werd 95 jaar geleden Alberta Jacoba Bertou, met de roepnaam Berti, geboren. Na haar kwamen haar broers en 14 jaar na Berti, kwam ook nog haar zusje. Als oudere zus paste ze veel op de kleintjes. In oorlogstijd liep zij achter de kinderwagen en als iemand daar iets van zei, zei Berti: ‘Het is toevallig wel mijn zuster hoor’. Ze was doortastend en had al heel jong een visie over hoe alles moest. Aan het einde van de oorlog moest zij met haar moeder broertjes en zusje een lange ingewikkelde reis maken, naar Oostenrijk, naar de familie van de soldaat met wie Berti, naïef en zo jong als ze was, 17, 18 jaar, bevriend raakte, niet wetende hoeveel problemen dat zou geven. Ze werd daarom genoodzaakt om samen met haar moeder en broers en zusje te vluchten voor de negatieve beoordelingen hieromtrent. Berti kon gelukkig goed organiseren en regelen, waardoor ze zonder eten en bezittingen die reis toch goed wisten te volbrengen. Bij aankomst terug in Nederland, viel het gezin voor korte tijd uit elkaar, omdat moeder werd vastgezet en tijdelijk daardoor niet voor haar vier kinderen kon zorgen. Deze reis en gebeurtenis hebben Berti voor haar leven getekend. Later is er een levenslange vriendschap ontstaan tussen de twee families.

Na de oorlog ontmoette Berti in 1948 Theo. Na de verliefdheid kwam in 1949 de verloving tussen deze katholieke jongen en het hervormde meisje uit Velp, maar het hervormde meisje wilde niet katholiek worden om te kunnen trouwen.

Oorspronkelijk stamde ze af van de Hugenoten, vandaar de Franse naam Bertou. Haar moeder raadde haar aan, om doopsgezind te worden. Ze deden samen toch al veel met activiteiten mee van het jeugdwerk. Samen gingen ze naar de catechisatie bij de doopsgezinde dominee van der Veer. Door hem deden ze belijdenis en werden ze gedoopt in de Weverstraat.

Berti werkte bij een fotograaf en later bij een melkfabriek in de administratie. Na Theo's terugkomst uit Indonesië was het nog wel even wachten, voordat er op 3 september 1952 getrouwd kon worden en zij samen een duplex-woninkje kregen in Arnhem. Hier werd in 1956 de eerste dochter geboren. Later verhuisde het gezin naar een wat grotere flat. Daar zag in 1959 de tweede dochter het levenslicht. Voor Berti was het een worsteling dat ze, als getrouwde vrouw, haar betaalde werk moest neerleggen. Stilzitten was niet echt iets voor haar. Toen de kinderen wat groter waren, kwam er meer tijd vrij voor de plattelandsvrouwen, voor wie Berti veel deed. Ze richtte grote tentoonstellingen met quilts of ander handwerk in en ze was ook bereid om openingspraatjes te houden met de burgemeester erbij. Quilts maken, bloemschikken, macrameeën, knuffels maken voor kinderen, nooit stonden haar

handen stil. Ook was ze sportief. Zo was ze nauw betrokken bij de oprichting van een jeu de boules vereniging. Ook op oudere leeftijd vond ze het belangrijk om in conditie en ook lenig te blijven. Ook geestelijk is zij zich altijd blijven ontwikkelen. Ze zong in meerdere koren en ze volgde vele cursussen, waaronder een boekhoudcursus en ook cursussen over verschillende godsdiensten, al vond ze het moeilijk om te spreken over haar eigen geloof. Ze is altijd lid van de doopsgezinde gemeente Arnhem gebleven. Berti zat in vele commissies en is ook voorzitter van de kerkenraad geweest.

In de Coronatijd, toen het verpleeghuis Hamerstaete dicht was en ze geen bezoek meer mocht ontvangen, was dat heel moeilijk voor haar. Ze kon haar dochter en kleinkinderen, die vanaf de begane grond naar haar riepen, niet goed horen. Ze was gek op haar kinderen en haar kleinkinderen. Dit liet ze niet makkelijk in woord en gebaar zien, maar achteraf gezien wel. Ze bewaarde namelijk alle kattedelletjes die ze kreeg van de (klein)kinderen. Ze schreef in dagboekjes op wat ze allemaal beleefde met de kleinkinderen en wat ze over hen dacht.

Vrijdag 25 juni werd Berti erg ziek. Berti had al veel mensen die haar lief waren moeten loslaten in haar leven. Nu moest ze zelf het leven loslaten. Ze was niet goed hersteld van een fikse longontsteking. Twee dagen ervoor zei ze: ‘Als het zo moet hoeft het voor mij niet meer.’ Met zo, bedoelde ze, dat ze altijd afhankelijk was van een ander, door die grote zuurstoffles achter zich aan. Veel liever wandelde ze zelfstandig haar rondjes langs de balustrade. Berti overleed rustig in haar slaap. Moge haar ziel rusten in vrede.

IN MEMORIAM Yeb Douwe Feikema

Broeder Yebo Feikema werd op 16 oktober 1931 geboren in Gorredijk, als oudste van twee zoons. Hij volgde de HBS in Drachten. In Groningen studeerde hij scheikunde met als bijvak wiskunde. Hij werd in 1952 op zijn persoonlijke belijdenis gedoopt. Via de Doopsgezinde Jongeren Bond in Groningen leerde hij Lydia van Lookeren Campagne, zijn latere vrouw, kennen. Op 13 december 1958 trouwden zij. Yebo is samen met Lydia verhuisd naar Noorwegen om onderzoek te doen naar kristalstructuren van metaallegeringen. Hij promoveerde op dit onderwerp in 1963 te Groningen. Samen kregen zij drie kinderen, waarvan 2 zoons in Noorwegen geboren werden en een dochter in Nederland. Het reactor instituut in Petten en een jaar later het bedrijf van de hoogovens in IJmuiden zorgden ervoor dat het gezin in Nederland vanaf de winter van '63 woonde in Castricum.

In '67 verhuisde het gezin naar Arnhem, waar Yebo hoofd van een researchafdeling werd. Na een jaar of 5 werd dat bedrijf overgenomen en werd er bezuinigd en gereorganiseerd. Yebo vond baan als leraar in het HBO chemieonderwijs. Dit was niet zijn droombaan. Vaak kwam hij moe thuis van het werk. Hij was een liefhebber van klassieke muziek en luisterde daar graag naar. Ook speelde hij regelmatig klassieke muziek op de grote zwarte vleugel, soms erg luid, met name wanneer hij trek had. Hij kon dan dominant aanwezig zijn. Als vader stond Yebo altijd achter zijn kinderen. Ook als zij kattenkwaad hadden uitgehaald, nam hij het voor hen op. Op 60-jarige leeftijd is hij met pensioen gegaan en werd zijn leven rustiger. Uit de

kinderen werden vijf kleinkinderen geboren. Hij was een geïnteresseerde, lieve en rustgevende opa.

Yebo was vanaf de jaren '70 al actief in de doopsgezinde kerk. Hij is lange tijd penningmeester geweest van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en eerder ook nog voorzitter. Tot op het laatst was hij lid van de kascommissie. Hij is ook actief geweest in de politiek, omdat hij zich betrokken voelde bij de thema's klimaat en duurzaamheid.

Zeilen was zijn lust en zijn leven. Met hulp van zijn oudste zoon bouwde hij eigenhandig een zeilboot, waarmee door de kinderen en kleinkinderen nog steeds wordt gezeild. Op de zeilboot duldde hij geen tweede kapiteins, die zijn oudste zoon inmiddels geworden was. Dit bracht enige strijd met zich mee, wat op Yebo's initiatief weer werd bijgelegd.

Yebo was een gelovige wetenschapper. Verschillende keren hield hij in doopsgezinde en remonstrantse kerken lezingen voor leden en vrienden en andere belangstellenden over het thema geloof en wetenschap. Hij sprak graag over de verhouding tussen geloof en (natuur)wetenschap. Die twee sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan, was zijn inzicht. Beide benaderingen gaan uit van verschillende taalvelden, zo vertelde hij. Hij verhield zich als wetenschapper tot de wereld van het geloof, omdat niet alles te verklaren is. God was voor hem een steun en troost, een alles dragende kracht. Op de crematie werd op verzoek van Yebo het doopsgezinde lied 'Ik voel de winden Gods vandaag' ten gehore gebracht. Yebo Feikema stond tot op het laatst midden in het leven met een brede interesse voor maatschappelijke onderwerpen. Ook al was zijn gezondheid broos, zijn overlijden kwam door een hartaanval toch plotseling. Broeder Yebo Feikema is 89 jaar geworden. We bidden dat zijn ziel rust gevonden heeft in de eeuwige vrede Gods.

Aly Meijer

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Overleden:

zr. Alberta Jacoba Saat-Bertou op 05-07-2021 te Westervoort in de leeftijd van 95 jaar.

br. Yeb Douwe Feikema op 14-07-2021 te Oosterbeek in de leeftijd van 89 jaar.

VERMELD OP WIJDEKERK.NL vanaf juni 2021

Sinds begin juni staan we vermeld als wijde kerk op Wijdekerk (www.wijdekerk.nl). Wijdekerk bestaat 2 oktober 2021 vijf jaar. Het is een initiatief van christenen om te laten zien hoe LHBTI+-mensen en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en om transparantie te geven wat het beleid is van kerkelijke gemeenten met betrekking tot LHBTI+-mensen.

Je kunt de gegevens van onze gemeente vinden door in het menu te kiezen voor 'wijde kerken op de kaart' (www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart) en dan vervolgens in te zoomen op de plek van de Waalse Kerk.

Op de kaart staan allemaal kruisjes in verschillende kleuren. Klik op het kruisje van onze kerk en de gegevens zullen worden getoond: iedereen mag bij ons alles doen; we maken geen onderscheid.

Pieter van der Wijk

COVENTRYGEBED

Vrijdag 17 september 2021 om 12.30 uur vindt er in de Waalse Kerk te Arnhem het Coventrygebed plaats. Een gebed dat wekelijks op vrijdag plaatsvindt in allerlei steden over de hele wereld, zo ook in Arnhem, in de Waalse kerk. Een gebed dat in het teken staat van vrede en verzoening. Na het bombardement op Coventry in 1940 vonden inwoners in de ruïnes van de kathedraal drie grote spijkers die in een kruisvorm lagen. Ze zagen hierin een symbool om niet de weg te gaan van wraak en vergelding. Na de oorlog zochten ze contact met Dresden en hieruit ontstond een wereldwijde beweging die zich inzet voor vrede en verzoening vandaag. Tussen volkeren, tussen landen, tussen mensen onderling, tussen sociale klassen, lokaal en wereldwijd. Het is een streven naar gerechtigheid.

Het gebed duurt een half uur en omdat de Waalse Kerk op slechts enkele minuten lopen verwijderd is van Muis kan het bijwonen van het gebed gecombineerd worden met het bijwonen van de conferentie 'Bridge to the future'.

Van 13.45 tot 14.45 uur wordt er in de Waalse Kerk een live-stream uitzending verzorgd van de interactieve talkshow over verzoening. Deze vindt voor een beperkt aantal genodigden plaats in Muis te Arnhem. Om toch het gebeuren gezamenlijk te kunnen beleven kiezen we voor deze live-stream in de Waalse Kerk. Er is koffie en thee en een gesprek na afloop.

Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Laat even weten of je komt, dan weten we met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Via: tonvangestel@planet.nl / 06 - 4172 2195.

WHITE RIBBON MILE

Donderdag 23 september om 11.00 uur lopen we de White Ribbon Mile. De White Ribbon Mile is een korte symbolische wandeling door de uiterwaarden van de Oude Kerk in Oosterbeek naar het herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan het terugtrekken van Engelse en Poolse soldaten na het mislukken van de Slag om Arnhem. Het traject liep van hotel Hartenstein door de bossen van Oosterbeek naar de uiterwaarden bij de Rijn en werd gemarkeerd met een wit lint. Dit lint is nu het symbool voor het terugtrekken door de uiterwaarden tijdens de periode van herdenken in september. Witte linten langs de route, afkomstig van parachutes, gaven de weg aan om bij de rivier te komen. Die linten werden daardoor een levenslijn voor de soldaten. Verloor je het lint of raakte je je voorganger kwijt, kon dat betekenen dat je verdwaalde of erger. Een lint als levenslijn voor gewone jonge mannen, militairen.

Om 12.00 uur zijn we daarna te gast in de tuin van Sophie Lambrechtsen naast de oude kerk. Sophie is de dochter van Kate ter Horst. Sophie zal wat vertellen over wat in die tuin en het huis plaatsvond tijdens die slag om Arnhem. Ook hiervoor graag opgeven via: tonvangestel@planet.nl / 06 - 4172 2195.

BIJBELKRING

Op verhaal komen

Elke derde vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is er de Bijbelkring. Aan de hand van het boek 'Weg met de Bijbel' gaan we verschillende onderwerpen bespreken volgens een methode van bijbellezen: Op verhaal komen. Dit houdt in dat we eerst naar onze eigen context gaan kijken en van daaruit naar Bijbelteksten die zijn geschreven in een heel andere tijd en context. Vervolgens kijken we, hopelijk met een frisse blik, weer naar onze eigen context. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 15 oktober 2021.

Data: 15/10, 19/11, 17/12 en in 2022: 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 20/5

Plaats: De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV Velp.

Tijd: 14:00 uur

Opgeven uiterlijk 3 oktober via predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146

THEMAKRING

Nieuw Doopsgezind Peil

Iedere tweede donderdag van de maand, (m.u.v. Witte Donderdag 14/4) is er vanaf 14 oktober weer een Themakring. We beginnen om 14:00 uur. We gaan met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaarthema-map van onze Doopsgezinde Broederschap: 'Nieuw Doopsgezind Peil'.

Data: 14/10, 11/11, 9/12, in 2022: 13/1, 10/2, 10/3 en 12/5.

Plaats: De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV, Velp.

Tijd: 14:00 uur

Opgeven uiterlijk 3 oktober via predikant@doopsgezindenarnhem.nl of 06-26493146

AGENDA

Wanneer?			Wat?	Waar?
Do	16 sept	10:00	Kerkenraadsvergadering	Huize van Binsbergen, Arnhem
Vr	17 sept	12.30	Coventrygebed	Waalse kerk, Arnhem
Zo	19 sept	10:00	Dienst , br. Gerrit Snip Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	22 sept	10:00	Oecumenische pelgrimsviering	Waalse kerk, Arnhem
Do	23 sept	11:00	White Ribbon Mile	Oude kerk, Oosterbeek
Zo	26 sept	17:00	Gezamenlijke Vredesdienst	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	3 okt	10:00	Dienst , Aly Meijer Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Do	14 okt	10:00	Kerkenraadsvergadering	Huize van Binsbergen, Arnhem
Do	14 okt	14:00	Themakring	Nieuw Schoonoord, Velp
Vr	15 okt	14:00	Bijbelkring	Nieuw Schoonoord, Velp

Zo	17 okt	10:00	Kinderdankzeggingsdienst, Aly Meijer Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	24 okt	10:00	Dienst, Minze Postma Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	27 okt	10:00	Oecumenische pelgrimsviering	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	31 okt	10:00	Avondmaalsdienst, Ineke Reinhold Pianiste: Petra Polman	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	7 nov	10:00	Ledenvergadering	Waalse Kerk, Arnhem
Do	11 nov	14:00	Themakring	Nieuw Schoonoord, Velp
Do	18 nov	10:00	Kerkenraadsvergadering	Huize van Binsbergen, Arnhem
Vr	19 nov	14:00	Bijbelkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	21 nov	10:00	Herdenkingsdienst, Aly Meijer Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	24 nov	10:00	Oecumenische pelgrimsviering	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	28 nov	10:00	1° Adventsdienst, Minze Postma Pianiste: Petra Polman	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	5 dec	10:00	2° Adventsdienst, Aly Meijer Organist: Mark van Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Do	9 dec	14:00	Themakring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	12 dec	10:00	3° Adventsdienst samen met Parkstraatgemeente, Christien Duhoux Pianiste: Petra Polman	Waalse Kerk, Arnhem onder voorbehoud
Vr	17 dec	14:00	Bijbelkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	19 dec	10:00	4° Adventsdienst, Willem van Bloemen Organist: Mark van Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	22 dec	10:30	Kerstkoffieconcert door kamerorkest Opus 55 uit Ede	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	25 dec	10:00	Kerstdienst, Aly Meijer Pianist: Bas	Waalse Kerk, Arnhem

In het kader van de coronamaatregelen is het nog steeds noodzakelijk om u aan te melden voor de diensten. Dat kan bij Anne-Rie Bus, arbus35@gmail.com of tel. 024-322 1076.

Slim in zee met BSW.



BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333



LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken.

Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkackers 46, Groessen

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl

**Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem**

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse Kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad.