

Gemeentenieuws



Maart 2018
Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
Tel: 026-3252728
Predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

Zr. Anne-Rie Bus, tel: 024-3221076
Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
tel: 06-22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**Voorzitter:**

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelaties:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt
zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



Voorwoord

REIS NAAR TANZANIA

Van 6 tot en met 18 maart zal ik met Marijn Vermet, mijn doopsgezinde collega uit Aardenburg, gast zijn in Tanzania. In Arusha, een grote stad in het noorden van dit grote land, zullen we deelnemen aan de wereldzendingenconfentie (8-13 maart) van de Oecumenische Wereldraad van Kerken. Daarna blijven we nog tot 18 maart om iets van de mooie Afrikaanse omgeving te zien en om doopsgezinde zusters en broeders te ontmoeten in een dienst en met vertegenwoordigers van de mennonieten van Tanzania (Kanisa la Mennonite Tanzania) te praten.

Dit is voor ons beiden spannend en mooi, want het is voor ons de eerste kennismaking met Afrika.

We zijn dankbaar voor deze kans om onze doopsgezinde broederschap en zendingenvereniging van Nederland te mogen vertegenwoordigen. We verheugen ons erop om tijdens de conferentie met mensen uit alle werelddelen en uit andere kerken in contact te komen, met hen en van hen te leren. Onderwerp van de conferentie is 'Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship' (Beweging in Gods Geest: geroepen tot veranderend discipelschap (van Jezus)).

We zijn ook dankbaar aan onze gemeenten Aardenburg en Arnhem dat we na de conferentie een paar dagen langer mogen blijven om kennis te maken met onze geloofsgenoten in Arusha.



Op zondag 4 maart a.s. is mijn laatste dienst met jullie vóór mijn reis naar Tanzania. Graag wil ik naar oudchristelijk gebruik een brief met jullie groeten meenemen naar Afrika en misschien foto's van onze gemeente. Ik vind het mooi als jullie mij als zusters en broeders uitgeleide willen doen voor mijn reis.

Vóór Witte Donderdag (Avondmaal), Palmvasen en Pasen ben ik weer terug om jullie verhalen en groeten terug te brengen, met elkaar de doopjubilarissen en het hoofdeest van de wereldwijde christenheid te vieren, basis van ons geloof en onze hoop: boodschap van de overwinning van de dood op het leven, opstanding van Jezus Christus. Voor mij betekent Avondmaal en Pasen vieren; ons geloof in God voeden. God staat borg voor een toekomst, daar waar u en ik nu vaak niet verder kunnen zien dan de horizon van eindigheid en dood.

Het vertrouwen dat God onze grenzen verlegt en toekomst biedt, is reden en uitdaging genoeg om het te wagen om Jezus te volgen als discipelen, met vallen en opstaan, met onze grenzen en onze kansen.

Hartelijke groet van Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN

Op *zondag 4 maart* kunnen we weer luisteren naar onze predikant Paul F. Thimm. Daarna gaat Paul voor de Wereldraad van Kerken naar Tanzania en geven we hem graag een groet van onze gemeente mee.

Zondag 18 maart is Paul nog in Tanzania en Jeanet van Woerden wil dan graag weer in Arnhem komen preken. Zij heeft oude banden met de Arnhemse Doopsgezinde Gemeente. In 1966 werd zij daar gedoopt door ds. van der Veer en ook haar huwelijksviering vond plaats aan de Weverstraat. Haar predikantswerk heeft zij o.a. gedaan in de gemeenten van Rotterdam en Amsterdam.

Zondag 25 maart is Paul F. Thimm weer terug. We zijn nieuwsgierig naar wat hij ons te vertellen heeft! Het is dan Palmпасen en traditiegetrouw is er dan ook aandacht voor onze leden, die dit jaar een lustrum van hun doopdag vieren.

Kinderopvang

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

Geloven met een glimlach



Een moslim en een christen zaten naast elkaar in het vliegtuig op weg naar het Nabije Oosten. Ze hadden een fijn en vriendelijk gesprek met elkaar. Voordat ze afscheid van elkaar namen zei de moslim: "Eigenlijk heb ik medelijden met u. Want ik ga naar Mekka en zie daar het graf en het lichaam van Mohammed. Maar u gaat naar Jeruzalem en alles wat u daar aantreft is een leeg graf." De christen antwoordde: "Maar, meneer, dat is nu precies het verschil."

VAN DE KERKENRAAD

Pastorale zorg bij afwezigheid Paul F. Thimm

Mocht u tijdens de afwezigheid van de predikant dringend behoefte hebben aan pastorale zorg, dan kunt u contact opnemen met zr. Maria Jansen (026 3613190).

OPBRENGSTEN COLLECTEN

januari

Eigen Gemeente	€ 82.35
Gelderse Natuur- en Milieufederatie	€ 44.20

BESTEMMINGEN COLLECTEN

maart

4-mrt	Doopsgezind Wereldwerk
18-mrt	Doopsgezind Wereldwerk
25-mrt	Doopsgezind Wereldwerk
29-mrt	Doopsgezind Wereldwerk

Ledenvergadering

Op zondag 8 april om 10:00 uur houden we de voorjaarsledenvergadering in de Waalse Kerk. Op dit moment ziet de agenda er als volgt uit:

Agenda:

1. Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken
2. Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen
5. Ingekomen en uitgaande post
6. Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van zr. Diny Wouda als lid van de kerkenraad (tussentijds benoemd conform art. 11 lid 1 en 3 van het reglement)
7. Notulen van de Ledenvergadering op 5 november 2017
8. Jaarstukken 2017
 - a. Presentatie door de vorige penningmeester br. Menno van Setten
 - b. Verslag financiële commissie over 2017
 - c. Voorstel tot decharge van de voormalige penningmeester br. Menno van Setten voor het gevoerde beleid in 2017
9. Bericht van de Stichting VermogensBeheer in 2017 door voorzitter van de SVB
10. Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken 2017
11. Afscheid van leden van taakgroepen
12. Rondvraag
13. Sluiting



De vergaderstukken van de agendapunten 7 en 8 zijn op te vragen bij de kerkenraad. Vermeld in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen van bepaalde agendapunten. Deze zijn ook op de website www.doopsgezindenarnhem.nl te vinden na inloggen (code op te vragen via webmaster@doopsgezindenarnhem.nl)

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Met attestatie vertrokken: zr. Atie Kemper-Altink naar de Doopsgezinde Gem. te Zutphen. Zr. Kemper blijft bij onze gemeente als belangstellende.

Nieuwe adres: Bloemendalsweg 13 F22, 7429 AL Colmschate.

Marjan en Onno

Gemeenteavond met Annemarieke van der Woude

Op *donderdag 22 maart* om 18:00 uur is er in Nieuw Schoonoord een gemeenteavond over 'voltooid leven'. We beginnen met een maaltijd en gaan dan onder leiding van Annemarieke van der Woude over dit onderwerp in gesprek.

Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht werd? In het begin vormde de wet een haag om de barmhartigheid van de arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu zijn we meer dan vijftien jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder een psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen gelanceerd voor een apart juridisch kader waardoor mensen die niet lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet langer de barmhartigheid van de dokter, maar de zelfbeschikking van de patiënt lijkt leidend principe te zijn geworden bij de beoordeling van een verzoek om levensbeëindiging.

Op deze avond wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het debat over euthanasie en voltooid leven. Bovendien is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde schreef zij drie boeken: 'Het doodshemd heeft geen zakken' (2011) en 'Als de dood'. 'Trage vragen in het euthanasiedebat' (2015).

Graag vóór 15 maart aanmelden bij de taakgroep Leren en Toerusting (leren@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358). Met diëten (b.v. vegetarisch) zullen we rekening houden, mits tevoren gemeld. Ook horen we graag of je soep en een broodje genoeg vindt of liever een warme maaltijd hebt. Of we dat kunnen honoreren moeten we maar zien.

Kosten: natuurlijk krijgt u de kans met een vrijwillige bijdrage deze in toom te houden.

Paasontbijt 2018



In het verleden was het Paasontbijt een traditie in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Na een aantal jaren van onderbreking willen wij graag proberen de traditie te hervatten. Daarom zal er op Paaszondag 2018 weer een Paasontbijt voorafgaand aan de Paasdienst op 1 April zijn.

En dit stukje is geen 1 April grap!

Het ontbijt begint om 09.00 uur in de kerk, er wordt voor koffie, thee, jus d'orange, broodjes, paasbrood, eieren enz. gezorgd. Als u zelf iets mee wilt nemen om te delen met anderen bij het ontbijt is dat uiteraard zeer welkom. Wat er over is gaat naar mensen die het minder goed hebben dan wij. Ook stellen wij het zeer op prijs als u mee wilt helpen met het klaarzetten van de tafels en stoelen en met het opruimen na de dienst. Kerkgangers die niet deelnemen aan het Paasontbijt zijn natuurlijk welkom om aan te schuiven voor een kop koffie of thee en een stuk Paasbrood voor de dienst. Op aanvraag wordt er ook voor oppas voor de kleintjes gezorgd.



Ik hoor graag als u mee wilt helpen met het blazen van nieuw leven in deze traditie.

Elaine Bohlken

Waarover spraken zij?

Donderdagavond 8 februari kwamen wij weer bij elkaar om thema 6 te bespreken, 'Door schade en schande' uit het jaarboek 'Zo goed als nieuw'.

We begonnen eerst met een heerlijke soep gemaakt door Elaine met broodjes en daarna fruit toe!

We openden met het samen lezen van Johannes 21:1-19.

De openbaring van Jezus bij de zee van Tiberias waarin Jezus de discipelen aanspreekt die aan het vissen zijn. Het boek Johannes is zeer filosofisch en diepzinnig, erg symbolisch ook. Meestal hebben de symbolen meerdere betekenissen, waardoor de verhalen ook meer betekenissen kunnen krijgen.

De vis: vaak onzichtbaar in de diepere wateren, het geheim van leven en dood. Ook een teken van de Christenen, de vijf woorden Ichtus staan voor Jezus Christus Gods.



In vers 7 en 11 wordt dit woord voor vissen gebruikt. Nacht en dag: de nacht staat voor gewoon menselijk leven en het leven in Gods licht. In de nacht blijven veel zaken duister en onopgehelderd, in de dag zichtbaar en verlicht. Rechterkant: in de symboliek van aan de rechterkant de netten uitgooien, is de kant van God. Kies de goede kant zegt Jezus tegen de discipelen: de rechterkant van de boot om te vissen. Herder en schapen: dit is een symbool van zorgzaamheid; God en Jezus worden vergeleken met een herder. Het is ook vaak een beeld voor een koning en nu ook voor Petrus in dit verhaal.

De getallensymboliek ziet men ook terug in dit verhaal: 7 is het getal van de volheid, denk aan de zeven scheppingsdagen.

Drie, twaalf en 153 zijn ook getallen die in het verhaal voorkomen. Mooi dat Paul een Griekse vertaling bij de hand had, dat kon veel verduidelijken uit dit verhaal.

Jezus kon accepteren dat Simon (zoon van Johannes) Hem als vriend zag. Paul legde dit uit aan de hand van de Griekse vertaling.

Het leven van de discipelen zal nooit meer hetzelfde zijn en zij gaan op weg met bagage (goede en slechte ervaringen). Ook de goede en wat minder mooie karaktereigenschappen die ze bezitten. Johannes is een mooi en bijzonder boek uit de Bijbel dat aandacht vraagt van ons als mens.

Heeft het leven met Jezus ons ook veranderd? Die vraag kan ik zeker met ja beantwoorden, in positieve zin.

Paul deelde verder nog mee dat hij bij de komende keer niet aanwezig kan zijn vanwege een internationale bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken en een bezoek aan doopsgezinde gemeenten in Tanzania.

Inneke Koops



AGENDA VOOR MAART 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo.	4 Mrt.	10.00	Dienst, Paul F. Thimm Organist: Mark v. Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	7 mrt.	18.00	Rondom 30	Pieter & Dieuwertje, Arnhem
Do	8 mrt.	18.00	Themakring, hfdst. 7	Atalantaflat, Velp
Zo	18 mrt.	10.00	Dienst, Jeanet van Woerden Organist: Petra	Waalse Kerk, Arnhem
Di	20 mrt.	12:00	Sluiting kopij Gemeentenieuws	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Do	22 mrt.	10.00	Kerkenraad	Maria, Velp
Do	22 mrt.	18.00	Gemeenteavond met eten over 'Voltooid Leven' met Annemarieke van der Woude	Nieuw Schoonoord, Velp
Vr	23 mrt.	14.30	Samenzijn van doopjubilairissen	De Wereldkeuken, Klarendalseweg 477, 6822 GW Arnhem
Zo	25 mrt.	10.00	Palmpasdienst met doopjubilairissen, Paul F. Thimm Organist: Mark v. Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Do	29 mrt.	19.30	Avondmaalsdienst	Aula van Nieuw Schoonoord
Zo	1 april	9:00	Paasontbijt	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	1 april	10:00	Paasdienst, Paul F. Thimm Organist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het aprilnummer van het Gemeentenieuws: **uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.





- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

**Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van
goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze
dakbedekking.**

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkackers 46, Groessen

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers?
BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en
dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor
particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit
up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?

Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **www.bsw.nl**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl |
www.bsw.nl





Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.