

Gemeentenieuws



Februari 2018
Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
tel: 026-3252728
predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

Zr. Anne-Rie Bus, tel: 024-3221076
Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
tel: 06-22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**Voorzitter:**

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester ad interim:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelaties:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt
zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



Voorwoord

De Geest van God verandert?!

Op 21 januari 2018 vierden we als Doopsgezinde Gemeenten van Zutphen en Arnhem weer samen de World Fellowship Sunday. In de dienst konden we persoonlijk nadenken over de vraag:

"Hoe werkt Gods Geest nu nog? Hoe heb ik dat ervaren?"

Dit zijn de concrete en creatieve antwoorden op deze vraag. Wij delen met jullie wat jullie op de briefjes hebben opgeschreven, omdat we in de dienst alleen een paar antwoorden konden voorlezen:

- * Moed om toch weer door te gaan als het (even) tegenzit. In de schoonheid van de natuur. Stilstaan bij het hoe en waarom van iets. Verdieping zoeken, de behoefte daaraan.
- * Soms krijg ik opeens heel veel energie om zinvolle dingen te doen. Mensen om me heen snappen dat niet waar ik de energie vandaan haal. Soms voel ik dat het heel goed en bestemd/bedoeld is dat ik ergens heenga.
- * In Italië toen we in een grote kring samen met Italianen 'Dona nobis pacem' zongen (toen we als Nederlandse 'pelgrims' van Laverna naar de kathedraal liepen waar Franciscus begraven ligt).
- * De Geest heeft in onze gemeente gewerkt: er waren spanningen, tweedeling... dat was, maar nu is er weer gemeenschap!!
- * Ik vind dit een heel moeilijke vraag. Die gaat dieper dan diep! De liefde van mijn kinderen misschien? Geïnspireerd door de mensen om me heen komen we vaak weer dichter bij elkaar.
- * Door plotselinge ingevingen tijdens momenten van stilte. Bijv. hoe je verder moet in bepaalde beklemmende situaties.
- * Samenwerking en verbondenheid over de gehele wereld. 'Swing it out'.
- * Door de eigen gedachten en door de eigen droom en wat we om ons heen zien.
- * Opeens het gevoel krijgen dat je contact moet leggen met iemand en dan te merken dat die ander het contact nodig heeft.
- * Meedenken zodat je in het juiste spoor blijft.
- * Door liefde t.a.v. de medemens.
- * In bijzondere ontmoetingen.

- * Door o.a. sfeer, muziek, kleuren, warmte, zang, stemmen.
- * Laten wij steeds de natuur beschermen. Open lucht, zuiver water: bewonder je eigen omgeving en kijk!
- * Dat ik samen met een doopsgezinde collega kan deelnemen aan de zendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken in Tanzania over 'veranderend discipelschap'.
- * Guido Gazelle: Mij spreekt de blomme een tale
Mij groet het altemale
Dat God geschapen heeft
Spreekt ons/mij dagelijks aan.
- * Onnaspeurbaar in open ontmoetingen met medemensen. Duidelijk ook in de beelden van Afrikaanse gemeenten, die in zoveel moeilijker omstandigheden leven dan wij hier.
- * De Geest werkt als ik zie dat iemand mijn hulp nodig heeft en dat ik dan ook hulp bied, bijv. een slechthorende helpen om zelf met e-mail om te gaan om contact te hebben met andere mensen.
- * Dat je soms toch wel een oplossing vindt voor een probleem als je erover nadenkt en over slaapt en het laat rusten en bidt.
- * De Geest kan misschien alleen werken wanneer je ervoor open staat. Dan kan je hem 'erkennen', 'begrijpen' en er zin aan geven. En er dankbaar voor zijn en iets eventueel voor een ander zijn: de Heilige Geest als het ware uitstralen.
- * Als je het gevoel hebt dat bepaalde dingen in het leven niet goed meer zullen komen, er dan ineens een ommekeer is, dat het wel weer goed komt.
- * De Geest werkt door muziek; er is altijd muziek voor iedere stemming/gemoedstoestand.
- * Ik zat laatst nogal diep in de put. Toen kreeg ik plots een telefoontje dat mijn leven totaal zou veranderen.
- * Op onverwachte momenten merk je het opeens; soms veel later en heb je in de gaten dat de Geest heeft gewerkt.
- * Geest is niet tastbaar, ondoorgrondelijk... af en toe een stem in mijn gedachten om bepaalde dingen wel of niet te doen; stem in moeilijke tijden.
- * Heilige Geest waar? Overal waar mensen samenkomen.: 'groepjes' die iets voorbereiden voor anderen; werkvergadering: ineens komt het op gang: ideeën. In een rij om te wachten, een mooi gesprek met iemand voor of achter je.
- * Gods Geest was aanwezig bij het lezen van Psalm 139.

Wat een mooie voorbeelden van hoe Gods Geest kan werken. Laten we die voorbeelden meenemen en alerter worden hoe God op alledaagse momenten en in allerlei situaties ons inspireert en op verschillende manieren tot ons spreekt.

Akke-Clara en Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN

Op de *zondagen 4 en 18 februari* kunnen we weer luisteren naar onze predikant Paul F. Thimm. De diensten beginnen om 10:00 uur.

Zondag 25 februari zien we opnieuw Tjarda Brouwer als gastpredikante. Wie haar vorig jaar heeft gehoord herinnert zich vast nog hoe mooi zij een lied zong van Ali B. Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Een paar jaar geleden heeft Tjarda via de ADS een lekenprekerscursus gedaan voor jonge lekenprekers. Sindsdien gaat zij met veel plezier af en toe voor in verschillende Doopsgezinde Gemeentes in Nederland. Overal wordt zij zeer hartelijk ontvangen en bij ons was en zal dat niet anders zijn.

In het dagelijks leven werkt Tjarda met peuters die Nederlands vaak als tweede taal leren. Haar doel is om hen stap voor stap naar de basisschool te begeleiden, zodat ze daar kunnen starten met zo weinig mogelijk taalachterstand. Inmiddels begon Tjarda aan een studie pastoraal werker/ geestelijk verzorger aan het instituut OVP in Bilthoven en daaraan beleeft zij heel veel plezier. Tjarda verheugt zich erop om zondag 25 februari voor te gaan in de Doopsgezinde Gemeente in Arnhem. Wij ook en hopen dat met een ruime opkomst te laten zien!

Kinderopvang

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

Geloven met een glimlach



uit: 95 Speldenprikken van Rikkert Zuiderveld

- * Als Jezus zou twitteren, hoeveel volgers zou hij dan hebben?
- * Geloof is de schakel tussen horen en doen.
- * Een stellige mening gaat vaak hand in hand met gebrek aan kennis.
- * Christelijk excuus voor hebzucht: “rentmeesterschap”.
- * Kerkzalen zijn vaak duizelingwekkend hoog; zelfs als ze vol zitten, wordt alleen de bodem benut. Net of je soep voor vier mensen kookt in een wastobbe.
- * Toen God zag dat het goed was, waren er nog geen mensen om het met Hem oneens te zijn.
- * Toen Jezus zie: “Volg mij”, bedoelde Hij niet: “Kunt u mij nog volgen?”

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad is verheugd aanvulling te hebben gevonden in de persoon van zr. Diny Wouda. In overeenstemming met art. 11 van het reglement is zij met onmiddellijke ingang door de kerkenraad benoemd. De eerstvolgende ledenvergadering zal worden

gevraagd deze benoeming te bekrachtigen. Diny heeft ervaring met het beheer van gemeentefinanciën en verklaarde zich bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. Zr. Wil van Gelderen draagt deze verantwoordelijkheid, die zij ad interim droeg, met genoegen over en de kerkenraad bedankt zr. Wil van Gelderen voor het tijdelijk dragen van deze verantwoordelijkheid.

Br. Foppe Wouda is bereid onze gemeente te vertegenwoordigen in de Broederschapsvergadering en de Ring Arnhem Twente. Ook met deze toezegging zijn wij blij omdat deze functie nog vacant was.

WERELDWERK

Ook onze gemeente is gevraagd weer mee te helpen aan een actie van Wereldwerk, waarover ook al in het GemeenteNieuws van januari werd bericht. Voor vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten worden tasjes gemaakt voor schoolspullen en verzorgingsartikelen en andere nodige zaken. Instructies hiervoor zijn onder NIEUWS op de website te vinden of aan de kerkenraad te vragen. Eerder bleken veel gemeenteleden niet meer zelf te naaien en hebben ze vaak ook geen naaimachine meer. Een vorige keer kochten en vulden gemeenteleden dit soort zakjes, maar deze keer wordt dat centraal gedaan. In maart bestemmen we een aantal collectes hiervoor, maar ieder kan een extra bijdrage aan dit project overmaken onder vermelding van 'tasjes wereldwerk' op NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. DGA. Ieder die ideeën heeft om een 'doe-actie' op te zetten (en vraag zo nodig om hulp aan de kerkenraad) wordt van harte uitgenodigd dit te realiseren. Tijdens de MERK in mei wordt deze actie afgerond.

OPBRENGSTEN COLLECTEN

december

eigen gemeente	€ 159.34
Stichting Kruispunt	€ 19.90
Amnesty International	€ 203.85
Doopsgezind Wereldwerk	€ 45.40

BESTEMMINGEN COLLECTEN

februari

4-feb	Gelderse natuur- en milieufederatie
18-feb	Landelijk jongerenwerk
25-feb	Gelderse natuur- en milieufederatie

Waarover spraken zij?

De Jaarthemakring kwam op 11 januari bijeen om hoofdstuk 5 uit de map te bespreken. Er was één afzegging, maar de resterende deelnemers genoten eerst van een rijk gevulde tafel met broodjes, soep, sap, melk, thee en koffie. Het gesprek werd geleid door Paul.

We bespraken hoofdstuk 5 'Ongezien in aanzien' uit het jaarthemaboek 'Zo goed als nieuw'.

Paul legde een zwart-witfoto op tafel met daarop alleen een bankje te zien en vroeg aan ons om te bedenken met wie wij graag op dat bankje wilden zitten om een goed gesprek mee te voeren. De antwoorden waren divers: van familieleden die er niet meer waren tot aan collega's.

De Bijbeltekst die wij hierbij bespraken komt uit Lucas 19:1-10. De intocht van Jezus in Jericho waar hij Zacheus ontmoet in een boom. Jezus wilde graag in zijn huis verblijven maar het volk morde vanwege de achtergrond van Zacheus die namelijk tollenaar was. In die tijd was dit een zeer verwerpelijk beroep; de omstanders vragen zich dan ook af wat Jezus bij deze zondaar zocht. Het wonderlijke geschiedt dan ook dat Jezus redding schenkt aan het huis van Zacheus.

Ook vroegen wij ons af waarom Jezus juist Zacheus uitkoos/aansprak om uit de boom te komen: is Jezus/God alwetende? Wist hij reeds dat Zacheus tot geloof zou komen? Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden, zegt hij zelf in het woord de Bijbel. Is Zacheus ook zo goed als nieuw? Wat betekent dit eigenlijk?

Ik vond dit één van de meest bijzondere bijeenkomsten van de Jaarthemakring tot nu toe vanwege de openheid en de mooie verhalen/tips van de deelnemers!

Graag sluit ik af met een gebed wat ik dagelijks opzeg:
Here, vult u de leemtes in mijn hart en hoofd met Uw liefde en genade.

Inneke Koops

Van Wereldwerk en ons adoptiekind





AGENDA VOOR FEBRUARI 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
Do.	1 febr.	14:00	Commissie van Bezoek	Ockje, Velp
Zo.	4 febr.	10.00	Dienst, voorganger: P.F. Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Wo.	7 febr.	18.00	Rondom 30	Pieter & Dieuwertje, Arnhem
Do	8 febr.	18.00	Themakring, hfst. 6	Atalantaflat, Velp
Vr.	9 febr.	14.00	Kerkenraad	Maria, Velp
Vrij	16 febr.	12:00	Sluiting kopij Gemeentnieuws	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Zo	18 febr.	10.00	Dienst, voorganger: P.F. Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Do.	22 febr.	10.15	Bijbelkring	Maria, Velp
Zo	25 febr.	10.00	Dienst, Tjarda Brouwer	Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het maartnummer van het Gemeentnieuws: **uiterlijk vrijdag 16 februari 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.



- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -

**Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van
goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze
dakbedekking.**

**Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkakkers 46, Groessen**

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?

Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **www.bsw.nl**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl



Doopsgezinde Gemeente
Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.