

# Gemeentenieuws



Januari 2018  
Maandblad van de  
Doopsgezinde Gemeente  
te Arnhem

## COLOFON

### **Adres:**

Waalse kerk  
Gasthuisstraat 1  
6811 DZ Arnhem

### **Predikant:**

Ds. Paul F. Thimm  
Schamel 1, 6852 DT Huissen  
tel: 026-3252728  
[predikant@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl)  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur  
Maandag is de vrije dag van de predikant.

### **Redactie:**

Zr. Anne-Rie Bus, tel: 024-3221076  
Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff  
tel: 06-22983491  
[redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Redactieadres:**

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,  
6663 EA Lent.

### **Ledenadministratie:**

Br. Onno van Binsbergen en  
Zr. Marjan van Binsbergen  
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem  
tel: 026 3810354  
[ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**

**Voorzitter:**  
Zr. Elaine Bohlken  
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar  
tel: 0316-343358  
[voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Secretaris ad interim:**

Zr. Elaine Bohlken  
[secretaris@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:secretaris@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Penningmeester ad interim:**

Zr. Wil van Gelderen  
[penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Bankrelaties:**

NL48 TRIO 0390 9147 03  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

### **Autodienst:**

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt  
zaterdag vóór 12.00 uur  
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358  
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190  
[Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Website:**

[www.doopsgezindenarnhem.nl](http://www.doopsgezindenarnhem.nl)



**Voorwoord**  
**DE DRIE VAZEN**

*Een man vroeg aan drie beroemde pottenbakkers een vaas te maken. Hij wilde dan de mooiste van drie uitkiezen met de hulp van zijn twee beste vrienden.*



*Toen zij kwamen, stonden de drie vazen op een tafel uitgestald.  
De eerste vaas leek heel oud, alsof hij niet nu, maar heel lang geleden was gemaakt.  
De tweede was verrassend nieuw, modern van vorm en kleur.  
De derde had een minder uitgesproken karakter: niet echt oud en ook niet echt nieuw.*

*Na lang aarzelen zei de eerste vriend: "Ik zou die vaas nemen" en hij wees op de oude, eerbiedwaardige vaas. De andere vriend echter voelde zich het meest aangetrokken tot de moderne vaas die met niets te vergelijken viel.*

*"En toch kies ik de derde vaas," zei de man. "Ik zal jullie vertellen waarom. De maker van de oude vaas is te sterk gehecht aan het verleden. Die van de moderne vaas is te veel gericht op het volkomen anders willen zijn.*

*Ik kies dus de derde vaas, want die kunstenaar weet verleden en toekomst te verbinden tot iets geheel nieuws." \**

Dit verhaal is een juweeltje. Ik lees het als een gelijkenis. Volgens mij beschrijft het de situatie waarin wij als geloofsgemeenschap in de 21<sup>e</sup> eeuw verkeren: de spanning tussen **oud en nieuw**, tussen traditie en vernieuwing. Ik zie onze gemeente als een plek in de samenleving waar we uitgedaagd worden om niet eenzijdig, eenkennig voor oud óf voor nieuw te kiezen. Hoe gaan we om met de spanning tussen verleden en toekomst, tussen bewaren en vernieuwen?

Wij lezen nog steeds de bijbel, een eeuwenoud boek met geloofsverhalen en teksten. Maar we luisteren naar de bijbel door ze te verbinden met onze tijd. Niet alleen wat betekenden die teksten toen (geschiedenis), maar ook wat betekenen ze voor ons vandaag (inspiratie). We gooien die geloofservaringen uit het verleden niet weg, maar nemen die bewust mee in onze diensten, in onze gesprekken en kringen.

Sterker nog: onze roeping als Doopsgezinde Gemeente is om te putten uit een rijke traditie. Niet om daaraan te blijven plakken, maar om iets creatiefs mee te doen.

'Ecclesia semper reformanda': dit Latijnse gezegde betekent 'de kerk moet altijd nieuw gevormd worden anders verstard ze.' Natuurlijk zullen we ook niet alles radicaal moeten veranderen, want dan verval je in het andere extreme: oppervlakkigheid.

We staan aan het begin van een nieuw jaar met teleurstellingen over wat mis ging in het oude jaar en het maken van plannen en nieuwe voornemens voor het nieuwe. Als Doopsgezinde Gemeente gaan we verder met onze bezinning over 'wat is onze taak als gemeente? Wat is onze plek vandaag?' Dat blijft een spannend proces tussen bewaren en vernieuwen, luisteren wat Gods Geest ons ingeeft en hoe wij elkaar kunnen inspireren. Dit gaat verder dan wat wil de meerderheid en wie is in de minderheid. Zo zitten geloofswaarheden niet in elkaar. Soms kan een minderheid een belangrijke voortrekkersrol spelen in het vinden van nieuwe wegen (met soms hele oude ideeën).

Soms vraagt het moed om elkaar ruimte te geven en een openheid om creatief samen met elkaar na te denken. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig, juist omdat we zulke verschillende ideeën en voorstellingen van geloof en gemeente-zijn hebben.

Ik hoop dat we op een gemeente-bezinningsdag die Bernd en Dieuwertje bereid zijn te organiseren samen wijzer worden over kernvragen als: 'wat is de taak en de plek van onze gemeente in 2018 en daarna? En hoe kunnen we dat op een verfrissende, vreugdevolle manier met elkaar vormgeven? En hoe kunnen wij, jong en oud, vrouw of man, vooruitstrevend of behoudend, angstig of dapper elkaar daarin steunen en helpen.'

Zo wens ik u allen een spannend, creatief, hoopvol, liefdevol jaar in verbondenheid met elkaar en met God.

Paul F. Thimm

\* Verhaal naverteld uit Soms helpt een verhaal, Casper van Woerden, p.23; tekening van Erna Flokstra

**VAN DE REDACTIE**

Wegens technische en lichamelijke storingen valt dit Gemeentenieuws later in de bus dan wat u verwachtte, daarvoor de excuses van de redactie. Maar Ëlk nadeel hep se foordeel: de agenda kon nog iets worden aangevuld.

## **Bedelbrieven**

Bij "bedelen" denken we al gauw aan negatieve woorden als "zeuren" en "lastig". Maar als instanties menen onze hulp te kunnen gebruiken bij hun goede bedoelingen moeten ze dat natuurlijk wel kenbaar maken en dat doen ze gelukkig ook! Nu zal de ene organisatie je erg aanspreken, maar een mede zuster of broeder helemaal niet en ook andersom. Daarom noemen we hier de organisaties, die onze gemeente in deze tijd hebben aangeschreven en hun brieven of brochures zijn op de leesplank in de kerk te vinden. Zo kan ieder bedenken welke organisaties hij wil steunen en in welke mate. Zo doen we als gemeente ook aan externe diaconie.

Eenmalige giften zijn fiscaal pas aftrekbaar als je de fiscale drempel van 1% al hebt gegeven. Dat kan beter: als je onze gemeente voor 5 jaar of langer een bedrag voor externe diaconie geeft en dat vastlegt (de penningmeester heeft daar een formulier voor), dan is dat hele bedrag fiscaal aftrekbaar en kan je dus wat ruimhartiger geven. Je kan dan steeds aan de penningmeester opgeven hoe veel geld je (periodiek of eenmalig) aan een doel wil schenken en dat blijft dan steeds volledig fiscaal aftrekbaar. En ook de ontvangers zien zo, dat dit diaconie van onze doopsgezinde gemeente is!

Hier het lijstje van de doelen, die ons recent hebben aangeschreven:

Open Doors IBAN: NL08INGB 00000 07733

voor Christenen in Noord Korea, die wegens het openlijk belijden van hun geloof gevangen zitten

Stichting Gered Gereedschap IBAN: NL34TRIO 02121 12430

Help jongeren in Kameroen aan een zelfstandig bestaan

Christenen voor Israel IBAN: NL87ABNA 05138 52905

o.a. Omzien naar de armen (in Israel) en Israël wordt 70

Stichting KPPR (hulp voor helden) IBAN: NL26INGB 00003 86000

welzijnsprojecten voor militairen, veteranen en hun thuisfront

Stichting Sparrow IBAN: NL10RABO 01114 80035

armoedebestrijding, onderwijs en medische zorg in de Philipijnen

Leger des Heils IBAN: NL49RABO 03338 88111

Samen Gods liefde uitdelen aan mensen om ons heen!

Solidaridad IBAN: NL05TRIO 02121 85411

Helpkoffieboeren klimaatvriendelijk koffie produceren

redactie

## **BIJ DE DIENSTEN**

### **Nieuwjaarsbijeenkomst**

Op *zondag 7 januari 2018* vindt onze Nieuwjaarsbijeenkomst weer plaats. Hoofddoel is het gezellig samenzijn met voldoende gelegenheid om elkaar te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen; uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Wat er verder gebeurt is altijd een verrassing, maar na een welkom door de voorzitter en een te overdenken gedachte van Paul hopen we ook met elkaar in gesprek te komen. En wel o ver duurzaamheid die bij onszelf begint en speelt Mark

iets op een hééél klein orgeltje. Han praat de zaak aan elkaar, dus zet de aardappels niet op voordat je thuis bent!

## World Fellowship Day

Ook de komende Doopsgezinde World Fellowship Day (Wereldbroederschapsdag) vieren we samen met onze zustergemeenten van Zutphen en Winterswijk op *zondag 21 januari 2018*. Onze zusters en broeders uit Zutphen willen ons graag weer ontvangen in hun kerk aan de Leeuweriklaan 23 voor de dienst en een lunch. De dienst begint om 10.30 uur. Na afloop is er dus een eenvoudige lunch en tijd om met elkaar te praten.

Net als vorig jaar zal de Autodienst graag horen of u komt, vrije plaatsen in uw auto heeft om anderen mee te nemen, of dat u wilt komen en graag gebruik maakt van vrije plaatsen in andermans auto.

*Hoe kom ik bij de World Fellowship Day?*

Een goede vraag!

Volgens het spoorboekje rijdt de trein van Arnhem naar Zutphen om 9:42 uur, aankomst 10:02. De dienst begint om

**10:30 uur**. Vanaf het station is het een kwartier lopen. Als je de autodienst belt (0316 - 343358) of mailt ([autodienst@doopsgezinden-arnhem.nl](mailto:autodienst@doopsgezinden-arnhem.nl)), valt er vast wel een alternatief voor die wandeling af te spreken.

Met de auto (als je er een hebt) kan je ook naar Zutphen komen. Er is voldoende parkeergelegenheid. Vanaf Arnhem CS duurt dat een goed half uur en je rijdt dan via Velp, Dieren, Brummen.

*Wacht niet tot zaterdagochtend, maar meldt al eerder als je met de auto gaat en plaats hebt om mensen mee te nemen. Evenzo als je niet met de eigen auto gaat maar graag in andermans auto wilt meerijden. De autodienst (0316 - 343358 of [autodienst@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)) probeert dat dan te regelen.*



Op *zondag 28 januari* gaat Rinske Pfaff voor. Wij kennen haar van onze groep Rondom 30 en komt (nu) uit Eindhoven. Op 18 juni 2017 heeft zij ons ook verrast met een boeiende dienst met moderne muziek die ons boven verwachting sterk aansprak.

## Kinderopvang

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of [autodienst@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:autodienst@doopsgezindenarnhem.nl) )



## De rijkdom van de kerk

Waarom bestaat de eigenlijke rijkdom van de kerk? In de loop van de eeuwen is de opvatting hierover veranderd.

Hoe men daarover in de vroege kerk dacht, zien we aan een gebeurtenis uit het leven van de heilige **Laurentius**.

Keizerlijke overheidsambtenaren kwamen bij Laurentius die een diaken in de kerk in Rome was. Ze eisten van hem de overgave van de schatten van de kerk. Hij deed alsof hij hierop inging en maakte een afspraak met hen wanneer dit kon gebeuren. Toen de ambtenaren terugkwamen om de schatten van de kerk in ontvangst te nemen, leidde Laurentius hen een zaal in en zei: "Kijk, dit zijn de schatten van de kerk!" De ambtenaren zagen tot hun verbazing louter bedelaars, kreupelen, zieken en arme sloebers.

### VAN DE KERKENRAAD

#### Jaarboekje 2018 ADS

Ook dit jaar brengt de ADS weer een jaarboekje uit met adressen en gegevens van gemeenten, predikanten en organisaties. Kosten: € 10 + verzendkosten. Wie een exemplaar wil hebben kan dit melden aan [secretaris@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:secretaris@doopsgezindenarnhem.nl) of aan een kerkenraadslid.

#### Landelijke comforter- en tassenmaakdagen

Doopsgezind WereldWerk organiseert twee landelijke comforter- en tassenmaakdagen! Wilt u meehelpen om comforters en schooltassen te maken voor mensen in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten? Kom dan naar een van de twee bijeenkomsten: op **zaterdag 20 januari** in Inloophuis de Ruimte in Almere en op **woensdag 31 januari** in Dopersduin in Schoorl. Beide dagen duren van 10.00 tot 16.00 uur.

Er worden workshops gegeven over het maken van comforters en tassen, en er wordt een 'productielijn' opgezet om kant en klare goederen af te leveren. De comforters en tassen worden meegenomen naar de MERK (10-13 mei 2018) in Frankrijk, vanwaar de eerstvolgende container met hulpgoederen verscheept wordt naar vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten.

Wilt u zich opgeven of meer informatie, mail dan naar Jeannette Stenvers of Marjan Huisman: [j.stenvers@ziggo.nl](mailto:j.stenvers@ziggo.nl) | [marjangrooters@live.nl](mailto:marjangrooters@live.nl).

Bij opgave krijgt u het volledige programma en informatie over eventueel mee te nemen materiaal.

#### OPBRENGSTEN COLLECTEN November

#### BESTEMMINGEN COLLECTE Januari

Eigen gemeente	€ 153,45	1-1	Gelderse natuur- en milieufederatie
Gemeenteopbouw ADS	€ 27,55	21-1	Mennonite World Conference (ADS)
Stg Kruispunt	€ 84,92	28-1	Gelderse natuur- en milieufederatie
Inloophuis StMarten Arnhem	€ 24,20		
TOTAAL	€ 314,32		

## Waarover spraken zij?

### Jaarthemakring

We bespreken hoofdstuk 4 van 'Zo goed als nieuw'. We doen een spel vooraf met twee woorden waarop we associëren: 'volkomen' en 'gerechtigheid'. Daarna lezen we de voorbeelden in Mattheus 5 die over vergelden met kwaad-met-kwaad gaan of je wang toekeren. Beide zeggen iets over de reactie op een conflict.

We denken aan Trump en Noord-Korea. Bestaat er een gerechtvaardigde oorlog? De NAVO heeft hierover ook een bepaalde visie. Bonheuffer zei dat dat een aanslag op Hitler geoorloofd was omwille dat systeem te stoppen.

Jezus zegt: "Biedt aan de bozen geen weerstand." Gandhi bood een geestelijke weerstand, evenals Mandela: een rechtvaardigheid die niet meer berekenbaar is. Het voorbeeld van de Amishgemeenschap die de moordenaar van hun kinderen vergaf en hielp om verder te gaan met zijn leven.

De bergrede: wees volmaakt zoals de Vader in de Hemelen volmaakt is... Volmaakt is nooit doelgericht.

Wij besluiten met 'God laat zijn zon opgaan over goeden en kwaden, Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.'

Wat een leerzame avond!

Roeleke Middelkoop-Smit



## AGENDA VOOR JANUARI 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
<b>Zo</b>	<b>7 jan.</b>	<b>15.00</b>	<b>Nieuwjaarsbijeenkomst</b>	<b>Waalse Kerk</b>
Wo	10 jan.	18.15	Kring Rondom 30	Ellie, Velp
Do	11 jan.	10.00	Commissie van Bezoek	Ockje, Velp
		14.00	Kerkenraad	Maria, Velp
		18.00	Jaarthemakring, hfdst 5	Atalantafat, Velp
Do	18 jan.	10.15	Bijbelkring, 2 Samuel:6-7	Maria, Velp
Vr	19 jan	12:00	Sluiting kopij februari	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Za	20	10:00	Wereldwerk maaddagen	Inloophuis Almere
<b>Zo</b>	<b>21 jan.</b>		<b>World Fellowship Day: gezamenlijke dienst en broodmaaltijd</b>	<b>Do-kerk Zutphen, Leeuwklaan 23, 7203 JD, Zutphen</b>
<b>Zo</b>	<b>28 jan.</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst, Paul F. Thimm</b>	<b>Waalse Kerk</b>
Wo	31 jan	10:00	Wereldwerk maaddagen	Dopers Duin Schoorl

**Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het februarinumner** van het Gemeentenieuws: **uiterlijk vrijdag 19 januari 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: [redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.





**- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -**

**Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van  
goten, hemelwater  
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze  
dakbedekking.**

**Komo gecertificeerd Zinkmeester  
Kerkakkers 46, Groessen**

**Tel. 0316-524050 [www.vanwelyleidekkers.nl](http://www.vanwelyleidekkers.nl)**



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?

Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **[www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | [info@bsw.nl](mailto:info@bsw.nl) | [www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)





## **Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem**

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.