

# Gemeentenieuws



Juni 2016

Maandblad van de  
Doopsgezinde Gemeente  
te Arnhem

## COLOFON

### **Adres:**

Waalse kerk  
Gasthuisstraat 1  
6811 DZ Arnhem

### **Predikant:**

Ds. Paul F. Thimm  
Schamel 1, 6852 DT Huissen  
tel: 026-3252728  
[predikant@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl)  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur  
Maandag is de vrije dag van de predikant.

### **Redactie:**

zr. Anne-Rie Bus tel: 024-3221076  
vr. Anke Mendels tel: 026-7071085  
zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff  
tel: 06-22983491  
[redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Redactieadres:**

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,  
6663 EA Lent.

### **Ledenadministratie:**

Br. Onno van Binsbergen en  
zr. Marjan van Binsbergen  
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem  
tel: 026 3810354  
[ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**

**Voorzitter:**  
br. Han Bohlken  
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar  
tel: 0316-343358  
[voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Secretaris:**

zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse  
Transformatorplein 5, 6827 AC Arnhem  
[secretaris@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:secretaris@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Penningmeester:**

br. Menno van Setten  
[penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Bankrelaties:**

NL48 TRIO 0390 9147 03  
(gewijzigd per 1 juli 2015)  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

### **Autodienst:**

Wie van de autodienst gebruik wil maken,  
belt zaterdag vóór 12.00 uur  
br. Han Bohlken, tel: 0316-343358  
b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190

### **Website:**

[www.doopsgezindenarnhem.nl](http://www.doopsgezindenarnhem.nl)



## **Voorwoord**

Een tijdje geleden toen wij naar huis reden na het boodschappen doen, hoorde ik op de radio dat Anne Vegter, onze Dichter de Vaderlands, een nieuw Wilhelmus wil samenstellen. Het huidige volkslied is verouderd, vindt ze.

"Wij zijn al lang niet meer overheerst door Spanje. We zijn een ander volk geworden en onze maatschappij is erg veranderd", aldus de dichter. Eigenlijk moet ook gewoon het hele volkslied op de schop. Zo vindt ze het voor de hand liggen dat er dan ook meteen maar een nieuwe melodie wordt gecomponeerd.

Eigenlijk hebben de doopsgezinden in Nederland ook een eigen 'volkslied'. Het is uiteraard Lied 289 uit de Doopsgezinde Liederbundel 'Ik voel de winden Gods vandaag'. Wij hebben het gezongen tijdens de uitvaartplechtigheid van twee leden van de DGA in de afgelopen paar weken en het staat op het repertoire van het Mennokoor Holland in een 4-stemmige uitvoering in het Nederlands en het Fries. De Engelse tekst zag ik zelfs op het Schotse eiland Gigha, waar het tijdens de kerkdiensten in de Presbyteriaanse Kerk aldaar wordt gezongen. En het kan heel hard waaien op Gigha!

In zijn artikel 'Theatraal, rebels, omstreden en geliefd: 'De winden Gods' van Noors drinklied tot internationaal kerkgezag' opgenomen in Doopsgezinde Bijdragen 40 gaat Pieter Post na hoe dit bekende lied tot stand kwam en door verschillende landen reizend, steeds een andere functie kreeg om ten slotte uit te groeien tot het meest bekende doopsgezinde lied. We kunnen hier spreken over een proces van transformatie, culturele overdacht en zelfs gedaanteverwisseling; een metamorfose zou je haast zeggen.

Maar als wij goed naar de tekst van dit zeer geliefde lied kijken, vinden wij dan dat die ook 'op de schop' moet?

In de Jubileumbundel 2011 van de FDS werd de volgende nieuwe tekst opgenomen, geschreven door de Friese dichter Eppie Dam. Het heet 'Nieuwe winden, oude liefde'.

*Tot hier heeft ons de tijd gebracht uit eeuwenlang hiervoor,  
De adem van het voorgeslacht drong tot de muren door;  
zij zongen van de winden Gods en alles wat hen dreef-  
de tijd wrikt oude banden los, maar oude liefde bleef.*

*Al jaagt een nieuwe beeldenstorm en woedt de harde munt,  
nog zoeken wij een levensvorm die mensen recht vergunt.  
Hier hijsen wij het hoge zeil van gul en goedgezind,  
en staan wij voor een levensstijl die zegenend verbindt.*

*Al heeft de tijd ons uitgedund en zijn wij niet in tel,  
wij kennen nog het middelpunt van roeping en appel:  
hier wordt het levend woord herhaald, een oude erfenis,  
die eeuwenlang werd doorvertaald, naar zijn betekenis.*

Ik ben niet opgegroeid in de Doopsgezinde traditie, maar ik word altijd diep geraakt door het zingen van 'De winden Gods' – tekst en melodie. Maar deze alternatieve tekst geeft een beeld van de Doopsgezinden in Nederland in de 21<sup>e</sup> eeuw vind ik. Wie wij zijn hier en nu. Ik denk niet dat wij als Doopsgezinden wezenlijk anders zijn gaan

geloven. Onze geloofsbasis, het fundament, is hetzelfde. Maar onze maatschappij is zeker veranderd en de tekst van 'Nieuwe winden, oude liefde' maakt dat duidelijk. Terwijl oude liefde blijft, de nieuwe tekst raakt mij meer. Ik hoor graag jullie mening.

Elaine Bohlken

**IN MEMORIAM voor Hiltje Engelina Helena van den Brink-Molenaar – Hilly**  
geboren in Arnhem op 17 februari 1915 – overleden in Zutphen op 24 april 2016

101 jaar is Hillie van den Brink-Molenaar geworden. Dat is zo'n lang leven dat niemand haar hele levensloop kan overzien. Wij allen kennen alleen delen en stukjes daarvan. Toen we op 30 april jl. in crematorium de Omarming in Zutphen haar leven herdachten en van haar afscheid namen deden we dat ook met de hulp van de gebedswoorden van Psalm 139:

*"God, U kent mij, u doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta,  
U doorziet van verre mijn gedachten. (...) Met al mijn wegen bent U vertrouwd. (...)  
U omsluit mij, van achteren en voren, U legt uw hand op mij..."*

De laatste keer dat ik haar na haar verjaardag bezocht, bekeken we samen albums en liet ze momenten uit haar leven de revue passeren: foto's van de koren waarin ze gezongen heeft, foto's van familie en van Roelof van den Brink, haar man met wie ze de gelukkigste jaren van haar leven heeft gehad – al waren het tien jaren. Ze was 88 jaar oud toen ze met hem trouwde.

Ze hadden veel gemeen: beiden hadden ze in Deventer bij Noury en van der Ende gewerkt, hadden de oorlog meegemaakt en kenden Nederlands-Indië en hadden samen mooie reizen gemaakt.

Hilly komt uit het muzikale gezin Molenaar: vader Sikke Molenaar was hoboïst bij het Arnhems Orkest (later Gelders Orkest) en moeder Fokeltje Wagenaar kon goed zingen. Ze waren eigenaar van de muziekhandel aan de Oeverstraat in Arnhem. Haar beide zussen Foke en Anne waren beroepsmusici. Zij was een vrouw die zich graag smaakvol kleepte.

Hilly heeft, behalve in Arnhem, op veel plaatsen gewoond. Toen ze zelfstandig was als evacuée in Apeldoorn en in Leeuwarden waar ze altijd veel contact met haar Friese familie heeft onderhouden. In de jaren 50 werkte ze bij de Borneo Sumatra Handelsmaatschappij. Toen ze naar Nederland terugkwam ging ze wonen in Gorssel en werkte in Deventer.

Voor Hilly was het Doopsgezinde Broederschapshuis Fredeshiem een bijzondere plek waar ze als kind en later ook regelmatig kwam.

Paul F. Thimm

**IN MEMORIAM voor Anna Cornelia Hogendijk – Annie**

geboren op 7 oktober 1921 in Franeker – overleden op 4 mei 2016 in Arnhem

Annie Hogendijk werd op 7 oktober 1921 geboren in Franeker; na haar kwamen twee broers. Ze bleek talent te hebben in de exacte vakken. Als eerste vrouw studeerde ze elektrotechniek op de MTS in Leeuwarden. In 1941 toen zij 20 was overleed haar moeder. Door haar technische ervaring als stagiaire in verschillende bedrijven kon ze vader helpen om het familiebedrijf, de bioscoop Amicitia van Franeker draaiende te houden.

Ze bleef zich verder ontwikkelen in een ingenieursbedrijf en op een radiolaboratorium en deed verdere kennis op over het runnen van een bioscoop in Leeuwarden.

Toen ook haar vader 9 jaar later overleed, nam ze met haar beide broers de bioscoop over en wist het bedrijf met succes te moderniseren.

In die tijd werd haar zoon Jan geboren. Als alleenstaande moeder heeft ze het niet makkelijk gehad, maar ze kreeg steun van haar familie, van ds. Kater van de Doopsgezinde Gemeente in Franeker en van haar goede vriendin, Toos Offerhaus. Op 22-jarige leeftijd liet ze zich dopen en werd een trouw lid van deze gemeente; naast haar drukke werk was ze heel actief in de zusterkring en het jongerenwerk. Toen het in de jaren 60 moeilijker werd voor kleinere bioscopen, verkocht ze Amicitia. Ze solliciteerde en kreeg een baan bij de KEMA in Arnhem. De verhuizing naar Oosterbeek was voor haar en haar zoon Jan een hele verandering. Wel verwierf ze veel erkenning en respect bij haar collega's en raakte door haar onderzoeks- en commissiewerk betrokken in internationale samenwerking. Ook kreeg ze de kans om reizen te maken naar China, de VS en Australië.

Ze was een trotse Friezin en kwam graag uit voor haar doopsgezinde geloof. Ook in onze gemeente in Arnhem was ze op verschillende manieren betrokken als trouw lid, bijvoorbeeld in de kerkenraad en de zusterkring.

Op 4 mei 2016 is zij in vrede heengegaan met een glimlach op haar gezicht. Wij herdachten en namen afscheid van haar op 10 mei jl. in crematorium Moscowa met verzen uit Romeinen 8, waarvan v.38-39 haar dooptekst was: dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus.

Paul F. Thimm

## DOPELING

Wat een feest als er een dopeling is! Geen verrassing, want Menno draait al een poosje op volle toeren mee, maar toch een feest. Donderdag voor Pinksteren presenteerde hij zijn geloofsbelijdenis in een kring van twintig aanwezigen rond een brandende kaars. Die kring was symbolisch en het licht van die kaars ook, maar tegelijk was het allemaal heel erg werkelijkheid!

De belijdenis met de titel "De kracht van de Liefde" telde drie bladzijden, maar eigenlijk negen. Dat kwam omdat je bij herlezen steeds weer andere aspecten ontdekte. Een krachtige tekst, die aanleiding geeft tot veel gesprek. Je kunt je dat goed voorstellen bij een paar citaten: "Ik geloof...", "Ik voel...", "De kern van mijn geloof is...", "Wat is vrede?", "Wat is gerechtigheid?", "Wat is vrijheid?", "Wat is liefde?".

En dan: "De kracht van de Liefde komt voor mij tot uiting in de term 'verbondenheid', op zeven verschillende manieren" die daarna alle zeven worden toegelicht.

Natuurlijk geven deze citaten nog geen beeld van Menno zijn belijdenis, daarvoor moet je maar met hem zelf in gesprek gaan. Dat deden wij ook nadat Menno zijn belijdenis had voorgelezen. De avond was daarvoor veel te kort, maar dat gesprek hoeft ook niet na één avond afgelopen te zijn. Een van de vragen was: "Waarom doopsgezind?" Menno antwoordde, dat het ook anders had kunnen zijn, maar niet anders is geworden. Mij viel op, dat er bij het gesprek wel al drie "wandbordwoorden" aan de orde kwamen: vrij in het christelijk geloven, daden gaan woorden te boven en de belijdenis met zo veel inhoud moet ondanks de drie bladzijden toch bondig genoemd worden. Het doorpraten met Menno begon bij het afsluiten van de belijdenisavond, waarbij we in een kring en om het licht van de kaars elkaar de hand reikten en samen in verbondenheid het "Onze Vader" hebben gebeden.

Dopen wat mondig is vierden we in de daaropvolgende pinksterdienst.

Wil je de belijdenis lezen? Menno geeft je graag een kopie.



Han Bohlken

## BIJ DE DIENSTEN

Op *zondag 5 juni* hebben we een gemeenschappelijke dienst met de Lutheranen, waarin Klaas Touwen en Paul Thimm zullen voorgaan. De lutheranen volgen vaak een meer liturgische orde van dienst dan wij gewend zijn. Ze hebben een cantorij om jaloers op te zijn en ook een eigen monumentaal gebouw om niet jaloers op te zijn. Vanwege de hoge renovatiekosten van het dak, waar ook asbest verwijderd moet worden, besloten ze dit gebouw af te stoten, want die kosten zitten niet in de knip! Hoewel er grote verschillen zijn tussen de Lutherse en Doperse riten is het toch blikverruimend en ook verbindend om eens samen een dienst te vieren.

Op *zondag 19 juni* staat weer een ons bekende naam op de kansel: André Maris. Hij preekte twee jaar geleden ook bij ons en zijn oom Raimond zat toen in de kerk. André komt uit Apeldoorn, is daar docent op een middelbare school en kerkenraadslid. Hij ontmoette Arnhemmers op de cursus Doperse Theologie.

Op *zondag 26 juni* wordt de dienst weer geleid door Paul Thimm en hebben we een bijzonder collectiedoel: het weeshuis in Sri Lanka. Zie daarvoor het artikel elders in dit nummer.

## VAN DE PREDIKANT



### Geloven met een glimlach

Zwijgend zat de oude Indiaan met zijn kleinzoon om het kampvuur. Na een tijdje zei de grootvader: "Soms heb ik het gevoel, alsof twee wolven in mijn hart met elkaar vechten. De een is wraakzuchtig, agressief en wreed. De ander is liefdevol, zachtaardig en meelevend."

"En wie zal de strijd om jouw hart winnen?" vroeg de kleinzoon.

"Die aan wie ik voer geef," antwoordde de grootvader.

## Doordenkers

"Geven maakt gelukkiger dan ontvangen." is het motto van barmhartigen en van boxers. *Harold Pinter (1930-2008), Britse dramaticus, 2005 nobelprijs voor literatuur*

De zwakke kan niet vergeven. Vergeven is een eigenschap van de sterke.

*Mahatma Gandhi (1869-1948), geweldloze verzetsstrijder in India*

Voor ons zijn de anderen anders. Voor de anderen zijn wij anders. Anders zijn wij, anders zijn de anderen, al wij anderen.

*Hans Manz (\*1931), Zwitserse leraar en schrijver van kinderboeken*

## OPBRENGSTEN COLLECTEN

### April

Eigen gemeente	€	109,47
Vluchtelingenwerk	€	74,46
Doopsgezinde Monumenten Friesland	€	43,10

## BESTEMMINGEN COLLECTE

### Juni

5 juni	Christian Peace Makers Team
19 juni	Indonesische broederschappen ADS
26 juni	Weeshuis Sri Lanka

## LEDENADMINISTRATIE

*Bedankt:* per 01-05-2016, Vriend van de Gemeente: de heer P Hamming.

*Overleden:* zr. Hiltje Engelina Helena van den Brink –Molenaar, op 24-04 –2016 te Zutphen in de leeftijd van 101 jaar.

zr. Anna Cornelia Hogendijk, op 04-05-2016 te Arnhem, in de leeftijd van 94 jaar.

*Gedoopt:* br. Menno van Setten, op 15-05- 2016 te Arnhem.

Onno en Marjan van Binsbergen



## VAN DE KERKENRAAD

### Automatische incasso en periodieke gift

De gemeente biedt u de mogelijkheid om zowel uw bijdrage als lid/vriend/belangstellende als uw bijdrage voor externe diaconie automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Dan hebt u nergens meer omkijken naar, en het bespaart de gemeente geld omdat we voor een incasso minder betalen dan wanneer u zelf geld overmaakt naar de gemeente.

Daarnaast is er de mogelijkheid om met de gemeente een overeenkomst tot periodieke gift af te sluiten. U kunt dit combineren met een machtiging tot automatische incasso maar dat hoeft niet. Met een periodieke gift kunt u profiteren van belastingvoordeel. U kunt de gemeente dus meer geld schenken terwijl het u na belastingen hetzelfde kost, en/of u kunt meer geld overhouden in uw eigen portemonnee.

Meer informatie over de automatische incasso en de periodieke gift kunt u vinden in de brief hierover die is meegezonden met het Gemeentenieuws (pag 13 en verder). Hierbij treft u ook de benodigde formulieren aan. Met vragen kunt u terecht bij de penningmeester.

### Oude bankrekeningen vervallen binnenkort

Na de zomer komen de 'oude' bankrekeningen bij ABN Amro en ING te vervallen. Een aantal leden en vrienden maakt nog steeds geld over naar deze bankrekeningen. Over een paar maanden komt dat geld niet meer terecht bij de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. U kunt twee dingen doen: 1) de tegenrekening van de overboeking wijzigen in NL48 TRIO 0390 9147 03 ten name van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem of 2) de gemeente machtigen om het geld automatisch af te schrijven van uw bankrekening, zoals elders (pag 13 en verder) in het Gemeentenieuws beschreven.

## VAN DE REDACTIE

Anke Mendels heeft jarenlang de redactie ondersteund, maar nu moet zij hiermee helaas stoppen omdat haar man Dennis een oogoperatie moet ondergaan. De redactie dankt Anke voor al het werk, dat zij voor het GemeenteNieuws gedaan heeft en hoopt, dat zij nadat deze periode achter de rug is, deze of een andere taak voor de gemeente weer kan oppakken. Ook wensen we Dennis een goede afloop bij het herstel van zijn oog.

## WEESHUIS SRI-LANKA



Eind juni (26/6 en nog een paar diensten) collecteren we voor een weeshuis op Sri Lanka. Daar komt niet iedereen regelmatig langs en natuurlijk wilt u graag weten, wat dat voor een weeshuis is. Officieel heet het: WELLAWATTE SRI JINANANDA CHILDRENS DEVELOPMENT CENTRE. Het ligt iets ten zuiden van Colombo en is gestart in de tijd, dat er regelmatig gevochten werd tussen de Tamils en de Singalezen. Dat vechten bracht de problemen niet tot een oplossing, maar was wel de oorzaak, dat er veel jonge kinderen zonder ouders en zonder economische middelen hun weg moesten vinden. Bij ons worden zulke problemen door de overheid geregeld en wij hebben daar dan vaak kritiek op. In Sri Lanka moeten mensen met het hart op de juiste plaats maar voor een oplossing zorgen, ook als ze geen familiebanden met deze kinderen hebben en dat gebeurt! Vroeger kregen ze het drinkwater nog gratis van de overheid, maar ook daarvoor moet nu betaald worden. Het weeshuis krijgt geen subsidie of staatssteun, alles wordt betaald van giften van de

lokale bevolking en anderen, die toevallig van het weeshuis hebben gehoord. Dit weeshuis vangt jongens op totdat ze school en opleiding hebben afgerond en werk hebben gevonden. Een welgestelde dame, Mrs. Chandrani, en een boeddhistische monnik, Urumutte Sugathananda, zorgen niet alleen voor eten en een dak boven het hoofd, maar ook voor een opleiding. Om later wat kansrijker te worden is nog iets extra's nodig, zoals computerles en Engelse taalles. Een paar westerlingen hebben dit weeshuis ontdekt en gaan er elk jaar voor een paar maanden heen om te regelen dat deze extra's er komen. Het is hartverwarmend, als een jongen uit het weeshuis volwassen is geworden, de studie heeft afgemaakt, een goede baan heeft gevonden en zich dan weer inzet voor het wel en wee van de weeshuisbewoners van nu. Daar collecteren we voor!



### **ZOMERKRING 2016:** "Wat zegt de bijbel over vreemdelingschap?"

Hierover spraken we ook al in de zomerkring 2015, maar over dit thema is zo veel te zeggen... De zomerkring van onze gemeente is inmiddels een vaste traditie geworden. Deze is blijkbaar in de afgelopen jaren zeer in de smaak gevallen, misschien ook wel, omdat hier ook mensen van andere gemeenten (en daarbuiten) aan deelnemen. Vorig jaar waren er zo'n 15 deelnemers bij de maaltijd en het gesprek.

We willen u wederom hartelijk uitnodigen voor de 3 bijeenkomsten in juli over "Wat zegt de bijbel over vreemdelingschap?" De drie bijeenkomsten met maaltijd en gesprek zijn gepland op de vrijdagen 1, 8 en 15 juli van 17.30-20.00 uur. De locatie: Voorhof Parkstraatgemeente, Kastanjelaan 22, Arnhem.

Het leesvoer zullen we wel scannen en het is te vinden in het boekje:

Wij beginnen weer met een eenvoudige avondmaaltijd.

Daarna lezen en bespreken we samen bijbelteksten die met dit onderwerp te maken hebben met behulp van het boekje "Ballingen, burenen en buitenlanders – de vreemdelingen in de bijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, ISBN 978-90-6126-882-6" (alleen nog tweedehands te krijgen, maar scans maken we op verzoek).

De maaltijd wordt verzorgd (bv. soep, broodje of salade) en de kosten worden aan het eind omgeslagen over de deelnemers. Met dieetwensen (kan je ook misbruiken om je lievelingskostje te krijgen) proberen we zo veel mogelijk rekening te houden. Omdat voor het gesprek een groep van maximaal 15 deelnemers ideaal is, dient u zich zo gauw mogelijk aan te melden - via email bij de commissie [leren@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:leren@doopsgezindenarnhem.nl) - of telefonisch bij Paul F. Thimm (026-3252728).

Taakgroep Leren en toerusten

### **BROEDERSCHAPSVERGADERING**

De 89<sup>e</sup> Broederschapsgadering was op 23 april in Amersfoort, waar afgevaardigden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland bij elkaar kwamen om van gedachten te wisselen en besluiten te nemen over overkoepelende (beleids)zaken in de doopsgezinde geloofsgemeenschap.



Onze penningmeester Menno van Setten wilde graag een Broederschapsvergadering meemaken en ging dus mee als gast. Onze treinreis naar en van Amersfoort verliep zonder incident of probleem en wij waren ruim op tijd in de Johanneskerk.

Aan het begin van de vergadering werden, na het lezen van Psalm 131, de voorgangers herdacht die de broederschap in hun werkzame leven hebben gediend en die in de afgelopen maanden zijn overleden.

In het ochtendgedeelte werden diverse formele zaken behandeld, zoals het bespreken van de ingekomen stukken en reacties daarop, het doornemen en zo nodig accorderen van notulen, besluitenlijsten en jaarverslagen. Ook werd er naar aanleiding van een brief van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de gewenste en benodigde rol van de Raad van Toezicht, en de verhouding van die raad tot de broederschapsraad en de broederschapsvergadering.

Onder het kopje 'beleid' werd de vergadering geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van beleidsontwikkeling, toerustingsbijeenkomsten voor kerkenraadsleden, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede en de samenwerking tussen gemeenten in Noord-Nederland. Met name rondom de voortgang van beleidsontwikkeling werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ervaringen en opvattingen vanuit de diverse gemeenten te delen. Verder praatte rector Alex Noord de aanwezigen bij over de ontwikkelingen en activiteiten van het Doopsgezind Seminarium, dat zich ook voor het komend studiejaar mag verheugen op een aantal nieuwe studenten.

Nog voor de lunch vonden er twee presentaties plaats. Alle Hoekema overhandigde het eerste exemplaar van het boek over Frits Kuiper aan ADS-voorzitter Frans Dukers (volgens Hoekema was Frits Kuiper 'de meest markante en dwarse doperse theoloog van de twintigste eeuw'). Aansluitend presenteerden Janneke Leerink en Jan Willem Stenvers het nieuwe initiatief Menno's Global Village, een organisatie die zich inzet om verbinding te leggen tussen Nederlandse doopsgezinde jongeren en de internationale doopsgezinde gemeenschap. Bijvoorbeeld door uitwisseling, reizen, traineeships of conferenties.

Een aantal agendapunten moest worden doorgeschoven naar het begin van het middagedeelte, zoals de benoemingen van bestuurders en commissieleden (zie onder) en het doornemen en accorderen van de jaarrekening van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en van de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Predikanten en Gemeenten.

Aansluitend vonden er presentaties vanuit diverse gemeenten plaats, over activiteiten die succesvol zijn gebleken én die hebben geleid tot een (verdere) activering van het gemeentelven. Deze presentaties, voortgekomen uit een al langer gekoesterde wens van de vergadering om (succes)ervaringen uit te wisselen, werden goed ontvangen en gaven een hoopvol beeld in een tijd waarin vooral verhalen over krimp of sluiting de boventoon voeren. Of zoals een van de sprekers het aan het begin van de dag al met een knipoog zei: 'ze zijn in Nederland nog niet van die doopsgezinden af'.

Rond vier uur liepen wij weer richting station voor de reis naar huis.

Elaine Bohlken

## **BEDANKT**

Ik wil de gemeente graag hartelijk bedanken voor de warme belangstelling die ik heb gekregen in de aanloop naar mijn doop en na mijn doop met Pinksteren. Paul wil ik bedanken voor de inhoudelijke gesprekken en de morele steun tijdens het proces.

Menno van Setten

## **WAAROVER SPRAKEN ZIJ?**

Waarover sprak de Avondkring op donderdag 19 april?

De kring heeft wegens te veel afzeggingen al een paar keer geen doorgang gevonden en ook de middagkring is aan de kleine kant. Iedereen staat positief tegenover het voorstel om volgend jaar te fuseren met de middagkring tot een "jaartheme-kring". De donderdag voorafgaand aan de tweede zondag van de maand lijkt de beste dag voor deze nieuwe kring. We kunnen dan om 17:30 met een maaltijd in de Atlantaflat (Stationsplein Velp) beginnen en samen praten tot een uur of acht over verschillende facetten van het Jaartheme. De eerste bijeenkomst is dan op donderdag 8 september. Daarna spraken we verder over het boek: "In naam van God", door Karen Armstrong: Het dilemma van de Joden. Er kwamen weer een aantal markante thema's naar voren, maar ook bleek, dat we allemaal het leeswerk reeds een poosje terug hadden gedaan en niemand wist meer precies wat dit dilemma precies was. De vraag blijft steeds: Waarom vertellen wij nu nog de oude verhalen? Hebben ze in onze zo veranderde tijd nog betekenis voor ons? Voor de volgende keer op woensdag 26 mei (een week later dan normaal) zoeken we dat nog eens uit en lezen we ook H5: Was Jezus niet van deze wereld? We beginnen niet samen te lezen, maar ieder noteert twee vragen, die we dan samen bespreken.

Waarschijnlijk is de mei-bijeenkomst de laatste van dit seizoen en als leden van de middagkring eens met de leden van de avondkring kennis willen maken kunnen ze Roeleke altijd vragen of er plaats is... Het leesvoer zit in de bijlage en is bij mij op te vragen.

Han Bohlken

## **VERWARMING**

Onze verhuurder heeft eind mei het verwarmingssysteem aangepast zodat we komende winter minder risico lopen in de kou te moeten zitten. Ketels zijn vervangen, in de kerkzaal werden meer radiatoren geplaatst en nu is er een op afstand bedienbare thermostaat geïnstalleerd. Mocht iemand van het werk een beetje overlast hebben ervaren, dan is het voor een goede zaak geweest!

## **VOORUIT DURVEN KIJKEN**

*(overgenomen uit KERKPERSPECTIEF)*

Politici wordt het vaak kwalijk genomen maar zelf kunnen we er ook wat van: niet verder kijken dan onze neus lang is. Dagdromen over een rozige toekomst lukt soms nog wel een beetje, 's avonds thuis bij een glas, of op een gezellig terras tijdens een plezierige vakantie. Maar de toekomst echt onder ogen zien... Een halve eeuw lang al vinden we ze maar lastig, die toekomstvoorspellers van de Club van Rome, van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, van Greenpeace of van Urgenda. Zijn het geen somberaars? 'Zo slecht is het toch nog niet?' 'Ze zullen er vast nog wel iets op vinden'. Zo duwen we slecht nieuws over milieu, klimaat en duurzaamheid van ons weg. Want het bevalt ons niet, het komt ons slecht uit. En dat terwijl de feiten steeds duidelijker zijn. We leven in het rijke deel van de wereld echt op te grote voet, we gebruiken meer dan ons toekomst: anderhalve aarde! En we

hebben er echt maar één. Als we zo doorgaan, betalen onze kinderen en kleinkinderen straks een griezelig zware rekening.

Allerlei beleidsmakers prakkiseren zich suf over de oorzaken van die onmiskenbare traagheid van denken, dat ogen sluiten en wegkijken tegen beter weten in. Er zijn allerlei psychologische mechanismen aan het werk. Met de vinger wijzen naar de ander, die het ook doet, of véél slechter dan ik, bijvoorbeeld. Of je veilig verstoppert in vormen van kuddegedrag. En hoe stimuleer je nu het beste tot ander gedrag? Met de stok of met de wortel?

Wie met verhalen uit de Bijbel is opgegroeid, komt hier op bekend terrein. De oudtestamentische profeten zaten, net als hun collega's van vandaag, regelmatig met de handen in het haar. Hardleers en hardnekkig waren hun toehoorders, niet minder dan de krantenlezers van vandaag. Hoe hielden ze het vol? Waarom bleven ze geloven in een toekomst van vrede en recht? De vraag stellen, is haar beantwoorden. In hun repertoire beschikten ze zowel over onheilsprofetie en donderpreek als over heilsvisioenen en tekenen van hoop. De stok en de wortel lagen allebei in hun bagage. Voor de noodzakelijke transitie naar een duurzame toekomst kunnen we daarom niet zonder geloof en hoop. Hoop op een goed leven voor generaties na ons. Geloof in een Schepper die niet kan aanzien hoe mensen de aarde en wat erop leeft, in de vernieling helpen. Kijk niet weg bij de boodschap van eigentijdse onheilsprofeten – ze houden ons bij de les. Maar blijf ook geloven in het visioen van een nieuwe aarde en je eigen bescheiden rol en opdracht daarbij. Dan kan duurzaam gedrag veranderen. Van een ongemakkelijke lastpost in een onverwacht plezierige, inspirerende, nieuwe levensstijl.

Kees Tinga

## **Stadspastoraat verhuist naar Rozet**

Het Stadspastoraat Arnhem (SpA) verhuist per 1 juni naar Rozet. Na bijna twintig jaar verhuist het SpA dus zijn oude pand in het Spijkerkwartier, *De Drie Koningen*, voor een nieuwe locatie in de binnenstad. Dit mede op verzoek van de Protestantse Gemeente in Arnhem, sinds 2015 onze belangrijkste financier, maar ook wij vinden dat het SpA als 'centrum voor bezinning en ontmoeting' eigenlijk in de binnenstad thuishoort. De keuze viel daarbij al snel op Rozet, niet alleen omdat het een dynamische plek is waar veel mensen komen – en zo meer mensen het SpA kunnen leren kennen, maar ook omdat het SpA goed bij Rozet past. Rozet heeft namelijk ook 'ontmoeting en inspiratie' als belangrijke doelen.

Het cursusaanbod van het SpA is een welkome aanvulling op het aanbod van de Bibliotheek, de Volksuniversiteit en het Kunstbedrijf Arnhem, zo vindt Rozet. Ook het Stadspastoraat ziet voor zichzelf duidelijk een meerwaarde in deze verhuizing naar Rozet en verheugt zich op de toekomstige samenwerking. Het SpA krijgt zijn ruimte op de derde verdieping én er komt op die verdieping ook een stilteruimte. Het SpA zal daar op vaste tijden meditatie verzorgen en de rest van de dag is de ruimte beschikbaar voor stilte, meditatie of gebed. Deze ruimte is in principe per 1 juni beschikbaar. Omdat deze nieuwe ruimte opnieuw moet worden ingericht, zal het SpA pas in september echt in Rozet van start gaan met het cursusaanbod.



## AGENDA VOOR MEI / JUNI 2016

Wanneer?			Wat?	Waar?
<b>Zo</b>	<b>5 juni</b>	<b>10.00</b>	<b>Gezamenlijke dienst</b> met Lutherse Gemeente Kinderopvang: Wil	<b>Waaalse kerk</b>
Wo	8 juni	18:30	Kring Rondom 30	Nog niet bekend
Do	9 juni	19.30	Themadienstcommissie	bij Zewalds, Arnhem
Di	14 juni	10.30	Bezinningsdag van Kerkenraad,	Openluchtmuseum, Arnhem
Vr	17 juni	12:00	Sluiting kopij voor het zomernummer	redactie@doopsgezinden-arnhem.nl
Zo	19 juni	0.00	Sponsorwandeling "Nacht van de Vluchteling"*4	Van Nijmegen naar Arnhem
<b>Zo</b>	<b>19 juni</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst br André Maris</b> Kinderopvang: Akke-Clara	<b>Waaalse Kerk</b>
Wo	22 juni	20.00	Geloofsoriëntatie over Lucas 1	Menno & Irene, Arnhem
Do	23 juni	10:30	Symposium "Wat ik geloof" Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium	Doopsgezinde Vermaning, Haarlem
<b>Zo</b>	<b>26 juni</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst ds. Paul Thimm</b> Kinderopvang: Eline	<b>Waaalse Kerk</b>
Vr	1 juli	17:30	Zomerkring: Ballingen, burens en buitenlanders	Parkstraatkerk, kastanjelaan 22 Arnhem
<b>Zo</b>	<b>3 juli</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst ds. Paul Thimm</b> Kinderopvang: Elaine	Waaalse Kerk
Wo	6 juli	18:30	Kring Rondom 30	Nog niet bekend
Vr	8 juli	17:30	Zomerkring: Ballingen, burens en buitenlanders	Parkstraatkerk, kastanjelaan 22 Arnhem
Zo	10 juli	10:00	Dienst ds. Paul Thimm	NPB Renkum, Uterchtseweg 119
Vr	15 juli	17:30	Zomerkring: Ballingen, burens en buitenlanders	Parkstraatkerk, kastanjelaan 22 Arnhem
<b>Zo</b>	<b>17 juli</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst ds. Paul Thimm</b> Kinderopvang: Wil	Waaalse Kerk

**Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het Gemeentenuws (Juli+Aug):  
Uiterlijk vrijdag 17 juni 2016 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres:  
[redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)**

Eventuele kopij per post graag versturen naar Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.



- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen  
Tel. 0316-524050 [www.vanwelyleidekkers.nl](http://www.vanwelyleidekkers.nl)



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?  
Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **[www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | [info@bsw.nl](mailto:info@bsw.nl) | [www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)



# VERTAALBUREAU

**Elaine Bohlken**

Valeriusstraat 73,

6904 DL Zevenaar

tel.: 0316 - 343358, email: [vertaalbureau@bohlken.nl](mailto:vertaalbureau@bohlken.nl)

Doopsgezinde Gemeente  
Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht



Wat valt je op aan de **Doopsgezinde Gemeente Arnhem**?

Wij zijn een kleine gemeente van mensen die open staan voor vertrouwde en nieuwe gezichten.

Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende plaatsen (van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Doorwerth, sommigen in Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze, Zevenaar en elders.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de Waalse Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en daarover na te denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar te praten.

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen.

We gaan voor vrede en vertrouwen – in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Wees welkom. We verheugen ons u als gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of de predikant.

ds. Paul F. Thimm