

Gemeentenieuws



Mei 2016

Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
tel: 026-3252728
predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

zr. Anne-Rie Bus tel: 024-3221076
vr. Anke Mendels tel: 026-7071085
zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
tel: 06-22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

vr. A. Mendels,
Aalscholversingel 324
6883 BN Velp

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter:
br. Han Bohlken
Valeriusstraat 73
6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl
Secretaris:
zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
Transformatorplein 5, 6827 AC Arnhem
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl
Penningmeester:
br. Menno van Setten
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelaties:

NL48 TRIO 0390 9147 03
(gewijzigd per 1 juli 2015)
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken,
belt zaterdag vóór 12.00 uur
br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



EEN STUKJE VOOR HET GEMEENTENIEUWS

Dinsdag (12 april) krijg ik een e-mail bericht of ik voor vrijdag daarop volgend (wegens ziekte van de geplande auteur) een voorwoord voor het Gemeentenuws wil schrijven. Dat is kort dag, maar goed ik wil het wel proberen.

Dinsdagavond ben ik bij de lezing van het Natuurkundig genootschap te Arnhem, opgericht in 1824 tot nut en vergenoegen. Prof. dr. L.L.A. Vermeersen (TUD) houdt een voordracht getiteld "Zin en onzin van zeespiegelstijgingen". De boodschap is dat ijs afsmelt (Groenland en Antarctica) en dat dit gemiddeld over de oceanen een zeespiegelstijging zal geven, maar regionaal kan de zeespiegel juist dalen! Gravitatie, rotatie en deformatie van de vaste Aarde zorgen voor gecompliceerde patronen van zeespiegel veranderingen en deze patronen zijn nooit uniform. Het goede nieuws is dat Nederland, maar ook Schotland slechts milde zeespiegelstijgingen zullen ondervinden.

Een opmerkelijk bericht in de avondkrant (NRC 11 april): De Protestantse Kerk Nederland (PKN) distantieert zich officieel van de anti-Joodse uitspraken van de Duitse kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). Dit is op verzoek van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Is dit nu echt zinvol en waar staan wij ten opzichte van de handelwijze van Israël in en rond de Gazastrook?

De geschiedenis kun je niet herschrijven. Zo heb ik deze winter de HOVO cursus: Die Deutschen im Osten, veroveraars, kolonisten, verdrevenen gevolgd. De geschiedenis van Midden en Oost-Europa is bij ons nauwelijks en in ieder geval onvoldoende bekend. Machthebbers, landgrenzen wisselen voortdurend. Wie kent nog het grootste koninkrijk ooit: Groothertogdom Litouwen en het Koninkrijk Polen, van de Oostzee tot de Zwarte Zee (Odessa), 1253-1795. 1795 staat voor de laatste Poolse deling. Lees Norman Davies: Vanished Kingdoms 2011 by Allen Lane, maar ook vertaald als Vergeten Koninkrijken, de verborgen geschiedenis van Europa 2012 De Bezige Bij, Antwerpen.

Veel van de cursus staat in een speciale uitgave van het blad Der Spiegel: nr 1- 2011. DIE DEUTSCHEN IM OSTEN, auf den Spuren einer verlorenen Zeit.

De tsaren begonnen al met Iwan de verschrikkelijke (1547-88) met het naar Rusland halen van Duitse vakmensen, vlijt en daadkracht waren hard nodig voor de verdere ontwikkeling van een land, waar grootgrondbezit en lijfeigenschap de norm was. Pas in 1861 maakte Alexander II hier een eind aan. De rekrutering van Duitsers werd vooral onder Catharina (II) de Grote 1762-1796, de van oorsprong Duitse prinses Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, geïntensiveerd.

Na de overval van de Nazi's in 1941 werden de circa 1 miljoen Duitsers van de Wolgarepubliek door Stalin gedeporteerd naar Siberië.

Een ander boek, uit de bibliotheek, Baltische zielen, auteur Jan Brokken, 2010 Atlas beschrijft lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen aan de hand van een 15 tal familiegeschiedenissen.

Wat hier vooral opvalt is de methodiek van de Sovjets. Een enkel voorbeeld: tussen 1941 en 1949 worden tienduizenden Esten naar Siberië afgevoerd. Het zijn juist de onderwijzers, leraren, schrijvers, rechters, advocaten en lutherse predikanten. Er worden ter zelfde tijd duizenden Russen geïmporteerd, die tewerk worden gesteld als

mijnwerkers. Voor de zware industrie worden nog veel grotere aantallen Russen overgebracht. Op scholen en verder in het onderwijs is het Russisch de voertaal. Dit stopt pas bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1989. De Russen blijven veelal werkeloos. Alleen met grote moeite is de eigen identiteit van de Baltische staten behouden, waarbij een grote rol is weggelegd voor de volkszangkunst.

Een andere zwarte bladzijde is het lot van de Joden: zij kwamen eind van de 18e eeuw uit Rusland per decreet van Catharina II naar Tsjerta: het tegenwoordige Letland, Litouwen, Wit-Rusland en Oekraïne. Zij mochten zich alleen in de stedelijke gebieden vestigen, In Vilnius was in 1914 de helft van de bevolking Joods. Maar het antisemitisme was in deze landen groot, ook in die tijd vinden de pogroms plaats. In 1915 drong het Duitse leger de Russische troepen terug en werden alle Joden van Litouwen en Koerland gedeporteerd naar het oosten. Tussen 1917 en 1921 vonden in Rusland tweeduizend pogroms plaats.

Vlak voor de komst van de Nazi's werden door Litouwse nationalistena meer dan vijftienduizend Joden gedood. De Duitsers namen het over, er waren nog geen gaskamers, de kogel was voldoende. De liquidatie van de getto's duurde van juli 1941 tot september 1943.

Dit zijn maar een paar gebeurtenissen uit een reeks van vele. Wat leert de geschiedenis ons, het belangrijkste is misschien wel, dat je moet weten wat er gebeurd is. Waarom en waartoe is al veel moeilijker in te vullen. De volksverhuizingen, die in de tegenwoordige tijd plaatsvinden, hebben ongetwijfeld te maken met een ongelijke verdeling van welvaart en welbevinden, maar worden niet opgelost door oorlogsvoering en opvangcentra.

Acht jaar kerkenraad en penningmeester zitten er voor mij nu op, het is zelfs weer al even geleden. Het geeft rust dat mijn functie door Menno van Setten goed en adequaat wordt ingevuld. Zo ben ik weer terug in onze kleine identiteit, die zo klein is dat anderen haar niet begrijpen.

Tjerk J.A. van Dijk

IN MEMORIAM voor Wilhelmina Waanders-Steenbeek

geboren in Zwolle op 20 februari 1933, overleden in Arnhem op 27 maart 2016

Wil Waanders blijft in onze herinnering met haar warme, hartelijke en krachtige persoonlijkheid. Ze was iemand die zeer positief en opgewekt was en ze had heel vaak een opbouwende opmerking of idee paraat. Zelfs toen haar ziekte zich openbaarde heeft ze altijd die warmte en vriendelijke glimlach bewaard. En wat heeft ze het met de speciale therapie jarenlang volgehouden.

Op 20 februari 1933 is zij in Zwolle geboren als Wilhelmina Steenbeek. Temidden van de Doopsgezinde Gemeente is zij daar met Jaap Waanders op 20 december 1956 door ds. Meerenburg Snarenberg getrouwd. Het laatste jaar is voor haar en haar familie niet gemakkelijk geweest: haar geheugen liet haar steeds meer in de steek en ze had steeds meer verzorging nodig. Op Paasdag, 27 maart 2016 is zij in de ochtend heengegaan.

Haar kinderen hebben bij het afscheid dierbare herinneringen aan haar met ons gedeeld. Zij vertelden allerlei gebeurtenissen waarin haar liefde voor hen, haar slagvaardig optreden en hartelijkheid ten opzichte van anderen bleek en haar onverkrampde, maar overtuigende engagement voor de emancipatie van vrouwen. En dat ging goed samen met haar opleiding voor de huishoudschool en haar groot plezier in lekker koken.

Wij verliezen in Wil Waanders een heel trouw lid van onze gemeente. De combinatie van vrolijkheid en geloofsovertuiging, van meeleven en leidinggeven zijn maar een paar voorbeelden voor hoe veelzijdig en enthousiast zij is geweest. Als voorzitter in de Commissie van bezoek maar niet alleen daar heeft zij zich met hart en ziel ingezet en meegeleefd met onze gemeente. Daar zijn we haar heel dankbaar voor.

Wij wensen haar Jaap en haar kinderen, kleinkinderen en naasten Gods zegen en veel sterkte – nu ze haar missen.

Paul F. Thimm

* Op **donderdag 12 mei** a.s. is de **BELIJDENISAVOND**, waarin Menno van Setten zijn geloofsbelijdenis zal voorlezen en waarop gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar daarover te praten. Vrienden en leden zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Dit samenzijn zal ongeveer een uur duren en begint om 20.00 uur in de Waalse Kerk.

BIJ DE DIENSTEN

PINKSTER- en DOOPDIENST - dubbel feest van onze gemeente!

Dit jaar is in onze gemeente dubbel feest met Pinksteren. Want zoals elk jaar vieren we de **verjaardag van de wereldwijde kerk van Christus**. Dat wil zeggen, we staan er bij stil dat door het werken van Gods Geest uit mensen van verschillende achtergronden, talen en landen een geloofsgemeenschap is ontstaan van mensen die zich in de naam van Jezus Christus lieten dopen om hem na te volgen.

Het is daarom een bijzondere vreugde, dat **Menno van Setten** juist in de **Pinksterdienst op 15 mei a.s. belijdenis doet en zich laat dopen** en zich als lid bij onze gemeente aansluit. - Ja, dubbel feest voor onze gemeente!



Inmiddels is het al een "traditie" van onze gemeente:

Na afloop van de Pinksterdienst genieten we samen van **verjaardags-taart en -gebak**.

Graag willen we de Pinksterdienst zoals de afgelopen jaren een extra feestelijk "verjaardagtintje" geven.



Daarom aan iedereen weer de **VRAAG**:

Wie wil iets (bakken en) meenemen voor het koffiedrinken na de Pinksterdienst? (Als u iets lekkers meeneemt, kunt u dat als u wilt doorgeven aan de kerkenraad.)

* Op **zondag 22 mei** a.s. hebben we weer een jeugdige gastpredikante: Margit Vellekoop. Zij is sinds Pinksteren 2010 lid van de DG Utrecht, die ook haar huisbaas is, stamt uit een predikanten-dynastie, zat in het bestuur van de JDVG (Jongeren Doopsgezinde VredesGroep, jongerenafdeling van Doopgezind WereldWerk) en werkt nu bij een onderzoeksbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ook doet Margit de vervolgcursus Doperse Theologie. Ze nam deel aan de wereldcongressen in Paraguay (2011) en Harrisburg (2016). 22 mei is Zondag Trinitatus en daar gaat het in de dienst over!

* Op **zondag 29 mei** a.s. vertrekken we om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Waalse Kerk (naast de Schouwburg). We hopen om 11.00 de dienst van de Mennonitengemeente **KREFELD** (D) bij te wonen. Daarna zullen we met onze zuster-gemeente middageten en samen zijn. Eventueel maken we een kleine stadswandeling (thema: de doopsgezinden in Krefeld o.l.v. ds. Christoph Wiebe). We plannen om vóór avondetenstijd weer thuis te zijn.

In verband met de organisatie in Krefeld en de coördinatie van autovervoer verwijzen we naar het stukje "Hoe kom ik bij onze zuster-gemeente in Krefeld?" verder in dit blad.

WAT IS PINKSTEREN VOOR ONS?

Lied 676 'De wind, wij zien hem niet';
tekst Anders Frostenson, vertaling Andries Govaart

1. De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.
2. De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
3. De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor;
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
4. De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.



Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Gods' Geest is als een wind, een adem, een zucht. In het lied wordt dat mooi beschreven. De dichter is Zweeds, de Zweedse natuur ademt door het hele gedicht heen.

De bijbelse bron voor deze tekst is het woord van Jezus aan Nikodemus: 'De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is' (Johannes 3:8).

Het eerste en het derde couplet gaan over de wind, die we niet zien maar wel horen en wiens sporen we wel zien. Het tweede en vierde couplet gaan over de Geest, die we ook niet zien en wel horen, en waarvan we ook de sporen zien. De wind is mannelijk, de Geest vrouwelijk. Maar eigenlijk gaan alle coupletten over hetzelfde: Gods Geest (mooi: zowel mannelijk als vrouwelijk dus...).

En het vijfde couplet gaat nog veel verder: het noemt het land aan de overkant - een land dat niemand ziet. Vreemd: toch ontvangen we vanuit dát land kracht: kracht van de Geest. Ik vind dit een schitterende tekst. Het gedicht zelf ademt en heeft iets geheimzinnigs. Het geheimzinnige van Pinksteren. En toch geeft het mij hoop en uitzicht op iets.

En wie heeft niet hoop en uitzicht nodig? Als het moeilijk is in je leven, als je het druk hebt, of juist niet. Als je ziek bent, of als je iemand moet missen die je dierbaar is. 'Wij ontvangen een kracht...vanuit de overkant, een land dat niemand ziet... het is de Geest die uitzicht biedt'. Dat is mijn pinksterwens voor iedereen: dat hij /zij die kracht mag ontvangen, de kracht van de heilige Geest. Een wind die waait, een Geest die opschoont.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Hoe kom ik bij onze zuster gemeente in Krefeld?



Een goede vraag! Op zondag 29 maart bezoeken we onze zuster gemeente in Krefeld. Adres: Ev. Freikirchen Mennoniten-Gemeinde Königstraße 132, 47798 Krefeld, Duitsland

Met de trein lijkt niet zo handig... De dienst begint om 11:00 uur. Als je de autodienst belt (0316 343358) of mailt autodienst@doopsgezindenarnhem.nl) valt er vast wel een alternatief voor die wandeling af te spreken.

Met de auto (als je er een hebt) kan je ook naar Krefeld komen. Vanaf de Waalse kerk Arnhem duurt dat ongeveer anderhalf uur en je rijdt dan via Nijmegen, A73 richting Boxmeer, A77 richting Gogh en dan kom je op de A57 vanuit oostelijke richting Krefeld binnen. Zie ook op Maps.google.nl, *route plannen naar Königstraße 132, 47798 Krefeld*

Wacht niet tot zaterdagochtend, maar meld al eerder als je met de auto gaat en plaats hebt om mensen mee te nemen. Evenzo als je niet met de eigen auto gaat maar graag in andermans auto wil meerijden. De Autodienst (0316 343358 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl) probeert dat dan te regelen.

VAN DE PREDIKANT

Vakantie predikant

Paul F. Thimm is van **2 t/m 9 mei** a.s. met vakantie. Wil van Gelderen (tel. 026-4427805) zal u zo nodig helpen om in contact te komen met een andere predikant die hem kan vervangen.



Christian Peacemaker Teams

1. Loop met ons mee!

Christian Peacemaker Teams Nederland loopt mee met de Nacht van de Vluchteling. 40 kilometer van Nijmegen naar Arnhem. Midden in de nacht. De opbrengst gaat naar het werk van de Stichting Vluchteling. Loopt u mee?

Voor meer informatie neem contact met ons op via info@cpt-nl.org.

2. Sponsor ons!

Doel van deze zevende editie van de Nacht van de Vluchteling is om met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor de **noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd**. De

opbrengst wordt besteed aan eten, toegang tot schoon drinkwater, onderdak en medische hulp.

Menno & Irene van Setten, Paul F. en dochter Clarissa lopen met deze sponsorwandeling mee.

U kunt ons steunen door te gaan naar de website:

www.nachtvande vluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland

Klik boven "sponsor" >> Kies een van de opties "sponsor direct", "sponsor looper" of "sponsor team"

>> Door aanklikken "selecteer looper" of "selecteer team" kunt u bijvoorbeeld onze persoonlijke naam of die van CPT kiezen.

>> Vul dan het bedrag in dat je wilt sponsoren (bij "Anders" geeft u aan hoeveel u zelf wilt).

>> Vul nog je gegevens in. En klik "Volgende stap"

>> Ten slotte kunt u de opdracht tot incasseren of overmaken aan uw bank geven.

Hartelijk dank!

Paul F. Thimm

P.S. Als u nog iemand weet die wil sponsoren, geeft u dit door?



Geloven met een glimlach

Wat zou je voor 99 cent krijgen?

Een predikant heeft in een 99-cent-winkel iets uitgezocht. Met schrik merkt hij dat hij zijn portemonnee thuis heeft gelaten.

"Ik zou u kunnen uitnodigen, om bij wijze van betaling naar een preek van mij te komen horen. Maar helaas heb ik geen 99-cent-preken."

"Dan kom ik toch twee keer!" stelt de winkelier voor.

Wie weet

Tobias is door zijn ouders bewust atheïstisch opgevoed. Op een dag stelt Tobias een vraag, die zijn vader mateloos irriteert. "Zeg, Pap, weet God eigenlijk, dat Hij niet bestaat?"

Paul F. Thimm

Impressie van de ledenvergadering op 3 april 2016

Op zondag 3 april kwamen we bijeen voor onze voorjaarsledenvergadering. Ondanks een aantal afzeggingen was er een goede opkomst van bijna 20 mensen. Paul opende de bijeenkomst met een lied. Een lezing uit Johannes, een kleine overdenking en een gebed. Er werd gecollecteerd voor de gemeente en voor Vluchtelingenwerk. De bloemen gingen naar Irene van Setten, die niet alleen de vorige vergaderingen heeft genotuleerd, maar ook nu deze taak weer op zich nam.

Over het bespreken van het beleid n.a.v. een verslag van de secretaris over het afgelopen jaar of het jaarprogramma voor het komende jaar is afgesproken dit beide te doen. Het verslag van de secretaris zal echter een aanvulling van het jaarprogramma worden en niet een herhaling hiervan.

In de najaarsledenvergadering is afgesproken, dat we de uitgaven voor externe diaconie nog nader zouden specificeren en het voorstel hiertoe van de penningmeester werd aangenomen. Ook werden de financiële jaarstukken over 2015 conform het advies van

de financiële commissie goedgekeurd en de penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Br. Wessel Selis gaf ons nog een korte toelichting op wat er rond de Stichting Vermogensbeheer gebeurt.

Als sluitstuk volgde een voorstel voor eenvoudiger beheer van het vermogen van de gemeente inclusief het Fonds Nieuw Schoonoord. Dit voorstel leidt tevens tot een duurzamer karakter en een beter rendement. Ook dit voorstel kon de instemming van de vergadering verdienen.

We besloten het samenzijn met een lied en een zegenbede.

Han Bohlken

OPBRENGSTEN COLLECTEN maart

BESTEMMINGEN COLLECTE mei

Eigen gemeente	€	114,65	1 mei	Vluchtelingenwerk
Landelijk jongerenwerk ADS	€	33,22	15 mei	Pinksterinz. Doopsgezinde zending ADS
Doopsgezind wereldwerk	€	121,45	22 mei	Christian peacemaker teams
			29 mei	Christian peacemaker teams

LEDENADMINISTRATIE

Overleden: Zr. Wilhelmina Waanders-Steenbeek op 27-03-2016 te Arnhem, in de leeftijd van 83 jaar.

Verhuisd: Per 22-04-2016. zr .Wil de Jong. naar „de Valkenburcht“ Valkenburglaan 35/G158 6861 AJ Oosterbeek.

Onno en Marjan van Binsbergen

KINDEROPVANG

Sinds het begin van dit jaar is er bij elke doopsgezinde dienst in de Waalse kerk kinderopvang. Ouders kunnen dus zonder probleem jonge kinderen mee naar de dienst nemen, waar ze tijdens de dienst worden opgevangen door Akke-Clara Thimm, Wil van Gelderen, Eline Huibers of Elaine Bohlken. Schroom dus niet om met kleine kinderen naar de dienst te komen!

En het spreekt vanzelf, dat met velen deze zorg steeds lichter wordt. Wie ook zo af en toe eens op de kleintjes wil passen als deze met hun ouders naar de dienst komen, roosteren we graag in. Zijn er geen kleintjes, dan kan je natuurlijk zelf de hele dienst meemaken.

Aanmeldingen welkom bij voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl of 0316 343358.

Han Bohlken

You've Got Mail!

Kent u die film? Soms kan nieuws per email heel spannend zijn! Email gaat ook snel en zo kan een laat binnengekomen nieuwtje u toch tijdig bereiken, waar dat via het Gemeentenieuws niet meer mogelijk is. Van veel leden, die email hebben, is het adres bekend. Maar zijn er ook leden, die wèl email hebben, maar van wie wij het emailadres niet hebben? Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl en je wordt dan op de hoogte gehouden van alles wat voor de leden en vrienden van onze gemeente belangrijk is!

KERKDIENTST HEMELVAARTSDAG PMKA

Sinds 2009 vindt jaarlijks op Hemelvaartsdag een kerkdienst plaats, georganiseerd door en voor leden van migrantenkerken verenigd in het Platform Migrantkerken Arnhem (PMKA). Dit jaar zal die gemeenschappelijke viering van Hemelvaart worden gehouden op 5 mei om 10.00 uur in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 te Arnhem. Graag nodigen wij U, resp. de leden van Uw gemeente of kerk, uit samen de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus te vieren. De kerk is geopend vanaf 9.30 uur en de dienst zal één à anderhalf uur duren, waarna gelegenheid tot onderlinge ontmoeting zal zijn.

Gastvrouw is dit keer de Armeens Apostolische Kerk Arnhem, onder wier verantwoordelijkheid de kerkdienst zal plaatsvinden. De Armeens Apostolische Kerk is één van de oudste kerken ter wereld. Ze bestaat al meer dan 1700 jaar: in het jaar 301 van onze jaartelling werd het christendom de officiële godsdienst van Armenië, een land dat in zijn bloeitijd een groot deel van het nabije oosten omvatte. De kerk maakt deel uit van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken en telt wereldwijd ongeveer 8 miljoen leden. De leiding van de kerk berust bij de twee z.g. 'katholikos' van resp. Edzjamiatsin (Armenië) en Libanon, en de twee patriarchen van resp. Constantinopel/Istanbul en Jerusalem. Elk van de vier heeft zijn eigen gezag, maar de katholikos van Edzjamiatsin geldt als eerste onder zijn gelijken. Van oudsher is de kerk gevestigd in Armenië en in Syrië, Irak en Iran. Armeniërs zijn echter over de hele wereld uitgezwermd en zo zijn er ook kerken ontstaan in de VS, Zuid-Amerika en West Europa. In Nederland telt de Armeens Apostolische Kerk ongeveer 20.000 leden, verdeeld over drie Armeense kerken (Almelo, Amsterdam en Maastricht) en parochies in Arnhem, Assen, Eindhoven, Dordrecht en Alkmaar, die bediend worden vanuit de hoofdkerken. De Arnhemse parochie houdt zijn eucharistieviering elke eerste zaterdag van de maand in de Opstandingskerk. Aan de dienst op 5 mei werken behalve het koor van de Armeens Apostolische Kerk, dat Armeenstalige liederen ten gehore zal brengen, ook koren mee van de Indonesischtalige Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Arnhem-Gelderland en Gereja Kristen Indonesia di Nederland (GKIN) Arnhem-Nijmegen en van de Surinaamse Evangelische Broederschap Gemeente Arnhem (EBGA).

Wij hopen dat velen van U met ons de Hemelvaartviering in de Opstandingskerk zullen bijwonen.

Met broederlijke en zusterlijke groet,
Ella Dankoor en Manouk Arshakian, voorzitters van PMKA

SYMPOSIUM 'WAT IK GELOOF'

Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium
Donderdag 23 juni, 10.30 – 16.00 uur
Doopsgezinde Vermaning, Haarlem

Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een "pleidooi om te (blijven) geloven". Iets wat je met een klassieke term een apologie zou kunnen noemen. Het boek heet: *Ja, dat geloof ik (en wel hierom)*. Geloven in de context van onze seculariserende samenleving is een ding, maar ook uitdragen *waarom* je dat zou doen, is nog iets anders. Dat laatste vormt het uitgangspunt van een symposium dat wordt georganiseerd door de seminaria van Remonstranten en Doopsgezinden. Open voor iedereen met belangstelling voor kerk, geloof en theologie. Tijd en plaats: donderdag 23 juni 2016 in de doopsgezinde Kerk van Haarlem. Naast Meijering zelf, spreken drie andere 'moderne apologeten': remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, de *visiting professor* van het Doopsgezind Seminarium Erik Borgman, en VU-

hoogleraar Stefan Paas, auteur van o.m. *Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving*. De sprekers zullen hun eigen visie neerzetten en met elkaar in discussie gaan.

Aanvang 10.30u met koffie, start programma 11 uur.

Er is een lunchprogramma met gelegenheid tot nadere kennismaking met het prachtige historische pand waarin het symposium plaatsvindt, de Haarlemse Vermaning – een magnifiek erfstuk van de rijke doopsgezinde geschiedenis. De middag wordt afgesloten (15.15 tot 16 uur) met een High Tea verzorgd door *Jansje's Lunchroom*, heerlijke gerechten bereid en geserveerd door mensen met een beperking. Jansje is een zeer goed lopend initiatief van de Doopsgezinde gemeente.

Opgeven bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Graag onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de onkosten € 15 (inclusief lunch en high tea!) naar NL41 ABNA 0243 4938 78 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit,

Amsterdam o.v.v. watikgeloof

Adres: Frankestraat 24, 2011 HC Haarlem

Organisatie: Remonstrants Seminarium /Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium

www.arminiusinstituut.nl resp. www.seminarium.doopsgezind.nl

Vera Kok

GELOVEN MET EEN GLIMLACH-van Els Kieviet

Het gewicht van de gemeente kan soms zwaar op Paul drukken. Vooral wanneer hij voor een gesprekskring een aantal bijbels meebrengt.

Daarom heb ik de keukenweegschaal er maar eens bij gepakt.

Liedboek voor de kerken	470 gram	
Nieuwe liedboek	585 gram	
Herziene statenvertaling	425 gram	(drukt ook wel bijbel druk genoemd)
NBG 1951	450 gram	(idem)
Bijbel in gewone taal	800 gram	
Nieuwe Bijbelvertaling	940 gram	(inclusief deuterocanonieke boeken)
Willebrordvertaling	1111 gram	(voor velen "buitencategorie!")

Alvorens Paul een hernia te bezorgen (althans ik zou hem niet graag zo lang willen missen!) zouden we of voor een eigen Bijbel kunnen zorgen en meebrengen, of een uitprint van de te bespreken teksten.

Paul heeft weliswaar op 20 maart, Palmzondag, mooi over het ezeltje geprekeerd, maar we mogen hem toch niet als draagezel of lopende bibliotheek misbruiken!

Els Kieviet

Landschap

*Je hoort hier niets
en juist dat niets, dat is zoveel,
het is hier heerlijk stil, je hoort de mussen gapen,
hier ben je ver uit het nietszeggend gekrakeel,
dit is een stilte, die hier valt, om op te rapen.*

Toon Hermans



AGENDA VOOR MEI / JUNI 2016

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo	01 mei	10.00	Dienst Kinderopvang: Elaine	Waalse kerk
Do	05 mei	10.00	Migrantenkerkdienst	Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505
Do	05 mei	10.30	Bijbelkring	Greet van der Klaauw, Rheden
Wo	11 mei	18.30	Kring Rondom 30	Nog niet bekend
Do	12 mei	20.00	Belijdenisavond* ¹ van Menno van Setten	Waalse kerk
Zo	15 mei	10.00	Pinkster- en doopdienst*² met taart en gebak Kinderopvang: Wil	Waalse kerk
Do	19 mei	13.30	Commissie van bezoek	bij Ockje, Velp
Zo	22 mei	10.00	Dienst Kinderopvang: Eline	Waalse kerk
Wo	25 mei	14.30	Middagkring	bij Roeleke, Velp
Za	28 mei	13:00	Regioweekend voor jongeren van 10 – 18 jaar	Menno's Pleats, Nijhuizum
Zo	29 mei	09.00	Vertrek van de Waalse kerk voor dienst en ontmoeting met Doopsgez. zustergerneente Krefeld* ³	Doopsgezinde Kerk in Krefeld (D), Königstrasse 132
Wo	01 juni	18:30	Kring Rondom 30	Nog niet bekend
Do	02 juni	10.30	Bijbelkring	Greet van der Klaauw, Rheden
Zo	05 juni	10.00	Gezamenlijke dienst met Lutherse Gemeente Kinderopvang: Wil	Waalse kerk
Do	09 juni	19.30	Themadienstcommissie	bij Zewalds, Arnhem
Di	14 juni	10.30	Bezinningsdag van Kerkenraad,	Openluchtmuseum, Arnhem
Zo	19 juni	0.00	Sponsorwandeling "Nacht van de Vluchteling"* ⁴	Van Nijmegen naar Arnhem
Zo	19 juni	10.00	Dienst Kinderopvang: Akke-Clara	Waalse Kerk
Do	23 juni	10:30	Symposium "Wat ik geloof" Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium	Doopsgezinde Vermaning, Haarlem

**Sluitingsdatum en tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws.
Uiterlijk maandag 16 mei 2016 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl**

Eventuele kopij per post graag versturen naar A. Mendels, met een kopie aan de andere redactieleden.

*^{1,2,3} Meer informatie hierover kunt u vinden bij 'Bij de diensten'.

*⁴ Meer informatie hierover kunt u vinden bij 'Van de predikant'.



- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheeken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt ú ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?
Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **www.bsw.nl**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl



VERTAALBUREAU

Elaine Bohlken

Valeriusstraat 73,

6904 DL Zevenaar

tel.: 0316 - 343358, email: vertaalbureau@bohlken.nl

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht



Wat valt je op aan de **Doopsgezinde Gemeente Arnhem**?

Wij zijn een kleine gemeente van mensen die open staan voor vertrouwde en nieuwe gezichten.

Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende plaatsen (van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Doorwerth, sommigen in Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze, Zevenaar en elders.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de Waalse Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en daarover na te denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar te praten.

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen.

We gaan voor vrede en vertrouwen – in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Wees welkom. We verheugen ons u als gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of de predikant.

ds. Paul F. Thimm