

Port Betaald



Gemeentnieuws



September 2018
Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente te Arnhem

COLOFON**Adres:**

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
Tel: 026-3252728
Predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff,
tel: 06 22983491
Istvan Valkenburcht.
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat 32,
6671 AW Zetten.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter:
Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt
zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



VOORWOORD DOOR ELAINE BOHLKEN: BLOEDMAAN

Tijdens de langste maansverduistering van de 21^{ste} eeuw hadden wij op vrijdag 27 juli 2018 de kans om een prachtige bloedmaan te zien. Een totale maansverduistering ontstaat als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Dat was die vrijdag om 21.30 uur het geval. De maan kleurt dan rood omdat het zonlicht door de dampkring afbuigt en rood licht het meest wordt afgebogen. Het hoogtepunt was om 22.22 uur en de volledige eclips eindigde om 23.14 uur. Daarna duurde het nog ongeveer 2 uur voordat de maan weer helemaal als vanouds scheen. Het was daarmee de langste maansverduistering van de 21^e eeuw.

Toen ik op het internet ging kijken voor informatie over de bloedmaan, vond ik naast de wetenschappelijke uitleg allerlei websites die een spirituele betekenis aan dit natuurverschijnsel toedichtten. Veel christelijke sites zochten een verband tussen de bloedmaan en de eindtijd. De EO bijvoorbeeld: *Christenen koppelen dit soort bijzondere natuurverschijnselen vaak direct aan de eindtijd. De Bijbel zegt in Openbaring 12 immers dat we moeten letten op de tekenen aan de hemel en Pastoor John Hagee (USA) schreef "God probeert op een bovennatuurlijke manier met ons te communiceren."* Hij verwijst daarbij naar een tekst in Joël 2:31, waarin staat: *"De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van de HERE komt."*

Maar, is de bloedmaan inderdaad meer dan een natuurverschijnsel?

Ik geloof het niet...en toch. Op de bewuste avond van 27 juli liep ik een aantal keren tevergeefs naar buiten om te kijken of er iets van die bloedmaan te zien was. Ik zag heel lang niets. Later zag ik twee mensen aan de overkant van de straat foto's maken en ik dacht dat zij wél iets hadden gezien. Ik liep naar ze toe en zij wezen naar een vage lichtrode 'bol'. Andere mensen kwamen er ook bij staan en het duurde niet lang voordat iedereen naar buiten kwam en wij in een groep naar de bloedmaan stonden te kijken. Een rode bol in de lucht maakte ons stil toen wij stonden te kijken naar het voltrekken van de maansverduistering. Een gebeurtenis die wij mensen niet konden beïnvloeden.

Vorig jaar, tijdens onze reis naar Australië, gingen wij een paar uur mee op een 'whale watching' boot. De boot voer naar een plaats waar men weet dat er walvissen zijn. Als je daar komt, worden de motoren stilgezet, de toeristen gaan aan dek en je kijkt om je heen of de walvissen zichtbaar worden. Het eerste dat opvalt, is de plotseling stilte die er valt.

Die dag zagen wij aanvankelijk alleen een paar staarten boven het water en een paar grote ruggen. Niets spectaculairs, hoewel wij wisten dat er daar veel walvissen waren, inclusief een moeder met haar kalf. Teleurstellend, maar de walvissen bepalen zelf of zij zich willen laten zien. De mensen aan boord van de boot kunnen dit op geen enkele manier beïnvloeden.

Maar net toen de kapitein de motoren wilde starten voor de terugkeer besloot het kalf dat hij zich wilde laten zien en sprong met zijn hele lichaam uit het water: een zogenaamde 'full body breach'. Een magnifiek gezicht en iedereen kon blij en tevreden naar huis gaan. Maar het kalf had er blijkbaar zin in gekregen en sprong nog een keer, en een paar minuten later nog een keer. Drie full body breaches binnen 10 minuten. En toen vond hij het genoeg en verdween.

Net zoals de bloedmaan waren dit gebeurtenissen die mensen niet kunnen beïnvloeden. Met al onze geavanceerde techniek hebben wij vaak de neiging om te denken dat we alles kunnen. Maar als je geconfronteerd wordt met een bloedmaan of een springend walviskalf, dan past er een zekere mate van nederigheid.

BIJ DE DIENSTEN

Op 26 augustus gaat Akke-Clara voor in de dienst, waarin we ook vieren, dat Paul tien jaar predikant in onze gemeente is. Deze dienst is verplaatst naar de aula van Nieuw Schoonoord, zodat we met eventuele uitloop niet onze broeders en zusters van de EBG hinderen.

Zondag 9 september hebben we normaal gesproken geen dienst, maar de bezinningsdag over de plaats van onze gemeente in de samenleving en wat dat voor wensen meebrengt voor onze huisvesting zijn toch belangrijk genoeg. Deze bezinningsdag wordt gehouden in Landerij De Park, Elst. Zie ook verderop in het GemeenteNieuws.

Zondag 16 september is Vredesdag. Maarten Smits gaat voor in deze dienst. In 2014 verzorgde Maarten op onze uitnodiging een zomerdienst. Wij kennen Maarten uit de samenwerking in het Oecumenisch Platform Arnhem, waarin hij toen een inloophuis vertegenwoordigde. Nu is Maarten pastor in de Parochie Sint Willibrordus in Zevenaar.

Over zondag 23 september zegt Ruud Mulder het volgende: 'In de dienst van zondag 23 september ontvangen we een bijzondere gaste: het dochttertje van Jaïrus! Zij komt haar verhaal aan ons vertellen. Wie zich alvast wil inlezen: u vindt dit verhaal in het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 5:35-43. Fijn om weer een keer in onze gemeente te mogen voorgaan.' Graag tot dan, Ruud Mulder.

Op zondag 30 september gaat Jeanet van Woerden weer voor in onze dienst. Zij heeft oude banden met de Arnhemse Doopsgezinde Gemeente. In 1966 werd zij daar gedoopt door ds. van der Veer en ook haar huwelijksviering vond plaats aan de Weverstraat. Haar predikantswerk heeft zij o.a. gedaan in de gemeenten van Rotterdam en Amsterdam. Het belooft weer een boeiende dienst te worden...

KINDEROPVANG

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

VAN DE KERKENRAAD

Dienstjubileum

Paul is deze zomer tien jaar onze voorganger. Daaraan besteden we aandacht (dat weet hij, maar hij weet niet hoe) op zondag 26 augustus in de dienst waarin Akke-Clara voorgaat.

Bezinningsdag

In de ledenvergadering op 5 november 2017 werd duidelijk dat de projectgroep Huisvesting duidelijkheid nodig heeft over de plaats en functie van onze gemeente in de samenleving en de wensen met betrekking tot de huisvesting die daaruit voortvloeien. Dieuwertje en Bernd hebben een bezinningsdag georganiseerd op zondag 9 september. Daarover kunt U verderop in dit blad informatie vinden.

Redactie

Zr. Anne-Rie Bus heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten te stoppen met het werk voor de redactie van het GemeenteNieuws. De kerkenraad bedankt Anne-Rie voor het vele werk dat zij hiervoor heeft gedaan en is blij te kunnen melden, dat zr. Marina en Istvan Valkenburcht deze taken willen overnemen.

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Verhuisd: per 01-08-2018 Br. Wessel Selis en zr. Dini Selis-Esveld naar Bastion 28 6953 BG Dieren.

Overleden: Johannes Boetje, op 27-07-2018 te Arnhem, in de leeftijd van 97 jaar. Onno en Marjan

OPBRENGSTEN COLLECTEN**BESTEMMINGEN COLLECTEN**

juni en juli		september	
eigen gemeente	€ 257.55	2-sep	Weeshuis Sri Lanka
Projecten voor gemeenteopbouw (diaconaal ADS-doel)	€ 70.18	16-sep	Vredeswerk Doopsgez. Wereldwerk
Doopsgezinde Zending (diaconaal ADS-doel)	€ 35.00	23-sep	Weeshuis Sri Lanka
Gelderse natuur- en milieufederatie	€ 24.10	30-sep	Weeshuis Sri Lanka
Inloophuis Almere (diaconaal ADS-doel)	€ 24.10		
New Dutch Cooking	€ 56.65		

DEZE OVERDENKING nemen we met toestemming van Dr. Johan Goud over in drie achtereenvolgende delen in het GemeenteNieuws.

DE WIJSHEID, WAAR IS ZIJ TE VINDEN?

Overdenking op zondag 5 augustus 2018, in de Parkstraatkerk te Arnhem (zomerdienst met Doopsgezinden en Walen)

Predikant: dr. Johan Goud (Den Haag)

Bijbellezingen: Job 28; Wijsheid 6:12-25 (Willibrordvertaling); I Johannes 4: 12,17-21
Tekstwoord: 'Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.' (I Johannes 4:12)

Wat is wijsheid, wat of wie noemen we nu eigenlijk wijs? Over de betekenis van dat woord is door tallozen alle eeuwen door nagedacht. Van allerlei kanten, op allerlei manieren is het benaderd. Maar een laatste antwoord op die algemene vraag is nooit gevonden. En als we al een beetje wijs waren, hadden we dat ook niet verwacht.

Concrete voorbeelden

Gemakkelijker is het om aan te geven wat we meer in het bijzonder, in specifieke gevallen, in speciale situaties, 'wijs' vinden, welke vormen van gedrag we als blijken van wijsheid ervaren. Laat ik enkele voorbeelden noemen.

Wijsheid ligt, om met de dichteres Vasalis te spreken, ongetwijfeld in 'de eerbied voor de gewoonste dingen', een eerbied dus die niet allereerst de hoge waarden van het goede, het schone en het ware hoogacht. Plezier te hebben in de kleine dingen van het leven, het is een vorm van wijsheid die veel mannen en veel vrouwen, die veel volwassenen van de kinderen kunnen leren. Een tweede voorbeeld. Wijsheid ligt beslist ook in de humor, die geen berusting in het lot is, ook geen opstand ertegen, maar een 'zwevende onzekerheid'. Sem Dresden typeerde de humor zo, aan het eind van zijn boek over de holocaustliteratuur. Ook in de daar beschreven extreme situaties trof hij de humor aan, het wonderlijke vermogen om zelfs de ergste dingen met een zekere lichtheid op te nemen. Een nog concreter antwoord op de vraag wat wijsheid is, vond ik in een overpeinzing van de filosoof Jan Bor. 'Je bent wijs als je je problemen, neerslachtigheid en het gevoel gefaald te hebben nu eens niet op het conto van je ouders zet [of op het conto van wie dan ook, voeg ik toe], maar ze gewoon neemt voor wat ze zijn... Je bent wijs als je doorhebt dat pijn en leed bij het leven horen en dat je daar niet je vader of je moeder [of wie dan ook, voeg ik toe] de schuld van hoeft te geven. Drie voorbeelden zijn dat van wat met recht wijsheid wordt genoemd. Plezier in de kleine dingen. Humor, de zwevende onzekerheid die lichtheid vindt. En het vermogen de dingen te nemen voor wat ze zijn.

Niet-weten

Maar hoe komen we de wijsheid op het spoor en waar zou ze te vinden zijn? 'De wijsheid, vanwaar komt zij?' Dat is de vraag die Job zich stelt. Als we dat zouden weten, dan zou de wijsheid bereikbaar en grijpbaar worden. Dan zouden we een methode kunnen ontwikkelen die haar binnen bereik brengt. Van ouds en tot nu toe zijn er wijsheidsleraren die ons zulke methoden aanreiken: inzicht — oefeningen — meditatie, om een toestand zonder hartstochten en verlangens, of minstens zonder een kleinmenselijk ego te realiseren. Het zijn mogelijk allemaal praktische en zinvolle wegen. Al zou het ons te denken kunnen geven dat Sokrates — die door het orakel van Delphi als wijzer dan wie ook werd aangemerkt — nadrukkelijk zei, zich van geen wijsheid bewust te zijn en slechts te weten dat hij niets wist. En zo werd juist deze Sokrates het voorbeeld bij uitstek van de filosoof, de wijsgeer, de mens die wijsheid begeert, die ernaar verlangt, die haar zoekt. Maar die er nooit aanspraak op zal maken de wijsheid definitief te bezitten.

Een filosoof van onze tijd, de joodse denker Levinas, heeft dit op zijn eigen manier uitgedrukt. De wijsheid die de wijsgeer op zijn best vinden kan, is de wijsheid van de liefde. We moeten af van de gedachte dat een mens alléén, een enkeling, de wijsheid in of door zichzelf zou kunnen vinden. Wijsheid hoort in de sfeer van het 'tussen' thuis, ze is iets tussen mensen of tussen mensen en dingen. Ze heeft met onze relatie tot anderen en tot het andere te maken, ze is ten nauwste verbonden met wat we 'liefde' noemen. En daarom laat Levinas de filosofische liefde voor de wijsheid uitmonden in de wijsheid van de liefde. Hij bevestigt daarmee op zijn manier, dat we de wijsheid niet kunnen bezitten, dat ze in laatste instantie ongrijpbaar is. Want wie zou ooit kunnen pretenderen dat hij de liefde echt en geheel bezit?

(Wordt vervolgd)

INFORMATIE OVER DE FAMILIE ROOSTEE

In verband met een Engelstalig artikel, dat ik aan het schrijven ben over Nederlandse Doopsgezinden, die de Yad Vashem onderscheiding ontvingen wegens hun hulp aan Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog, zoek ik nadere informatie over Johannes Roostee (1890-1976) en zijn vrouw Petronella M.G. Roostee-Roeper (overleden 1992). Ze ontvingen in 1980 de Yad Vashem onderscheiding.

De familie Roostee was actief binnen de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Ik heb zelf een vage herinnering aan br. Roostee, naar ik meen in het verband van de Doopsgezinde Zending.

Ik zou heel blij zijn met verdere informatie over br. en zr. Roostee. Welke persoonlijke herinneringen hebben sommigen van u in Arnhemse kring nog aan hen? Waren ze bestuurlijk actief? Kent iemand een adres van een van hun kinderen of andere naaste familieleden? Hebben ze zich ooit zelf geuit over het Joodse meisje Marianne Rozendaal, dat in hun huis ondergedoken zat?

Ik ben blij met alle snippers informatie. Bij voorbaat heel hartelijk dank. U kunt contact met me opnemen via de e-mail: Hoekema@dds.nl
Met vriendelijke groet, Ds. Alle G. Hoekema, Haarlem

VAKANTIE-SOUVENIRS...

De zomervakantie is weer achter de rug. Mijn man Paul en ik zijn via Heidelberg (Duitsland) naar Davos (in Zwitserland) geweest en via Leudersberg in de Vulkaneifel (ook Duitsland) weer terug. Voor het eerst weer zonder kinderen op stap, de dingen kunnen doen die wij graag doen.

En dus hebben we heerlijk gewandeld door berg en dal. We hebben een rondleiding door de alpentuin gehad met de directeur en een sneeuw- en lawineonderzoeks-instituut bekeken onder leiding van een medewerkster. We maakten rondritten met treinen, bussen, bergbanen en zelfs met een oldtimer-bus! Per toeval hebben we een concert meegemaakt van een harp, viola en een dwarsfluit. Schitterend! En op de zondagen hebben we een lokale kerkdienst bezocht. Van die kerkdienst hebben we souvenirs (d.i. een herinnering of een voorwerp, iets dat je ergens aan herinnert) meegenomen. Over deze souvenirs willen we u graag kort iets vertellen.

De eerste zondag van onze vakantie waren we in Wolfgang, aan het Davosermeer. Prachtige bergen omringden ons. Er was een jazzweek georganiseerd en in het kader van die week vond er een jazz-kerkdienst plaats in Frauenfeld, een dorpje aan de andere kant van Davos. Wij waren nieuwsgierig en besloten de bus te nemen. We waren er rijkelijk op tijd en zagen hoe de laatste hand werd gelegd aan de inrichting van een manege: er werden houten banken neergezet, er werden frisdranken en andere consumpties gebracht, en druppelsgewijs kwamen er mensen aan. Veel met het openbaar vervoer, of lopend. De paarden stonden achter de manege. Om een uur of 10 gingen wij zitten. Er was een Italiaans fanfare-orkestje van een man of acht, die swingend met muziek de sfeer er al in brachten. Om iets na tien kwamen de drie voorgangers: een katholieke geestelijk verzorgster, een predikant van de Pinkstergemeente en een predikant van de gereformeerde Landeskirche. Samen leidden ze de dienst. Psalm 150 werd gelezen in een moderne hertaling. Het thema was dat **muziek en dankbaarheid helpen om bij de bron te komen**. Wat een schitterend thema! Het sprak ons beiden erg aan dat de katholieke geestelijk verzorgster vertelde, dat toen zij het eens erg moeilijk had in haar leven, zo moeilijk dat ze helemaal aan de grond zat en ziek geschreven was, een psycholoog haar het advies gaf, om elke dag te gaan wandelen. Niet zomaar wandelen, maar met een koptelefoon op, en lofliederen te horen. Ze had daar absoluut geen zin in en zag er ook geen heil in. Lofliederen nota bene! De reden dat ze het toch deed, was 'baat het niet, dan schaadt het niet'. En na drie weken elke dag wandelen, lofliederen luisterende, voelde ze zich langzaam iets beter. En het zette door. Het hielp.

Om diezelfde reden zeggen artsen tegen mensen die ongelukkig zijn: probeer elke dag iets te bedenken, waarvoor je dankbaar bent en schrijf dat op. Houdt dat vol, bedenk steeds waarvoor je dankbaar bent of kunt zijn. En het werkt: mensen focussen dan op het positieve en gaan zich daardoor beter voelen.

Muziek en dankbaarheid helpen om bij de bron te komen. Deze gedachte wilden we als souvenir meenemen naar huis. We maakten foto's die zullen helpen ons dit te blijven herinneren.

Na de dienst was er sap, wijn en chips, het was een drukbezochte kerkdienst. Op de terugweg met de bus kwamen we in gesprek met andere bezoekers. Iedereen had genoten. Een alleenstaande meneer uit Beieren vertelde dat hij elk jaar naar de jazzweek en de jazzdienst komt. De muziek en de prachtige omgeving inspireren hem altijd weer.

De tweede zondag waren we in Budenheim, in een Evangelisch Lutherische Kirche. Een mooie kleine kerk. Er waren zo'n zestien mensen aanwezig. Zowel in Frauenkirch als in Budenheim zijn we onopvallende kerkgangers geweest: niemand sprak ons aan en men liet ons 'met rust'. Achteraf viel ons dat op: gasten worden bij ons meestal wel aangesproken en persoonlijk welkom geheten. Toch stoorde het ons niet, het was zelfs wel plezierig zo. In Budenheim was het lastig dat er veel uit het hoofd gezongen en gebeden werd. Als buitenstaanders kun je dan niet meedoen, op zo'n moment voel je je buitengesloten en een vreemdeling.

In de kerk in Budenheim leidde de eigen predikant de dienst en een gemeentelid las de Bijbelteksten, centraal stond het leven van een christen, dat vergeleken werd met het lopen in een renbaan. De tekst kwam uit 1 Korinthiërs 9:24-27.

De predikant begon met een voorbeeld van een sportwedstrijd. Voor de Duitsers, die er net uitlagen met de wereldkampioenschappen voetbal, een pijnlijke vergelijking. Het ging om de inzet van de sporters, niet om de beloning. Als collega-predikanten bleven we met een paar vragen zitten.

De liederen die gezongen werden, waren erg mooi gekozen. We zongen ook een prachtig lied uit een Plus-bundel, een aanvullende Liedbundel bij het Gesangbuchl. Het sprak ons beiden erg aan. Het is een in het Duits vertaalde en bewerkte versie van de Ierse Pelgrimszegen op een mooie melodie die nog steeds in ons nagalmt. We hebben de EG-Plus liederenbundel na thuiskomst besteld als souvenir: sommige liederen zijn het waard in onze gemeenten gezongen te worden.

(Lied 37 EG Plus, Tekst nach irischen Vorlagen und Musik: Markus Pytlik)

*Möge die Strasse uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand (2x).*

*Führe die Strasse, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab,
hab', wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand (2x).*

*Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nie zu fest.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand (2x).*

Paul F. Thimm en Akke-Clara Thimm-Stelwagen

DE NAAKTE WAARHEID

Tekst: Martin Maassen

Rond de opening van "Leeuwarden/Fryslân, culturele hoofdstad van Europa 2018" verscheen de tweede dichtbundel van Wytze Brandsma, theoloog-agoog en minicampinghouder uit Gersloot. Net als de eerste bundel (*God is het antwoord niet*)

kies Brandsma ervoor om zijn gedichten in het Nederlands en (vertaald) in het Fries te presenteren. Waarom Brandsma kiest voor tweetaligheid wordt mij ook na lezing van *De naakte waarheid* niet duidelijk. Wel maakt de schrijver ons ook bij zijn tweede bundel duidelijk dat zijn levensbeschouwing de bezieling vormt voor de kunst van het weglaten. Van lichtvoetig en speels (God/draag mij/op je rug/maar laat/je ezel/thuis) tot ronduit *boodschappigerig*, zoals de laatste woorden uit *Mystiek*: ik besluit/in opstand/te komen/tegen/achterstelling/en overheersing. De bundel wordt afgesloten met *Ik zal zijn*, elf keer zeven aanduidingen voor *het Onbenoembare*. De schrijver legt het ons daarna uit: 'Met elf maal zeven wordt aangeduid dat God en de wereld zich tot elkaar verhouden als volmaaktheid tot disharmonie. Elf is ook het getal van carnaval, een feest dat ons denken over de Ene en ons bestaan relativeert.' Wytze Brandsma is op zijn sterkst wanneer hij de woorden voor zich laat spreken en de lichtvoetigheid en verbeelding zegevieren zoals in *Reflectie*: Ik dacht dat/godsdienst/de wijsheid/in pacht had/maar ondervond/dat die niet/wordt uitgeleend.'

De naakte waarheid, Wytze Brandsma, uitgeverij Narratio.

CURSUSAANBOD



Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode in Elspeet een plaats waar u zich thuis zult voelen. Grote thema's worden hier op een nieuwe manier - intellectueel, open en vrij van vooroordelen - benaderd. Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig

georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines benaderd, zoals sociologie, psychologie en filosofie. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van het thema staat.

Dit seizoen worden de thema's: Het leven van alledag, Angst, Zingeving en werk en De Maaltijd uitgediept. U kunt voor ieder thema uit 2 data kiezen. In verband met de onderlinge gedachtewisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.

Het programma van het Leerhuis heeft iedere bijeenkomst een vaste structuur: Vrijdag: 17.30 uur ontvangst, 18.00 uur diner, 19.00 uur film afhankelijk van het thema, 21.00 uur nabespreking film, 22.00 uur einde programma, mogelijkheid tot informeel samenzijn.

Zaterdag: v.a. 8.30 uur ontbijt, 9.30 uur bespreking van het thema aan de hand van fragmenten uit wetenschap en literatuur die ter plaatse worden uitgereikt, 12.30 uur lunch, 13.30 uur verdere bespreking van het thema, 15.45 uur liturgisch moment, 16.00 uur afsluiting en vertrek.

De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bedragen € 150,00 per bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking en verblijfsbijdrage in Mennorode, Elspeet.

Aanmelden kan via email: vrijzinnigleerhuis@ads.nl. Daar kunt u het inschrijfformulier aanvragen. Wij vragen u dit formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen: Tel :020 - 6230914 of zie onze website: www.doopsgezind.nl

<i>Groep</i>	<i>Beschikbare data</i>	<i>Thema</i>	<i>Docent</i>
Groep A	09-11-2018	Het leven van alledag	drs. Ewoud Roos
Groep B	16-11-2018	Het leven van alledag	drs. Ewoud Roos
Groep A	14-12-2018	Angst	dr. Alfred R. van Wijk
Groep B	01-02-2019	De Maaltijd	drs. Iris Speckmann
Groep A	08-02-2019	De Maaltijd	drs. Iris Speckmann
Groep B	01-03-2019	Zingeving en werk	drs. Kees Blokland
Groep A	15-03-2019	Zingeving en werk	drs. Kees Blokland
Groep B	26-04-2019	Angst	dr. Alfred R. van Wijk

(Inmiddels is Groep A bijna volgeboekt)

HET EVENEMENT: DE HEIDAG 2018

Wij nodigen jullie van harte uit voor 'De Heidag 2018'. Het event van de Doopgezinde Gemeente Arnhem dat je niet wil missen!

We parkeren onze beren en gaan met elkaar in gesprek over wat we nu ècht willen. We verkennen met elkaar de prachtige omgeving, knuffelen een geit (indien u dat wilt), genieten van een heerlijke lunch en starten het seizoen 2018/2019 met een drive die we nog niet eerder gevoeld hebben.

Heeft u er al zin in? Nou, wij wel!

Wanneer: Zondag 9 september 2018

Hoe laat: Van 10.00 uur tot ± 15.00 uur

Waar: Landerij De Park, De Park 12 te Elst

Wij vinden het van het grootste belang dat alle leden aanwezig zijn bij deze heidag. Schroom niet om hulp te vragen als dit om een of andere reden niet lijkt te lukken. We zullen alles in het werk stellen zodat u toch kunt komen.

Tot ziens in De Park,

Het organiserend comité, Bernd en Dieuwertje

Hoe kom ik bij Landerij De Park?

Adres: De Park 12, 6661 NW Elst. Vanuit centrum Arnhem: Bus 44 naar Nijmegen Brakkestein, ca.20 min, maar dan nog ca. 1.8 km lopen.



Met de auto ga je over de brug richting Gelredome, bij Gelredome rechts de Batavierenweg, rechtdoor tot voorbij de Rijkerswoerdse plassen, rechts de 1^e Weteringse Wal, rechts de Grote Molenstraat en meteen weer rechts De Park. Dat kost ongeveer een kwartier.



AGENDA VOOR September 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo	26 aug	10:00	Dienst, Akke-Clara Thimm-Stelwagen	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	2 sept	10:00	Dienst, P.F. Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Wo.	5 sep	18.15	Rondom 30	
Zo	9 sept	10:00	Bezinningsdag	Lingezegen, Elst
Zo	16 sep	10:00	Dienst, Maarten Smits	Waalse Kerk, Arnhem
Do	20 sep	12:00	Sluiting kopy Gemeentenieuws	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Zo	23 sep	10:00	Dienst, ds. Ruud Mulder	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	30 sep	10:00	Dienst, ds. Jeanette van Woerden	Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het oktobernummer van het GemeenteNieuws: **uiterlijk donderdag 20 september 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.



- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl

Slim in zee met BSW.



BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333

Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente

Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.