

Gemeentenuws



Juli en augustus 2018
Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
Tel: 026-3252728
Predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

Zr. Anne-Rie Bus, tel: 024-3221076
Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**Voorzitter:**

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt
zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



VOORWOORD

Vriendschap

In de laatste tijd lees en denk ik veel over 'vriendschap'.

Dat heeft te maken met mijn blijvende zoek- en speurtocht naar onderwerpen die ertoe doen – voor mij persoonlijk en ook voor ons als gemeente.

Waarom boeit dat onderwerp me? Omdat ik het gevoel heb dat 'vriendschap' iets is dat ieder mens – gelovig of ongelovig – nodig heeft.

En zo heb ik op internet artikelen over vriendschap gelezen en het prachtige, goed leesbare boek van Wil Derkse 'Over Vriendschap – verkenningen van een zone zonder gevaar' (Derkse is hoogleraar filosofie en christen).

Ik vond ook oneliners over vriendschap die me verrasten, raakten, aanspraken, zoals:

- Vrienden zijn als lantarens aan de weg: ze maken hem niet korter maar des te lichter.
- Een vriend is iemand die jouw glimlach ziet, maar merkt dat je ziel huilt.
- Echte vrienden zeggen je niet altijd wat je wilt horen maar wat je moet horen.
- Vriendschap is een deur tussen twee mensen: ze kan soms kraken, ze kan af en toe klemmen, maar ze is nooit op slot.
- Goede vrienden herken je daaraan, dat ze ook kunnen luisteren. (Jole von Weißenberg)
- In het leven heb je niet iemand nodig die je op handen draagt. Je hebt iemand nodig die je niet laat vallen.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen (in het Johannes-evangelie 15:15):

Ik noem jullie geen slaven meer... vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Wat betekent het dat Jezus zijn volgelingen niet alleen leerlingen, discipelen of volgelingen noemt maar ook vrienden?

Heeft dat met de intieme band te maken, die je krijgt als je jarenlang met elkaar optrekt? Je deelt met elkaar het leven, wel en wee. Je praat met elkaar over belangrijke, diepe dingen, waarin en in wie je gelooft. Je steunt elkaar als het moeilijk is of gewoon als je elkaar nodig hebt. Je leert samen anderen en jezelf iets beter begrijpen.

Ik merk dat het rijtje oneliners over vriendschap ook heel veel te maken heeft met hoe Jezus vriendschap beleefd heeft: goed luisterend, niet vleidend maar soms ook pijnlijke dingen zeggend die nodig zijn. Jezus was iemand die zelfs tollenaars en zondaars niet liet vallen; hij had door wat in het binnenste van mensen omging, ook als ze uiterlijk flink leken maar innerlijk pijn hadden.

Wat maakt vriendschap zo belangrijk? – Ik zou heel graag in onze gemeente een project maken over vriendschap.

Ik stel me voor dat we - wie dat wil - in deze zomer- en vakantietijd daarover nadenken met een notatieblokje om gedachten daarover op te schrijven. En dat we na de vakantie een jaar lang dit samen uitdiepen: erover doordenken, lezen, met elkaar erover praten, ideeën ontwikkelen met vragen zoals:

1. Wat betekent vriendschap (voor mij)?
2. Hoe kun je vriend zijn/worden zoals Jezus dat werd binnen en buiten zijn (kennissen)kring?
3. Welke raakvlakken of bruggen zijn er voor ons als geloofsgemeenschap te ontdekken voor vriendschap?

Er zijn Doopsgezinde gemeenten die regelmatig 'vrienden-diensten' houden, speciaal afgestemd in vorm en thema's waar je je niet zo kerkelijke vrienden zonder schaamte voor kunt uitnodigen.

Of je zou kunnen beginnen met een themadag over vriendschap, met verschillende sprekers, kunst, muziek, praatgroepjes, en dan niet alleen voor onszelf.

Vriendschap als verbindend thema voor binnen en buiten de kerk, een bredere kring. Misschien kun je elkaar vinden bij vriendschap?

Ik wens u een goede zomertijd, inspirerende ideeën en momenten van 'verlichtende' vriendschap.

Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN

Op *zondag 1 juli* en *zondag 15 juli* gaat onze predikant Paul F. Thimm voor in de dienst.

Zondag 22 juli is de eerste van vijf zomerdiensten, een gemeenschappelijk initiatief van de Parkstraatgemeente, de Waalse gemeente en onze Doopsgezinde gemeente. Deze eerste dienst wordt georganiseerd door de Waalse gemeente en begint om 17:00 uur. De voorganger is ds. Ferdinand Borger. Ook al worden naast de begintijd ook andere Waalse accenten, zoals na afloop de 'vin d'Amitié' in ere gehouden, beheersing van de Franse taal is geen vereiste. Voor wie Ferdinand Bonger niet kent het volgende:

Ferdinand Borger (Almelo, 1963) is programmamaker, theoloog en theatermaker. Ferdinand studeerde in 1992 af aan de Theologische Universiteit in Kampen. Tijdens zijn studie woonde hij een jaar in Versailles waardoor hij ook vloeiend Frans spreekt. In 1996 studeerde hij af aan de Toneelacademie in Maastricht als regisseur. Van 1992 tot 1999 werkte hij parttime voor de Protestantse Kerk te Sittard als predikant. Vanaf 1999 zocht hij vanaf de kansel een breder podium en begon als freelancer. Hij was jarenlang op televisie te zien als verteller in het programma 'Het Vermoeden' met Annemiek Schrijver; maakte en speelde in 2009 de voorstelling 'Calvijn' samen met collega Kees Posthumus en reisde in 2010 en 2011 maandenlang door Europa langs kloosters en andere nieuwe spirituele pleisterplaatsen, waarvan hij in 2012 met het boek 'Hemelse Oorden' verslag deed. In 2013 vroeg de IKON hem een alternatief te bedenken voor de kerkdienst op Radio 5. Hij ontwikkelde de Vermoeden-viering waarvan hij wekelijks de samenstelling en regie deed. Vorig jaar maakte Borger, in opdracht van de Protestantse Kerk van Amsterdam, de film 'As en vuur', waarbij de kerk zich bezint op de toekomst van de kerk en de stad. Na alle omzwervingen is hij vanaf december 2017 gemeentepredikant bij de PKN in Waalre.

Zondag 29 juli is de tweede zomerdienst die door de Doopsgezinde gemeente wordt georganiseerd. Logisch dat deze begint op de doopsgezinde tijd van 10:00 uur.

Voorganger is dan ds. Jelmer Koornstra die in de broederschap bekend is om zijn onorthodoxe benadering. Van harte aanbevolen, want doopsgezinder kan het haast niet!

Zondag 5 augustus is de derde zomerdienst in de Parkstraat en op de parkstraattijd 10:15 uur. Voorganger is ds. J. Goud.

Ook de vierde zomerdienst op *zondag 12 augustus* is om 10:15 in de Parkstraat, voorganger is ds. H. le Grand.

Zondag 19 augustus is het sluitstuk van de zomerdiensten in de Eusebius met ds. Marieke Fernhout als voorganger.

Zondag 26 augustus is de zomer hopelijk nog niet voorbij, maar dan hebben we weer een dienst in onze vertrouwde omgeving om 10:00 uur met Paul F. Thimm als voorganger.

KINDEROPVANG

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

In memoriam voor Jacomina Aleida Elisabeth Petraeus-van Voorthuyzen - Minny geboren op 3 maart 1922 in Utrecht - overleden op 4 juni 2018 in Arnhem

Op één van haar briefjes van zo'n 15 jaar geleden staan gedachten van Minny die ze wilde delen. Ze schrijft:

"Ik ben heel dankbaar voor wat ik nog kan en waarvan ik nog kan genieten, maar ook voor wat ik in mijn leven heb mogen ontvangen; de mogelijkheid (dat ik) 25 jaar lang aan jongeren heb mogen vertellen over de bijbel. Is het niet fantastisch na jaren een brief te ontvangen van een vroegere zondagsschoolleerling die zich deze verhalen nog herinnert en daar daadwerkelijk iets mee heeft gedaan? (...)"

Minny werd geboren op 3 maart 1922 in Utrecht. Na haar kwam een broertje dat vrij gauw is overleden. Daarna werd haar broer Flip geboren.

Minny ging naar de kweekschool en volgde een opleiding Franse taal voor onderwijs. Toen begon ze in Utrecht als schooljuf voor het basisonderwijs. Op 6 april 1941 deed ze belijdenis en werd ze gedoopt in een dienst van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht.

In de oorlog werd ze ondergebracht in Dalfsen. In een Doopsgezind zomerkamp heeft ze Jan Petraeus leren kennen. Omdat haar ouders eerst niet hun instemming wilden geven, zijn ze, zoals toen gebruikelijk, voor de rechtbank getrouwd en gingen wonen in Oudenrijn (Utrecht). Daar werd zoon Jaap geboren. In 1955 zijn ze naar Arnhem verhuisd, waar dochter Liesbeth werd geboren.

Minny had goede contacten met de buurt waarin ze woonde en was heel gastvrij. Ze was actief in onze gemeente, waarin ze de zondagsschool (Westhill) mee heeft opgericht en jarenlang geleid.

Minny Petraeus was een sterke vrouw. Ze was taai en had een grote wilskracht en levensvreugde. Zo lang ze kon bleef ze wandelen in Sonsbeekpark en later in de grote tuin van Insula Dei. En 's zondags ging ze regelmatig naar de kerk; met Pinksteren, 20 mei jl., zag ik haar voor het laatst in de dienst.

Ze had het in de laatste jaren niet gemakkelijk, omdat haar geheugen haar steeds vaker in de steek liet. Toch was ze blij om tussen de mensen te zijn en straalde als ze in de gemeente was – de geloofsgemeenschap die haar zo dierbaar was.

Minny is op 4 juni 2018 overleden in de leeftijd van 96 jaar. Op 7 juni hebben we van haar afscheid genomen in familiekring – met herinneringen die we aan elkaar regen als kralen aan een ketting, met gebed en zegen. We zullen haar erg missen in ons midden en wensen haar familie en vrienden veel sterkte.

Paul F. Thimm

VAN DE KERKENRAAD

Vakantie predikant

Van 16 juli t/m 13 augustus 2018 is Paul F. Thimm met vakantie. Zr. Marjan van Binsbergen (026 381 0354) zal u zo nodig helpen om in contact te komen met een andere predikant die hem kan vervangen in de periode tot 29 juli. Daarna helpt zr. Elaine Bohlken (0316 343358) u verder.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het vorige nummer heeft u het beleid van onze gemeente inzake deze nieuwe Europese wet al kunnen lezen. Deze tekst staat nu ook op de website, te vinden via Organisatie, kringen en groepen, tweede alinea. Een overzicht van welke gegevens wanneer en waarom worden gebruikt vindt u ook op deze pagina.

Dienstjubileum

Paul is deze zomer tien jaar onze voorganger. Daaraan besteden we aandacht (dat weet hij, maar hij weet niet hoe) op zondag 26 augustus in de dienst, waarin Akke-Clara voorgaat.

Bezinningsdag

In de ledenvergadering op 5 november 2017 werd duidelijk dat de projectgroep Huisvesting duidelijkheid nodig heeft over de plaats en functie van onze gemeente in de samenleving en de wensen met betrekking tot de huisvesting die daaruit voortvloeien. Dieuwertje en Bernd hebben aangeboden hierover een bezinningsdag te organiseren. Hun voorstellen zijn nog niet definitief, maar houdt toch maar zondag 9 september hiervoor vrij.



GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Op zondagsschool goed opgelet

Tegen het einde van het studiejaar zaten een theologieprofessor en zijn studenten vrolijk bij een glas wijn op een terras.

Toen na enkele glazen de stemming er goed in zat, vroeg de professor de mooie serveerster hoe ze heette. "Rebekka", antwoordde ze lachend.

"O, wat een mooie naam. En blijkbaar lijkt u heel erg op uw mooie naamgenote Rebekka van de bijbel. Kent u dat bijbelverhaal?"

"Ja, natuurlijk ken ik dat verhaal, meneer Eliëzer! Ik bedien u graag en (met een blik op de studenten) ik ben ook bereid uw kamelen te drenken."

(Zie Genesis 15:1-3, Genesis 24 – met name vers 1-4 en 10-20)

Collecte (voor een goed doel)

Er wordt aangebeld bij de deur van de pastorie.

"Sorry dat ik u moet storen. Ik collecteer voor een arm gezin. Zij kunnen de huur al drie maanden niet betalen. De man is een drinker, de vrouw is ziek en de drie kinderen lopen in versleten kleren rond en hebben hun dagelijks brood nodig. Zou u zo vriendelijk willen zijn om 10 euro te geven?"

"Ach, wat mooi, dat zich iemand bekommert om de noden van zijn medemensen", zegt de dominee met een vriendelijke glimlach. "Maar wie bent u eigenlijk?"

"Ik ben de verhuurder."

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Overleden:

Zr. Wil Huizinga-Sillmann, op 26-05-2018 te Wageningen in de leeftijd van 80 jaar.

Zr. Jacomina, Alida, Elisabeth (Minny) Petreaus-van Voorthuizen, op 04-06-2018 te Arnhem, in de leeftijd van 96 jaar.

Verhuisd:

zr. Wil de Jong, naar Heijendaal, St Elisabethhof 201, afd. Zypsepoort, 6812 AX Arnhem.

Onno en Marjan

New Dutch Cooking

Samen eten verbindt. Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en/of elkaar beter te leren kennen.

Daarom wil New Dutch Cooking jonge vluchtelingen die in het AZC of op de AMV-locaties verblijven (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) wekelijks een plek bieden, waar zij samen kunnen koken en eten.

Een vluchteling heeft een erg beperkt wekelijks budget. Door de jongeren een kosteloze avond te bieden met eten en (taal)spelletjes kan de sleur en lethargie, die door het verblijf in het AZC kan ontstaan, worden doorbroken.

Daarnaast biedt het ook de jongeren, die nog wachten op deelname aan een module van de Toekomstacademie Arnhem (zie ook www.newdutchconnections.nl) de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en zo een netwerk in Nederland op te bouwen.

OPBRENGSTEN COLLECTEN

BESTEMMINGEN COLLECTEN

Mei			Juli en Augustus
Eigen gemeente	€ 92.10	1-jul	Inloophuis Almere
Amnesty International	€ 40.55	15-jul	Stuurgr. Duurzame ontwikkeling
Doopsgezinde Zending	€ 30.00	22-jul	New Dutch Cooking
		29-jul	New Dutch Cooking
		5-aug	New Dutch Cooking
		12-aug	New Dutch Cooking
		19-aug	New Dutch Cooking
		26-aug	Stichting Noorder Vermaning

ZOMERKRING 2018 'Schandalige gelijkenissen van Jezus'



Zomerkring

Samen met deelnemers van de Parkstraatgemeente houden wij als Doopsgezinde Gemeente weer drie zomerkringbijeenkomsten.

We beginnen weer met een eenvoudige avondmaaltijd (rond 18.00uur). Daarna volgt een kringgesprek over gelijkenissen van Jezus (tot uiterlijk 21.00 uur).

De data zijn: 29 juni, 6 juli en 13 juli 2018. Tijd 18:00 uur. Plaats: Nieuw Schoonoord, Velp (zaaltje dagopvang naast het restaurant). Alles is dus net als vorig jaar, alleen zal de tafel wat breder worden om het gesprek

makkelijker te maken. Opgeven bij leren@doopsgezindenarnhem.nl (Anne-Rie Bus, Han Bohlken) of intekenen op de lijst in de kerk.

We verwachten dat de maaltijd ca. € 5,00 per persoon per keer zal kosten.

Buitendag Parkstraat 8 juli 2018

Leden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zijn hier ook van harte welkom. Het programma ziet er als volgt uit:

we spreken om ongeveer 11.30 uur af bij Droom! Landerij De Park, (De Park 12, 6661 NW Elst), waar we koffiedrinken. Ze hebben er ook erg lekkere appeltaart! We hopen daar buiten te kunnen zitten, maar dat hangt uiteraard van het weer af.

Daarna vertrekken we naar Nijmegen, waar we rond 13.15 uur aan boord gaan van de Pannenkoekenboot, die aan de Waalkade ligt t/o Casino, 6511XR Nijmegen. Komt u op eigen gelegenheid: er is een parkeerplaats (betaald parkeren) vlakbij de aanlegplaats van de Pannenkoekenboot.



We gaan de Bruggentocht varen, een vaart van 2 uur, waarbij de boot de verschillende Nijmeegse bruggen passeert en ook een gedeelte van de

nieuwe nevengeul bij Lent aandoet. We varen verder voorbij de mooie Ooijpolder.

Ondertussen kunnen we genieten van het pannenkoekenbuffet, je mag eten zoveel als je wilt, en de pannenkoeken kun je garneren met meerdere soorten toppings.

Er worden afspraken gemaakt over het vervoer van en naar huis. Zo rond 11.00 uur wordt u opgehaald.

Kosten ongeveer € 28,00. Opgeven kan in de kerk (ook de Waalse Kerk) op een intekenlijst. Opgave van DGA-zijde kan ook per email aan

leren@doopsgezindenarnhem.nl of per telefoon bij Han Bohlken: 0316-343358.

Voor opgave en meer informatie kunt u ook terecht bij Bert Companjen, tel.06-19530825, email:bert.companjen@gmail.com

Bert Companjen

1948 - Wereldraad van Kerken in Amsterdam - 2018

Donderdag 23 augustus: Walk of Peace in Amsterdam. Loop met ons mee.

23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten.

Eén van deze activiteiten is een 'Walk of Peace'. Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede die de Wereldraad deze jaren stimuleert.

Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.

Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolgning, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, de Armeense Kerk en Goodwillcentrum Leger des Heils/Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven: daar ontvangen of geven de deelnemers iets.

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat vandaaruit in kleine groepen.

De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland.

U kunt zich vooraf aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com
Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de 'Walk of Peace' zullen wij u de gegevens toesturen over hoe u zich voor deze viering kunt aanmelden. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Henk Meulink, raadvankerkenamsterdam@gmail.com of Willemien Boot, Willemien.Boot@protestantsamsterdam.nl



Broederschapsvergadering 26 mei

De voorjaarsvergadering werd gehouden in de Johanneskerk in Amersfoort. Een van de belangrijkste agendapunten was het voorstel tot reglementswijziging. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen, zou twee derde van het aantal leden, gemeente-afgevaardigden dus, aanwezig moeten zijn. Dat aantal werd niet gehaald, het bleef steken op 63 procent.

De Broederschapraad (BR) heeft anderhalf jaar geleden vanuit de BV de opdracht gekregen te kijken naar de actualisering van de reglementen, een mogelijke aanpassing van de structuur en een beeld van de toekomstige gemeente. Leidraad daarbij is de beleidsnota van algemeen secretaris Henk Stenvers: "Lopen op het water". Na vele discussieronden werd het voorstel tot actualisering van de reglementen, bedoeld voor een interim-periode, nu aangenomen met 61 stemmen vóór, 4 tegen en 3 onthoudingen. Wel zal het besluit, om rechtsgeldig te zijn, in de komende BV moeten worden bekrachtigd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan een ingrijpender structuurwijziging.

Het middagprogramma werd verzorgd door de gezamenlijke werkgroep van het Seminarium en de Adviesgroep Geestelijke Zaken. Deze werkgroep richt zich op de derde poot van het nieuwe beleid: de toekomst van de gemeenten. In vijf discussiegroepen werden 16 stellingen besproken rond 'Wat beweegt ons doopsgezinden, en waar willen we naar toe?' Enkele stellingen luiden: 'Christus is ons voorbeeld, niet meer, niet minder'; 'De vrije belijdenis is voor ons essentieel'; 'Vrijzinnigheid en orthodoxie staan volwaardig naast elkaar in de doopsgezinde wereld'; 'Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn'. De werkgroep zal voor het eind van het jaar - het streven is vóór de volgende BV - een richtinggevende discussienota het licht laten zien. Daarin zal aandacht zijn voor identiteit, vieringen, Avondmaal, liturgie, vieren, leren, dienen, getuigen, verhouding tot de wereld, en meer.

De jaarrekening van de ADS werd met instemming goedgekeurd, evenals de jaarrekening van de IDGP. Het jaarverslag werd goed ontvangen, waarbij opgemerkt werd dat vormgeving en leesbaarheid steeds beter zijn geworden. Ook werd

ingestemd met de benoeming van br. Gabe Hoekema als secretaris van de BR, zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder als lid van de BR, zr. Flora Visser als lid van het college van Curatoren en br. Cees van Oudenallen als lid van het bestuur van de Stichting IDGP. Van br. Sikke R. Roosma werd in de vergadering warm afscheid genomen. Hij was de afgelopen zes jaar secretaris van de BR.

Overgenomen uit Doopsgezind.nl

Sikke Roosma

In de wandelgangen hoorden we van onze BV-vertegenwoordiger, dat Gabe Hoekema de BV opende met een betoog, dat we als Doopsgezinde Broederschap het stokje van onze doopsgezinde waarden graag willen doorgeven. Net als bij een estafetteloop! De estafetteloper vertrouwt erop, dat de volgende looper het stokje aanpakt en bemoeit zich niet met wat deze looper er verder mee doet. Dat geldt ook voor degenen, die onze doopsgezinde waarden aanpakken. Zij lopen daar waarschijnlijk heel anders mee rond, dan wij de afgelopen honderdvijftig jaar deden en misschien is dat maar goed ook! Stel je voor, dat wij van de volgende lopers zouden eisen, dat zij net zo doen als wij, zouden we het dan nog moeilijker vinden om mensen te vinden aan wie we ons stokje door kunnen geven?

Tentoonstelling Menno Simons Groen

Overgenomen uit Doopsgezind.nl

Op de foto is Piet Visser te zien die bij wijze van openingshandeling op 2 juni oergraan - Turkey Red, afkomstig uit Canada - zaait in de grond.

De foto is van Herman Kranenburg.



Tot en met 1 september is deze zomer de tentoonstelling Menno Simons Groen te zien in Witmarsum. In hoeverre past de 'groene'

nalatenschap van Menno Simons met zijn aandacht voor soberheid in deze tijd?

Ter voorbereiding van de tentoonstelling is contact gelegd met mennonieten uit de hele wereld, onder wie de Amerikaan Dale Friesen wiens grootmoeder een zak graan meenam toen ze uit Oekraïne naar de VS emigreerde. Het teruggekweekte graan zal in september in de buurt van Witmarsum worden ingezaaid.

In het Groencentrum worden ook andere activiteiten georganiseerd. Zo is er ieder weekend *Mennonite Cooking* met een proeverij op de zaterdag. En op 23 juni is de première van de film *Seven Points on Earth*. Royden Loewen, initiatiefnemer voor dit project, zal hierbij aanwezig zijn, en ook Anne Kok die promotieonderzoek doet naar menniste boeren in Belize. Deze middag begint om 14.15 uur in het Groencentrum in Witmarsum.

Kijk voor meer informatie op www.mennosimonsgroen.nl en op de Facebookpagina Menno Simons Groen.

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je. Een vriend gaat van je heen. Je huwelijk valt uit elkaar.
Contacten lopen dood. Je eigen levensverwachting loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt. Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten. Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal die steen weggrollen?

Op dezelfde weg kan een ontmoeting plaatsvinden.
Een woord raakt je hart. Je kijkt niet in een donker gat maar je ziel... licht.
Je voelt je uitgenodigd. Je voelt nieuwe kracht komen.

De steen komt in beweging.
Het geloof dat zware stenen kunnen worden verplaatst.
Het geloof dat er telkens weer een begin mag komen.
Daarom is het paasfeest zo inspirerend. En dat vieren we in de lente!

Er zij licht!

De engel Gabriël (Een grappige legende-sprookje uit Nicaragua)

Op een dag, duizend jaar geleden, stuurde God de aartsengel Gabriël naar de aarde om na te gaan wie daar goede mensen waren en wie slechte. Gabriël vermomde zich soms als een oude vrouw of als een oude man of als een jonge man.

Op een dag toen hij rondliep vermomd als een arme uitgeputte en stumperige oude man, bezocht hij het huis van een arme vrouw en zei tegen haar: "Och, mevrouw, in Gods naam, geef me alstublieft een hapje te eten. Ik heb twee dagen niets gehad." De vrouw antwoordde: "Ik heb alleen maar tortilla's en dit kleine beetje bruine bonen, maar ik zal het met u delen als u wilt."

Zo deelde de arme weduwe haar eten met de oude man. Toen hij klaar was stond de oude man op en zei: "God zegene u, mevrouw, en vermenigvuldige honderdduizend keer het eerstvolgende dat u gaat doen." Daarop vertrok hij. De oude vrouw bleef zitten nadenken: "Wat zal ik klaarmaken voor het avondeten? Ik heb niets in huis." Ze stond op, pakte een stenen pot waarin ze een paar centen verborgen had en begon te tellen, terwijl ze zei: "Kijken of er genoeg is om een handje maïs te kopen voor het avondeten." Ze begon het geld te tellen. Je kunt je haar schrik voorstellen toen ze er drie dagen over deed om al het geld te tellen dat als een wonder uit de stenen pot te voorschijn kwam.

Een paar dagen daarna verscheen er een arme aftandse oude man op het landgoed van een rijke oude dame en zei: "In Gods naam, help me mevrouw, ik heb geen hap gegeten in twee dagen." De vrouw wilde hem weggagen zoals ze altijd gedaan had met alle armen. Maar ze herinnerde zich hoe haar buurvrouw geluk gehad had en daarop zei ze heel vriendelijk: "Ga hier maar zitten, beste man, ik ga eten voor u halen."

Ze ging vlug naar de keuken, pakte een van haar knechten zijn eten af en bracht dat naar de oude man. Toen die klaar was zei hij tegen haar: "God zegene u, mevrouw, en vermenigvuldige honderdduizend keer het eerstvolgende dat u gaat doen." Toen de oude man de deur uit was, zei de vrouw: "Nu ga ik naar mijn kamer, al mijn geld te voorschijn halen en het tellen."

Maar eerst ging ze naar de w.c. om te plassen... en daar zit ze nu nog.



AGENDA VOOR MEI 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo	1 juli	10:00	Dienst, P.F.Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Vrij	6 juli	18:00	Zomerkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	8 juli		Buitendag Parkstraatgemeente	
Do	12 juli	14:00	Kerkenraadsvergadering	Maria, Velp
Vrij	13 juli	18:00	Zomerkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	15 juli	10:00	Dienst, P.F.Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	22 juli	17:00	ZomerDienst, ds. Ferdinand Borger	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	29 juli	10:00	ZomerDienst, ds. Jelmer Koornstra	Waalse Kerk, Arnhem
Wo.	1 aug	16.30	Rondom 30	
Zo	5 aug	10:15	ZomerDienst, ds. J. Goud	Parkstraat Kerk, Arnhem
Zo	12 aug	10:15	ZomerDienst, ds. H. le Grand	Parkstraat Kerk, Arnhem
Zo	19 aug	10:15	ZomerDienst, ds. Marieke Fernhout	Eusebius Kerk, Arnhem
Ma	20 aug	12:00	Sluiting kopij Gemeentenieuws	www.redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Wo	22 aug	19:30	Kerkenraadsvergadering	Maria, Velp
Do	23 aug	12:30	Walk of Peace	Amsterdam
Zo	26 aug	10:00	Dienst, Akke-Clara Thimm-Stelwagen	Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het septembernummer van het Gemeentenieuws: **uiterlijk woensdag 20 augustus 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.



- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

**Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van
goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze
dakbedekking.**

**Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkackers 46, Groessen**

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleiders.nl

**Slim in zee
met BSW.**

BSW

ADVIESGROEP

hypotheken verzekeringen pensioenen

BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.