

Gemeentenieuws



Mei 2018
Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
Tel: 026-3252728
Predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

Zr. Anne-Rie Bus, tel: 024-3221076
Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
tel: 06-22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**Voorzitter:**

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelaties:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt
zaterdag vóór 12.00 uur
Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190
Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



Voorwoord

ALS EEN BOOM

Voor het begin van de middag met onze doopjubilarissen van dit jaar gebruikte ik een stuk uit een dagopening van de conferentie in Tanzania. Het sprak mij aan vanwege het krachtige beeld en zijn dagelijkse eenvoud. Daarom heb ik het vertaald en bewerkt.

Ik laat hem daarom nu (niet alleen voor de doopjubilarissen) hier afdrucken.

Het is zo mooi, hoe deze meditatie speelt met het beeld van de boom van Psalm 1:



Er komt heel wat voor kijken, bij het groeien van een boom.

Al vanaf het begin als zaadje heeft hij de warmte van de aardbodem en de voedingsstoffen die erin zitten nodig. Dezelfde aardbodem die de wortels van de groeiende boom bedekken, verschaft stabiliteit die hij nodig heeft om te groeien en omhoog te schieten. Later in zijn levenscyclus vallen vruchten, bladeren en zelfs schors van de boom op de grond en scheppen nieuwe aardbodem voor nieuwe bomen.

De groeiende boom heeft ook de energie van de zon nodig. Het licht geeft energie die door fotosynthese in chemische energie omgezet wordt. Met deze energie kan het voedsel maken. Zonder zonlicht gaat de boom verdorren en sterven.

De boom heeft lucht en water nodig. Zonder water kunnen de voedingsstoffen in de aardbodem niet oplossen en het lichaam van de groeiende boom niet bereiken. Lucht verschaft kooldioxide dat suikers omzet die de boom voeden.

Tenslotte heeft de boom ook een ecosysteem om hem heen nodig om te overleven en te gedijen. De boom heeft insecten en schimmels, vogels en andere dieren nodig. En hij heeft andere bomen nodig. Het leven van de een heeft het leven van velen nodig.

Wij mensen zijn als bomen. We hebben behoefte aan voeding en steun. We hebben veel nodig om te kunnen zijn zoals God ons bedoeld en geschapen heeft.

We hebben het nodig om diep geworteld te zijn in de grond – leven van wat er nu is en wat er geweest is. We hebben kennis nodig van culturele en van geloofstradities van de plekken waar we ingeplant zijn. We hebben het nodig om te leren van hen die voor ons gekomen zijn. We hebben het nodig om sociale wetenschappen, economie en communicatie toe te passen. En we hebben het nodig om geworteld te zijn in de rijke grond van de liefde van God door Christus.

We hebben ook de energie van de zon nodig, iets als geestelijke voeding van God die bij ons is in woord en gebed. We hebben lucht en water nodig. En dat herinnert ons aan het water van onze doop en de adem van Gods Geest. En we hebben ook elkaar nodig om elkaar te steunen en te voeden en elkaar te helpen om te geloven in de toekomst en in God.

Zo is de boom een symbool dat tot onze verbeelding spreekt. Zoals een boom voeding en kracht nodig heeft, zo hebben we voeding en kracht nodig om te leven, fysiek en geestelijk.

Ik sloot de opening af met een gebed:

We bidden tot U God, dat we zo mogen zijn als een boom die geplant is aan het water, die vrucht draagt in zijn seizoen, en waarvan de bladeren niet verwelken.

We bidden tot U God, dat we een boom van bescherming mogen zijn waar allen die het nodig hebben – ook de vreemde vogels – kunnen komen en rust kunnen vinden in de takken.

We bidden dat de bladeren van deze boom vreugde en vrede mogen betekenen - genezend voor andere mensen en voor volkeren op aarde.

We bidden U om uw goede Geest en dat ons leven sterk verbonden mag zijn met Jezus Christus, met wat hij ons leerde en wat hij voor ons betekent. Amen.

Paul F. Thimm

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 6 mei gaat onze predikant Paul F. Thimm voor in de dienst.

Zondag 20 mei is Pinksteren en vieren we (ook met Paul) de verjaardag van de christelijke kerk.

Voor zondag 27 mei hebben we Ineke Reinhold weer bereid gevonden. Leuk om onze vroegere consulente weer te ontmoeten! Wie haar niet uit die tijd kent, heeft haar vast wel direct of indirect ontmoet als leidster in broederschapshuizen of door het werk voor de GDB en het materiaal rond jaarthema's.

Kinderopvang

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

VAN DE KERKENRAAD

In de ledenvergadering van 5 november 2017 werd een besluit genomen om de aanstelling van Paul F. Thimm als predikant in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem te verkleinen van 100% naar 80%. De aanwezigen in deze vergadering vonden het verminderen van de aanstelling van de predikant een pijnlijk onderwerp, maar besloten uiteindelijk om in te stemmen met de begroting met daarin een 20% verlaging van de salariskosten voor de predikant. De belangrijkste redenen hiervoor waren het dalende aantal leden en de snelheid waarmee wij interen op het eigen vermogen van de gemeente.

In de maanden daarna is er contact geweest tussen de voorzitter van de kerkenraad en de ADS in verband met de opstelling van een vaststellingsovereenkomst waarin de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en Paul F. Thimm akkoord gaan met een 80% dienstverband met ingang van 1 april 2018. Deze overeenkomst werd ondertekend door Paul en twee leden van de kerkenraad op 31 januari 2018.

Dit betekent dat vanaf 1 april 2018 Paul vier dagen per week (32 uur) werkzaam zal zijn voor de DGA. Paul zijn tijdsbesteding in de nieuwe situatie is besproken en de grootste veranderingen zullen zijn dat Paul voor zal gaan in twee diensten per maand in plaats van drie en één dag per week (waarschijnlijk de donderdag) niet voor onze gemeente zal werken.

In de dienst van 15 april heeft Paul aangekondigd dat hij een 20% beroep (1 dag per week) heeft aanvaard van de Doopsgezinde Gemeente Breda met ingang van 1 april 2018.

Hoe deze veranderingen uit zullen werken in de praktijk moeten wij nog zien, maar namens de leden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem wenst de kerkenraad Paul veel succes en plezier in zijn werk voor zijn nieuwe gemeente in Breda.

Elaine Bohlken-Farquhar

Korte impressie van de ledenvergadering op 8 april 2018

De aanwezigen werden door zr. Maria Jansen welkom geheten en onze predikant Paul F. Thimm verzorgde de opening.

De voorzitter deelde mee dat wegens het vertrek van brs. Menno van Setten en Han Bohlken uit de kerkenraad de zrs. Diny Wouda en Elaine Bohlken door de kerkenraad zijn aangewezen als vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting Vermogensbeheer. Daarna volgde een voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van zr. Diny Wouda als lid van de kerkenraad. Het voorstel werd aangenomen met geen stemmen tegen en één onthouding. Diny heeft de taak van penningmeester op zich genomen.

Na het behandelen van de notulen van de ledenvergadering in november, gingen wij verder met de financiën. Br. Han Bohlken presenteerde de jaarstukken voor 2017 waarna de penningmeester br. Menno van Setten werd gedechargeerd voor het door hem gevoerde financiële beleid in 2017.

Br. Wessel Selis trad af als lid van de kascontrolecommissie van de Stichting Vermogensbeheer en zal worden opgevolgd door zr. Mimi Huibers, die unaniem gekozen werd. Wessel werd bedankt voor zijn inzet en ontving een bos bloemen van de voorzitter.

Br. Erik van Scheijen heeft de Financiële Commissie verlaten in november 2017, maar is er geen afscheid van hem genomen in die vergadering. De kerkenraad betreurt deze vergissing en heeft in de ledenvergadering van april 2018 alsnog afscheid van Erik genomen als lid van de Fin. Cie. Hij was zelf niet aanwezig, maar zr. Marina Valkenburcht heeft alsnog een bos bloemen bij Erik en Uta bezorgd, die met dank werd ontvangen.

Bij de rondvraag kwam een discussie op gang over het gebruik van het gesloten deel van de website van de DGA waar de jaarstukken en de notulen van de vorige ledenvergadering gelezen en/of gedownload konden worden. De kerkenraad gaat uitzoeken wat de problemen waren en hoe deze opgelost kunnen worden vóór de volgende vergadering.

Hierna heeft de voorzitter de vergadering gesloten.

Elaine M. Bohlken-Farquhar

Berichten van uw predikant

Breda:

Sinds 1 april ben ik voor 4 dagen (80%) predikant van onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Dat is één dag minder geworden dan de afgelopen negen jaar.

Daarom ben ik vanaf die datum begonnen om voor één dag (20%) ook in de

Doopsgezinde Gemeente Breda te werken. Ik probeer zoveel mogelijk op donderdag voor DG Breda te werken. In de praktijk zal dat flexibel gebeuren i.v.m. vergaderingen en kringen in beide gemeenten op verschillende avonden.

Hoewel dat voor mij meer reistijd betekent, zal ik een nieuw evenwicht vinden tussen mijn werk in beide gemeenten, rust en bijscholing. Maandag blijft mijn vrije dag.

Ik hoop dat u het zult begrijpen als dit niet altijd op rolletjes zal verlopen. Soms zal ik keuzes moeten maken tussen verschillende activiteiten. (Het is de mens eigen om alleen op een plek tegelijk te kunnen zijn).

Ik geloof dat deze combinatie stimulerend en inspirerend kan werken voor ons allemaal.

MERK

Van **10 tot en met 13 mei 2018** (Hemelvaartsweekend) zullen Akke-Clara en ik deelnemen aan de **MERK** (de "Mennonitische Europäische Regionalkonferenz"). Ook Pieter en Dieuwertje zullen een deel van de conferentie meemaken.

Deze conferentie van de Europese Doopsgezinden vindt ongeveer eens in de vijf à zes jaar plaats (tussen de Doopsgezinde Wereldcongressen). Deze conferentie met ruimte voor ontmoetingen, lezingen, workshops enz. vindt plaats in Montbéliard, Frankrijk. Thema is "Transmission" of "Doorgeven".

Pinksterdienst op 20 mei 2018

Zoals in de afgelopen jaren vieren we ook dit jaar Pinksteren met taarten. Want elk jaar vieren we op Pinksteren de **verjaardag van de kerk van Christus**. Dat wil zeggen we staan er bij stil dat door het werken van Gods Geest uit mensen van verschillende achtergronden, talen en landen een wereldwijde geloofsgemeenschap is ontstaan door mensen die zich in de naam van Jezus Christus lieten dopen om hem na te volgen.

Inmiddels is het al een "traditie" van onze gemeente:

na afloop van de Pinksterdienst genieten we samen van meegebrachte **verjaardagstaart en -gebak**.



Graag willen we de Pinksterdienst zoals de afgelopen jaren een extra feestelijk "verjaardagtintje" geven.



Daarom aan iedereen weer de **VRAAG: wie wil iets (bakken en) meenemen** voor het koffiedrinken na de Pinksterdienst? Als u iets lekkers meeneemt, kunt u dat doorgeven aan de kerkenraad.



Geloven met een glimlach: Mop uit de paasdienst

Te gekke paaskado's voor een oude moeder

Vier broers gingen studeren en werden succesvol.

Bij een diner waren ze met elkaar in gesprek. Ze hadden het over de dure cadeaus die ze hun oude moeder tijdens het Paasfeest hadden gegeven.

De eerste zei: "Ik heb een groot huis laten bouwen voor moeder."

De tweede zei: "Ik heb er een thuisbioscoop van 60.000 euro laten installeren"

De derde zei: "Ik heb mijn autodealer het nieuwste Mercedes-model bij haar laten bezorgen."

De vierde zei: "Moet je horen: jullie weten hoe graag moeder in de bijbel las en hoeveel moeite dat nu kost vanwege haar slechte ogen.

Een tijdje geleden kwam ik een dominee tegen die vertelde over een papegaai die de hele bijbel kan opzeggen. Het heeft twintig dominees twaalf jaar gekost om hem dat te leren. Ik heb moeten toezeggen dat ik de kerk twintig jaar lang jaarlijks 100.000 Euro doneer. Maar voor Mama was het me dat wel waard. Moeder hoeft het hoofdstuk en het vers maar te noemen en de papegaai draagt de tekst voor". Ook de paasverhalen uit alle vier evangeliën in één ruk. Daar houdt ze zo van.

De andere broers waren zeer onder de indruk van deze theologische papegaai.

Na de feestdagen stuurde moeder iedereen een bedankje. Ze schreef:

"Lieve Mark, het huis dat je gebouwd hebt, is zo groot. Ik gebruik maar één kamer, maar ik moet het hele huis schoonhouden. Maar toch bedankt, hoor, je Mama."

"Lieve Michael, je hebt me een peperdure thuisbioscoop met surround music gegeven. Er kunnen vijftig mensen in, maar zoveel vrienden en familie heb ik al niet meer. Bovendien, ik hoor amper wat en ben bijna blind. Ik zal er nooit gebruik van maken. Maar toch bedankt voor je mooie gebaar, je Mama."

"Lieve Martin, ik ben te oud om te reizen. Ik ga zelden de deur uit en laat mijn boodschappen thuis bezorgen. Dus ik heb de Mercedes nooit nodig. Maar het was lief bedoeld. Dank je wel, je Mama."

En de laatste en vierde kaart:

"Lieve Melvin, jij was de enige zoon die een beetje heeft nagedacht over zijn cadeau. De kip was erg lekker, overheerlijk. Ik heb ervan gesmuld. Dank je wel en vrolijk Pasen, je Mama."

Paul F. Thimm

OPBRENGSTEN COLLECTEN

BESTEMMINGEN COLLECTEN

Maart		Mei	
eigen gemeente	€ 110.30	06 mei	Amnesty International
Doopsgezind Wereldwerk	€ 46.40	20 mei	Pinksterinz. Doopsgez. Zending
tasjesactie wereldwerk	€ 143.50	27 mei	Amnesty International

PINKSTERCOLLECTE, Pinksterbrief van de Doopsgezinde Zending *verzegel het onderricht bij mijn leerlingen (Jesaja 8:16)*

Het bijbelboek Handelingen vertelt hoe met Pinksteren mensen elkaar verstaan over taalgrenzen heen. In Tanzania was daar kort geleden een sprekend voorbeeld van. De Wereldraad van Kerken bracht in Arusha meer dan duizend vertegenwoordigers van vele verschillende kerken uit alle werelddelen bijeen. Men richtte zich op het navolgen van Jezus van Nazareth en hoe dat onszelf en tegelijk de wereld om ons heen veranderen kan. Men verstond elkaar! Onze predikanten Paul Thimm en Marijn Vermet namen deel en ervoeren de verbondenheid tijdens de conferentie. Ook ontmoetten ze er vertegenwoordigers van de Tanzaniaanse mennonieten. Zij brengen een tweetal verzoeken vanuit Tanzania aan ons over:

Scholing en Church Planting

De broederschap in Tanzania groeit. Er is daarom een grote behoefte aan kader met een goede opleiding. Een gemotiveerde broeder uit Tanzania volgde enkele jaren geleden al succesvol de driemaandelijkse cursus 'Bridging Gaps' aan de VU. Nu zou hij graag het eenjarige masterprogramma 'Peace, Trauma, Religion' komen volgen. Financieel is dit voor hem en zijn omgeving volstrekt onhaalbaar. In overleg met Fernando Enns stelt de Doopsgezinde Zending zich garant voor de kosten van dit studiejaar aan de VU, dat 1 september al gaat starten.

In Tanzania zelf zijn er tal van regio's waar de broederschap concreet perspectief ziet in het stichten van nieuwe gemeenten. In overleg met de algemene secretaris van de broederschap van Tanzania, John Wambura, sponsort de Doopsgezinde Zending de training van tien 'church planters'. De toerusting van de church planters blijven we actief volgen.

Het complete pakket aan scholing aan de VU en toerusting in Tanzania kost samen ruim € 25.000. Dat is voor de Doopsgezinde Zending best een groot bedrag en het gaat ook deels uit boven onze begroting. Toch gaan we ervoor en we hopen hierbij op uw steun.

Hoe kunt u meehelpen?

In Nederland hopen we de student in kwestie actief in aanraking te brengen met onze broederschap. Heeft U suggesties hoe dat zou kunnen? Laat het svp weten. Helpt u ook met de financiën? Uw bijdrage is buitengewoon welkom, bij voorkeur via e-bankieren, naar bankrekening NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. de Doopsgezinde Zending.

Waarover spraken zij...

Op donderdag 5 april waren wij weer bij elkaar met Roeleke, Inneke, Louise, Corrie, Ockje, Mimi, Jaap en Paul. We startten de avond weer met een gezamenlijke heerlijke broodmaaltijd.

Het thema was deze avond "Tanzania". Paul vertelde over zijn reis in maart van dit jaar naar de Internationale conferentie van de Protestantse Kerken.

Zijn verhaal was een hartverwarmende samenvatting over hoe predikanten en bisschoppen (zo worden de predikanten op het Afrikaanse continent genoemd en stamt nog uit lang vervlogen tijd) bijeen waren om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van opzetten van projecten en de geestelijke verzorging van de congregaties over de hele wereld. Tijdens de bijeenkomsten zaten deelnemers uit de diverse landen met elkaar aan ronde tafels om nieuwe ideeën op te doen, elkaar te helpen met projecten en het verdiepen van kennis.

Paul deed nog een kort verslag van zijn rondleiding door de hoofdstad en vertelde over zijn toevallige ontmoeting met een psychiater uit Tanzania, met wie hij een mooi gesprek had over hoe het komt dat mensen zoveel geestelijke nood hebben en of er verschillen zijn in Europese en Afrikaanse continenten op het gebied van geestelijke nood (depressies etc.).

In Europa is het individualisme de grote oorzaak en in Tanzania het taboe dat er ligt op geestelijke nood. In Afrikaanse landen is het zeer ongebruikelijk om over depressie te spreken. Deze taboes worden langzamerhand doorbroken maar er is nog een lange weg te gaan volgens Paul en werd beaamd door ons.

Verder werd er nog een taboe besproken tijdens onze bijeenkomst: het koloniale verleden van Europa, Zelf heb ik altijd een ambivalent gevoel als ik denk aan de relatie tussen Afrikaanse landen en Europa.

Paul gaf aan dat dit begint te veranderen en dat de relatie tussen hulpvraag en hulpgever beter wordt onderbouwd en meer projectmatig en zakelijker wordt opgezet: meer vanuit de kracht uit de diverse gemeenschappen. Dit heeft Paul ook zelf kunnen constateren tijdens zijn bezoek aan Tanzania. Er waren zelfs deelnemers uit voormalig koloniale landen die - uit naam van - excuses maakten voor de oppressie van de kolonisator.

Al met al was het weer een zeer bijzondere avond met opbouwende discussie.

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 6 september 2018 om 17.45 uur.

Locatie: Atlantaflat Velp(recreatieruimte BG)

We starten dan met Hoofdstuk 7, "De wapenrusting Gods".

We zullen dan ook bespreken hoe wij de avonden verder gaan invullen.

Voor meer informatie over Tanzania: www.mamashoo.com

Met zusterlijke groet, en een mooie lente/zomer gewenst

Inneke Koops



Zomerkring 2018 "Schandalige gelijkenissen van Jezus"

Samen met deelnemers van de Parkstraatgemeente houden wij als Doopsgezinde Gemeente weer drie zomerkringbijeenkomsten. De precieze details vermelden we in het volgende Gemeentenieuws. We beginnen weer met een eenvoudige avondmaaltijd (rond 18.00uur). Daarna volgt een kringgesprek over gelijkenissen van Jezus (tot uiterlijk 21.00 uur).

U kunt de drie vrijdagen al in uw agenda noteren en als u wilt zich daarvoor opgeven bij Anne-Rie Bus of Han Bohlken. (Ieren@doopsgezindenarnhem.nl)
Data: 29 juni, 6 juli en 13 juli 2018.

Paasontbijt 2018

Het paasontbijt was op 1 april geen grap maar een groot succes! Welgeteld 25 deelnemers genoten van dit ontbijt, elkaar en de dienst daarna. Met de mensen, die na het ontbijt zich voor de dienst aansloten was het voller dan wij lang gezien hebben. Met vereende krachten was de kerkzaal om 12 uur toch weer netjes beschikbaar voor de gemeente na ons. De conclusie is duidelijk: we blazen nieuw leven in deze traditie.

Redactie

Pamflet of poëzie?

Over de vraag wat een gedicht is, lopen de meningen uiteen. Duidelijk is wel dat er in weinig woorden het nodige opgeroepen kan worden. Show, don't tell. De kracht van het beeld staat centraal. Anders gezegd: de verbeelding aan de macht! De doopsgezinde Wytze Brandsma begeeft zich met zijn tweetalige bundel 'God is het antwoord niet' ('God is it antwurd net') ogenschijnlijk op de grens van poëzie en pamflettisme. In een voorwoord maakt hij de lezer duidelijk dat de gedichten 'zijn geschreven vanuit het idee, dat het aan ons mensen is om vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen.' De titel van de bundel vat aldus Brandsma op de achterflap 'zijn visie op theologie in één zin samen'. Blijkbaar is hij bevreesd dat de gedichten niet voor zich spreken. De motivatie van Brandsma om met gedichten de wereld te verbeteren leiden ertoe dat in sommige gedichten het pamflettisme hoogtij viert: zin geven/aan het leven/is kiezen voor/medemenselijkheid/vrede/en/gerechtigheid. Op zijn sterkst is Brandsma in de gedichten waarin hij met de taal speelt, zoals in De "man van Nazareth": Jezus liet zien/dat vrijheid/van geloven/samen gaat/met/aren plukken/en/een paar vaten/goede wijn. Het continue gebruik van enjambementen (dichtregels die zonder pauze doorlopen in een volgende regel) doet vaak wat geforceerd aan. En toch is er een stemmetje in mij dat zegt dat de bundel van Wytze Brandsma op menig doopsgezinde leestafel zal komen te liggen. Daarvoor zijn de gedichten, inclusief het 'Onze moeder' en een 'Geloofsbelijdenis' voldoende prikkelend van aard. Brandsma roept op en daagt uit en dat begint al bij de keuze voor de titel.

'God is het antwoord niet' van Wytze Brandsma verscheen bij uitgeverij Narratio.

Martin Maassen

Menno Simons Groen

Dit jaar wordt in Witmarsum van juni tot augustus een expositie georganiseerd met als titel Menno Simons Groen, van juni tot en met augustus 2018. Deze expositie zal een plek krijgen in het Groencentrum, vlakbij het Menno Simons Monument en het Contourenkerkje.

Doel is een verbinding te laten zien tussen geloof, leefwijze en de plek waar je leeft, geleefd hebt of gaat leven. De migratiegeschiedenis van gemeenschappen uit de wereldwijde broederschap geeft veel aanleiding tot verhalen over dit onderwerp. Landbouw, voedingsmiddelen, koken en bewaren, kennis en ambacht komen hierbij ruimschoots aan de orde.

Steeds wordt een verbinding gelegd tussen de plek waar een gemeenschap leefde, de problemen die ze overwonnen om grond te ontginnen en de gewassen die ze daar verbouwden. Op elk punt, ergens op de wereld, werden zaden ontwikkeld. Men kookte met de aan die locatie verbonden gewassen. En steeds werden kennis, zaden, gewoonten en gerechten 'meegenomen' naar een andere plek. Het zijn verhalen van respect voor de natuur, voor het gebied, voor de eigen gemeenschap, maar ook de spanningen die dat kon opleveren. Verhaal van opbouw, maar ook achterlaten en weer opnieuw opbouwen.

Het wordt een tentoonstelling over de levenspraktijk. Hard werken en sober leven. De keuze om verder te trekken en weer opnieuw te beginnen in plaats van geweld te moeten gebruiken, de gemeenschapszin komen aan de orde. Niet alleen het verleden is van belang, maar ook hoe in onze tijd oude manieren van leven en werken opnieuw gezocht worden bij de vragen naar duurzame methodes.

In de tentoonstelling zal ook verteld worden over Menno Simons. Hij is een Witmarsumer, waarover veel te weinig bekend is. Het is een uitdaging over Menno te vertellen, niet in kerkelijke en theologische taal, maar in een taal die mensen die hem nog niet kennen kan interesseren. Een deel van het publiek zal uit de winkel komen. Mensen van nu die weinig of niets weten van kerk, mennisten en hun geschiedenis. De tentoonstelling zal worden ondersteund met workshops over koken en tuinieren, over energiegebruik en duurzame technieken.

Wie het wat lijkt om deze tentoonstelling te bezoeken kan dat mailen of melden (0316 343358) aan leren@doopsgezindenarnhem.nl met info over wanneer je het liefst gaat, of je met iemand mee wil rijden of dat je plek hebt voor meerrijders. Dan proberen we het zo te regelen, dat Arnhem daar met een leuke groep samen naar toe gaat.

Han Bohlken



9 juni 2018, 13:30 uur
WereldWerkconferentie over polarisatie

Dopersduin, Oorsprongweg 3, School

Op 9 en 10 juni houdt Doopsgezind WereldWerk een conferentie over polarisatie: *Olie op het vuur of een nieuw wij?* Wij denken vaak in tegenstellingen: mooi of lelijk, goed of fout, vreemd of eigen, autochtoon of allochtoon. Zo worden

vraagstukken nogal eens een identiteitskwestie: voor of tegen Zwarte Piet, wel of

geen hoofddoekjes? Polarisering en conflicten liggen dan op de loer. Hoe moeten we daarmee omgaan?

In de WereldWerkconferentie onderzoeken en ervaren we wat polarisatie is, wat het met ons doet en hoe we ermee om kunnen gaan. Otto Kamsteeg neemt ons mee in een alternatieve benadering van het 'wij-zij denken'. Hij behoort met filosoof Bart Brandsma tot een groep professionals die individuen en instanties adviseert bij de ontwikkeling van een (de)polarisatiestrategie, een bepaalde aanpak van het wij-zij denken. 'Investeer niet in de uitersten, maar leer bij polarisatie het midden aan te houden', is de hoofdgedachte van deze strategie. Het midden is niet zwart of wit, maar grijs. Voor Otto Kamsteeg staat dit grijze gebied niet voor zouteloze neutraliteit of angst voor conflicten. Integendeel, juist in het midden kan constructief en verbindend worden omgegaan met conflicten.

Na een algemene inleiding over polarisering verdiepen we ons verder in het thema, onder andere in een discussie-workshop met Otto Kamsteeg. Ook is er een workshop bibliodrama en discussiëren we met documentairemaker Derk Stenvers over zijn documentaire 'Niemandland'. Daarnaast is er een fantastisch kinderprogramma en vanzelfsprekend een inspirerende viering op zondagmorgen.

Praktische informatie

De conferentie wordt gehouden van zaterdag 9 juni 13.30 uur tot en met zondag 10 juni na de lunch op Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl. Alle generaties zijn welkom. Op zaterdag vanaf de lunch t/m het diner en op zondag vanaf het ontbijt tot de lunch is er opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en een eigen programma voor kinderen van 4 tot 15 jaar.

Opgave is mogelijk tot 13 mei. Voor opgave en informatie kunt u terecht op www.dgwereldwerk.nl of u kunt mailen naar

Coot Winkler Prins: zesecretaris@dgwereldwerk.nl.

Kosten:

- kinderen vanaf 4 jaar € 16,--; niet-werkende jongeren € 30,--; volwassenen € 85,--.
- kosten voor de lunch op zaterdag € 5,-- (wanneer u eerder wilt komen)
- als de deelnamekosten bezwaarlijk zijn, kan mogelijk een regeling aangeboden worden. U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester van WereldWerk Roel Meihuizen: roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl.

Nota bene:

Op zaterdagochtend houdt WereldWerk om 10.15 uur de jaarlijkse

Vriendenvergadering. Opgave bij Jacob Kikkert: WereldWerkvrienden@gmail.com.

VERMANINGSPAD

info@ndb-signal.com', and 'FRISSE DOORGEZINDE SOCIETEIT'."/>

Nog een kleine maand en dan vindt het Vermaningspad plaats in Friesland. De routes zijn uitgezet, de catering **is** geregeld en de puntjes worden op de i gezet.

Startplaatsen en parkeermogelijkheden:

Harlingen: Vermaning: Zoutsloot 50

Lang parkeren: Bij monument "de Stienen Man", Westerzeedijk, daarna per fiets naar de Vermaning.

Kort parkeren: Noorderhaven, Rommelhaven, Hoogstraat, Zoutsloot (vrij parkeren op Hemelvaartsdag).

Makkum: Vermaning: Bleekstraat 11

Parkeren: Parkeerterrein Jumbo, Lieuwkemastraat 9, 8754 BL Makkum.

NB: De straten bij de Vermaning zijn alleen voor

vergunninghouders.

Witmarsum: Vermaning: Arumerweg 40

Parkeren: Deel van parkeerterrein Poiesz: Arumerweg 72.

Naast het oude gemeentehuis, Arumerweg 53.

Aan het eind van de Ulbe Hiemstrastrjitte, achter de bakkerij.

U kunt starten vanaf 10.00 uur. Van 11.30 tot 13.30 uur kunt U soep kopen (€ 1,00). Melk en karnemelk zijn dan ook verkrijgbaar.
Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een vesper in de Koepelkerk (Arumerweg 11) in Witmarsum.

We zien u graag op 10 mei.

Voor vragen: frieslandfds@gmail.com

De voorbereidingsgroep Vermaningspad



AGENDA VOOR MEI 2018

Wanneer?			Wat?	Waar?
Wo.	2 mei	18.00	Rondom 30	
Zo	6 mei	10:00	dienst, P.F.Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	9 mei	14:00	Begeleidingscommissie	Corrie, Wolfheze
Do – Zo	10 t/m 13 mei		MERK (Doopsgezinde Europese Conferentie. Thema "Transmission")	Cultureel centrum Axone in Montbéliard (Frankrijk)
Do	17 mei	20.00	Kerkenraad	bij Maria, Velp
Zo	20 mei	10.00	Pinksteren, P.F. Thimm	Waalse Kerk, Arnhem
Ma	21 mei	12:00	Sluiting kopij Gemeentenieuws	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Zo	27 mei	10.00	Dienst, Ineke Reinhold	Waalse Kerk, Arnhem

Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het juninummer van het Gemeentenieuws: **uiterlijk maandag 21 mei 2018 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.



- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

**Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van
goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze
dakbedekking.**

**Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkackers 46, Groessen**

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleiders.nl

**Slim in zee
met BSW.**



hypotheek verzekeringen pensioenen

BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.