

# Gemeentenuws



Mei 2017  
Maandblad van de  
Doopsgezinde Gemeente  
te Arnhem

## COLOFON

**Adres:**

Waalse kerk  
Gasthuisstraat 1  
6811 DZ Arnhem

**Predikant:**

Ds. Paul F. Thimm  
Schamel 1, 6852 DT Huissen  
tel: 026-3252728  
[predikant@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl)  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur  
Maandag is de vrije dag van de predikant.

**Redactie:**

zr. Anne-Rie Bus tel: 024-3221076  
zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff  
tel: 06-22983491  
[redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

**Redactieadres:**

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,  
6663 EA Lent.

**Ledenadministratie:**

Br. Onno van Binsbergen en  
zr. Marjan van Binsbergen  
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem  
tel: 026 3810354  
[ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl)

**Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**

*Voorzitter:*  
br. Menno van Setten  
[voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl)

*Secretaris:*

br. Han Bohlken  
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar  
tel: 0316-343358  
[secretaris@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:secretaris@doopsgezindenarnhem.nl)

*Penningmeester:*

br. Menno van Setten  
[penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl)

**Bankrelaties:**

NL48 TRIO 0390 9147 03  
(gewijzigd per 1 juli 2015)  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

**Autodienst:**

Wie van de autodienst gebruik wil maken,  
belt zaterdag vóór 12.00 uur  
br. Han Bohlken, tel: 0316-343358  
b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190  
[Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:Autodienst@doopsgezindenarnhem.nl)

**Website:**

[www.doopsgezindenarnhem.nl](http://www.doopsgezindenarnhem.nl)



Woorden en daden.

Daden gaan woorden te boven, onze doopsgezinde lijfspreuk. Geen woorden maar daden, het clublied van Feyenoord dat het dit jaar zo goed doet in de competitie. Maar zijn daden altijd beter dan woorden? En staan daden en woorden wel zo los van elkaar als deze gezegdes suggereren?

Ik herinner me nog heel goed een voorval uit mijn schooltijd. Waarom ik me juist dat voorval zo goed herinner weet ik eigenlijk niet, want verder herinner ik me vrij weinig meer uit die tijd. En eigenlijk gebeurde er ook niet eens zo veel. Ik zat in de eerste klas van de middelbare school en we hadden aardrijkskundeles. Die les werd gegeven door een jonge leraar, hij zal misschien een jaar of 25 geweest zijn, mijnheer W. Hij speelde eredivisie volleybal en iedereen keek daartegen op. Ook had hij een aantrekkelijk uiterlijk. Alle meisje uit de klas, wat zeg ik, alle meisjes uit de school waren verliefd op hem. Hij had dan ook geen enkele moeite met orde houden. Zijn lessen waren niet bijzonder inspirerend. Ik weet nog dat ik het tweede jaar een andere leraar voor aardrijkskunde kreeg en toen vond ik aardrijkskunde ineens een heel leuk vak.

Maar goed, op een gegeven moment was er toch een jongen vervelend; hij was aan het kletsen. "Schrijf jij maar eens, voor straf, tien keer op: ik ben een vervelende kletser", zei mijnheer W. Zo, hij had een daad gesteld. De klas gniffelde: wat was dat nou voor een straf: tien keer? Mijnheer W. zag zijn fout te laat in. Hoe moest hij die herstellen? Zeggen dat hij 100 keer bedoelde kon natuurlijk niet. Hij zei: "Het gaat er niet om hoe vaak je iets moet opschrijven, het gaat om de vernederende woorden 'vervelende kletser' die je op moet schrijven". De klas accepteerde de uitleg en de situatie was gered. Maar was dit wel zo? Geen enkele leraar, lijkt mij, moet een leerling willen vernederen. En ik ben ervan overtuigd dat mijnheer W. dit ook niet wilde. Maar hij wist zo gauw geen andere uitweg; niet met daden en niet met woorden.

Opvallend is, zei iemand eens in de Open Ruimte, dat Jezus altijd de goede woorden weet te vinden. Daar heb ik over nagedacht en ik ben het daar mee eens. Maar ze staan vrijwel nooit los van daden. Een duidelijk voorbeeld is het verhaal van de overspelige vrouw. Omdat zij overspelig was geweest zou zij gestenigd worden. Dat gebeurde geheel volgens de wet van die tijd. Velen stonden al met stenen klaar om het proces te voltrekken, maar Jezus komt tussenbeide. Waarom? Alles ging volgens de toen heersende wet. Misschien zag Jezus meer in de vrouw dan een zondares. En hij gaat zich ermee bemoeien. Hij stelde een daad. Hij komt daarmee in een heel moeilijke positie, want degenen die de vrouw wilden stenen hadden in principe het gelijk aan hun kant. En dan weet hij de juiste woorden te vinden: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen". Een gezegde dat spreekwoordelijk is geworden. Iedereen driipt af. Niemand durft die eerste steen te werpen. Jezus blijft alleen met de vrouw achter. En Jezus, de enige die zonder zonde is, veroordeelt haar ook niet. Weer een daad. Maar hij zegt wel tegen haar: "Zondig niet meer". Beiden weten dat de vrouw wel gezondigd heeft. En Jezus waarschuwt (een woord) : zondig niet meer (want een volgende keer kan het wel eens anders aflopen).

Zo zijn er nog wel veel meer voorbeelden in de Bijbel te vinden. Die zal ik hier niet allemaal gaan noemen. Ik wilde alleen hier het belang van woorden onderstrepen. Dat belang vergeten we wel eens. Ook binnen de huidige politiek. "Waar verstand ontbreekt (woorden) daar spreken handen (geweld)", zei men vroeger wel eens. Met de juiste woorden op het juiste moment valt vaak echt veel op te lossen.

Coby van der Berg

### **In memoriam voor Johan Berghuis - Jan**

geboren op 27 maart 1925 in Amsterdam – overleden op 30 maart 2017 in De Klomp

Drie dagen na zijn 92<sup>e</sup> verjaardag is Jan op 30 maart 2017 overleden.

Br. Berghuis was een zeer geleerd en gelovig man. Als 17-jarige jongeman deed hij belijdenis en liet hij zich dopen en op 22 november 1942 opnemen als lid van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Voor hem betekende in God geloven: vrede en rust voor zijn leven, Jezus als voorbeeld volgen in het liefhebben van je naaste en strijden tegen het kwaad.

Als dooptekst kreeg hij de *1<sup>e</sup> Johannesbrief 3:1*: "*Ziet, hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.*"

Op die jonge leeftijd werd hij opgepakt en in het Duitse kamp Buchenwald tewerkgesteld. Hij kon na een bombardement op de fabriek ontsnappen en kwam na omzwervingen terecht in het Russische leger en in de Sovjet-zone van Duitsland. Dankzij een Zweedse vriend kon hij op de Zweedse ambassade in Berlijn een transit papier krijgen om te kunnen vertrekken, terug naar huis.

Over deze tijd in de oorlog vertelde Jan niet graag. Hij was wel een overtuigd pacifist geworden.

Al op de middelbare school bleek dat Jan verbazingwekkend goed inzicht in wiskunde had. Hij studeerde aan de VU en aan de TU Delft, waar hij ook promoveerde en enkele jaren professor was. "De maatschappij heeft je iets gegeven, in mijn geval kennis en kunde, dan is het je plicht om ook iets voor de maatschappij terug te doen", was zijn devies.

In januari 1955 trouwde hij met Lenie ten Cate. In december werd Aukje, hun eerste kind geboren, in de volgende jaren kwamen Iris, Eelco en Raymond.

Jan werkte in de computerdivisie van Bull, bij Philips in Apeldoorn. Daar raakte de familie Berghuis bevriend met Jellies den Hertog. Daarna werd hij algemeen directeur van het European Space and Technology Center (ESTEC). Het werk in de (ruimtevaart)techniek deed hij met veel creativiteit en plezier. Philips deed opnieuw een beroep op hem om directeur van hun computerafdeling te worden, wat hij tot zijn pensioen heeft gedaan.

Hij begon een eigen adviespraktijk, was lid van de Wetenschappelijke Raad, gaf advies aan bedrijven, ministers en EU-instanties. Toen zijn vrouw ziek werd, stopte

hij ook daarmee om haar te verzorgen tot haar dood op 11 november 1993. Haar dood en ook het plotselinge overlijden van zijn oudste dochter Aukje in 2001 was voor hem en zijn gezin een enorm verdriet.

Toch vond hij in Jellies een liefdevolle partner. Op 14 juli 2009 trouwden ze en verhuisde Jan van Bennekom naar de ouderlijke boerderij van Jellies in de Klomp. Ondanks zijn versleten rug - een gevolg van de oorlog - waren dat goede jaren samen. Met al de zware slagen in zijn leven, is hij niet verbitterd maar veerkrachtig gebleven, met zijn eigen humor en geloof. Hij was een intelligente en tegelijkertijd zeer bescheiden mens.

Wij wensen zijn kinderen, familieleden en vrienden sterkte en troost.

Paul F. Thimm

### **BIJ DE DIENSTEN**

Op *zondag 7 Mei* ontvangen wij om 11:00 uur onze broeders en zusters uit Krefeld (zie verder in dit nummer) Zondag 21 mei is er weer gewoon om 10:00 uur dienst, wederom geleid door Paul Thimm.

Op *zondag 28 mei* kunnen we weer een jonge gastpredikant horen: Tjarda Brouwer. Zij is lid van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Een paar jaar geleden heeft Tjarda via de ADS een lekenprekerscursus gedaan voor jonge lekenprekers. Sindsdien gaat zij met veel plezier af en toe voor in verschillende Doopsgezinde Gemeentes in Nederland. Overal wordt zij zeer hartelijk ontvangen en bij ons zal dat niet anders zijn..

In het dagelijks leven werkt Tjarda met peuters die Nederlands vaak als tweede taal leren. Haar doel is om hen stap voor stap naar de basisschool te begeleiden, zodat ze daar kunnen starten met zo weinig mogelijk taalachterstand. In september dit jaar gaat Tjarda beginnen aan een studie pastoraal werker/ geestelijk verzorger aan het instituut OVP in Bilthoven.

Tjarda verheugt zich erop om zondag 28 mei voor te gaan in de Doopsgezinde Gemeente in Arnhem. Wij ook en hopen dat met een ruime opkomst te laten zien!

### **VAN DE PREDIKANT**



### **Geloven met een glimlach**

Ter gelegenheid van het reformatiejubileum (1517: 95 stellingen van Luther): Wat is het verschil tussen paus Johannes XXIII en Martin Luther?

Luther zei op de Rijksdag in Worms:

“Hier sta ik; ik kan niet anders. God helpe mij. Amen.”

Johannes XXIII zei op het Tweede Vaticaans Concilie:

“Hier zit ik; ik kan ook nog heel anders. God helpe jullie. Amen.”

Joseph Haydn – een blijmoedige christen

Joseph Haydn (1732-1809) was een componist en kapelmeester uit de Wener klassieke periode. Zijn muziek heeft iets opgewekts en blijmoedigs. Ook zijn geestelijke muziek laat een vrolijke indruk bij je achter. Sommigen van zijn tijdgenoten begrepen dat niet.

Haydn gaf als reden daarvoor: "Ik ben nu eenmaal zo blij, wanneer ik aan de goede God denk."

Haydn zei het ook zo: "Aangezien God mij een vrolijk hart heeft gegeven, zal hij mij vergeven, als ik hem op een vrolijke manier dien."

### **Gemeente Krefeld komt naar Arnhem op 7 mei**

Vorig voorjaar heeft een aantal van onze gemeenteleden de Doopsgezinde Gemeente in Krefeld bezocht. Ondanks het geringe aantal leden van onze kant was het een geslaagd bezoek. Dit voorjaar, en wel op zondag 7 mei a.s., komt de gemeente Krefeld naar ons toe. Het voornemen is dat zij ons met zo'n 25 mensen met een tegenbezoek komen vereren. Dan is het wel zo gastvrij om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn. Dus, lieve gemeenteleden, schrijf 7 mei in uw agenda en kom naar deze speciale dienst. We verwelkomen hen om 11.00 uur met koffie, thee en taart - wie wil nog iets bakken? - en starten om 11.30 uur met een gezamenlijke dienst, waarin Paul F. Thimm voorgaat. De dienst zal deels in het Duits en deels in het Nederlands zijn. Daarna is het wederom tijd voor koffie en thee en aansluitend nuttigen wij een zelfgemaakte lunch met elkaar om gezellig na te praten tot rond de klok van 14.00 uur. Facultatief kan men aansluitend nog met elkaar de Eusebiustoren bezoeken en/of een stadswandeling maken.

Ook voor de lunch zijn wij nog op zoek naar voorbereidende handen. Wil je iets bakken en/of voor de lunch bereiden, laat het dan vóór 30 april aan Anne-Rie Bus weten (tel. 024 - 3221076).

Wij rekenen op jullie komst!

Namens Taakgroep Leren & Toerusten, Anne-Rie Bus

### **OPBRENGSTEN COLLECTEN**

#### **Maart**

Eigen gemeente	€	96.35	7 mei	Christian Peacemaker Teams
Doopsgezind Wereldwerk	€	69.85	21 mei	Indonesische broederschappen (ADS)
			28 mei	Christian Peacemaker Teams

### **BESTEMMINGEN COLLECTE**

#### **Mei**

### **LEDENADMINISTRATIE**

Overleden: br. Johan Berghuis op 30-03-2017, in de plaats De Klomp, in de leeftijd van 92 jaar.

Onno en Marjan van Binsbergen

## GEBOREN



## WAAROVER SPRAKEN ZIJ

Jaarthemakring

De Atlanta-gespreksgroep kwam op 6 april bij elkaar. Corrie Hosper had weer voor allerlei heerlijk brood en beleg gezorgd en Roeleke voor de drankjes. Vervolgens bogen wij ons over hoofdstuk 7 van de bundel 'Blinde vlekken'. Mattheus 13:24-30 leverde ons gesprekstof te over op. Jezus spreekt met zijn



leerlingen in een gelijkenis over zaaien en oogsten. De vijand (de ordeverstorder) zaait onkruid als de mensen slapen. Het is een beeldverhaal van de werkelijkheid. Ieder individu is een mengeling van goed en kwaad.

Wat leert deze gelijkenis ons? Het koninkrijk van God is de verborgen wereld. Iets waar we naar verlangen, maar soms ook iets ervaren: shalom – vrede – evenwicht. Een mens doet goede en slechte dingen; de mens is meer dan zijn daden. Het verhaal van Mattheus heeft een open einde...

De volgende en laatste bijeenkomst van dit seizoen is op 11 mei. Wij hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Roeleke Middelkoop-Smit

Ook nieuwe deelnemers zijn welkom; graag aanmelden bij [jaarthemakring@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:jaarthemakring@doopsgezindenarnhem.nl) of de predikant.



### AGENDA VOOR APRIL 2017

Wanneer?			Wat?	Waar?
Woe	3 mei	18:30	Bijeenkomst Rondom 30	
Do	4 mei	10.00	Bijbelkring	Greet vd Klaauw, Rheden
<b>Zo</b>	<b>7 mei</b>	<b>11:00 tot 14.00</b>	<b>Zustergemeente Krefeld komt op bezoek in onze dienst:</b> Paul F. Thimm	<b>Waalse Kerk</b>
Do	11 mei	17.30	Jaarthemakring met maaltijd vooraf	Atlantaflat (benedenzaal), Stationsplein Velp
<b>Zo</b>	<b>14 mei</b>		<b>Geen dienst</b>	
Do	18 mei	10.00	Bijbelkring	Greet vd Klaauw, Rheden
Do	18 mei	20.00	Kerkenraad	Maria Jansen, Velp
vrij	19 mei	12:00	Sluiting kopij GemeenteNieuws	redactie@doopsgezindenarnhem.nl
<b>Zo</b>	<b>21 mei</b>	<b>10:00</b>	<b>Dienst:</b> Paul F. Thimm	<b>Waalse Kerk</b>
Do	25 mei	20.00	Kerkenraad	?
Vrij	26 mei	13:30	Begeleidingscommissie	Corrie Hosper, Wolfheze
<b>Zo</b>	<b>28 mei</b>	<b>10:00</b>	<b>Dienst:</b> Tjarda Brouwer	<b>Waalse Kerk</b>
<b>Zo</b>	<b>04 Juni</b>	<b>10.15</b>	<b>Pinksterdienst samen met Parkstraatgemeente</b>	<b>Nieuw Schoonoord (De Elleboog Velp</b>

**Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het meinumner** van het Gemeentenieuws: **uiterlijk vrijdag 19 mei 2017 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: [redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

Eventuele kopij per post graag versturen naar: Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35, 6663 EA Lent.





- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen

Tel. 0316-524050 [www.vanwelyleiders.nl](http://www.vanwelyleiders.nl)



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?

Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **www.bsw.nl**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | [info@bsw.nl](mailto:info@bsw.nl) | [www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)





## **Even voorstellen: Doopsgezinde Gemeente Arnhem**

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 90 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of met de predikant.