

Gemeentenieuws



September 2016

Maandblad van de
Doopsgezinde Gemeente
te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Ds. Paul F. Thimm
Schamel 1, 6852 DT Huissen
tel: 026-3252728
predikant@doopsgezindenarnhem.nl
Telefonisch spreekuur:
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur
Maandag is de vrije dag van de predikant.

Redactie:

zr. Anne-Rie Bus tel: 024-3221076
vr. Anke Mendels tel: 026-7071085
zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff
tel: 06-22983491
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Zr. Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026 3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter:
br. Han Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
tel: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris:

zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
Transformatorplein 5, 6827 AC Arnhem
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

br. Menno van Setten
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelaties:

NL48 TRIO 0390 9147 03
(gewijzigd per 1 juli 2015)
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken,
belt zaterdag vóór 12.00 uur
br. Han Bohlken, tel: 0316-343358
b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl



Voorwoord

Hallo gemeente.

Hierbij een schriftelijke bijdrage in plaats van een muzikale inbreng. Ik ben gelukkig wel opgevoed met het christelijk geloof. Het is altijd een leidraad geweest in mijn leven. Ik zal u de details besparen. Persoonlijk is het geloof relatie in plaats van religie. Hij die Zijn Zoon niet gespaard heeft wil graag een band/relatie met Zijn schepselen, ook dat we tijd voor Hem vrijmaken. Daarover later meer. In het dagelijks leven ben ik veel bezig met mijn hobby's. Te weten: Verhalen en gedichten maken, darten, tv kijken en computeren, koken en bakken. Ik speel de volgende instrumenten: orgel, piano en mondharmonica. Ook wil ik er graag een paar blaasinstrumenten bijleren. Ik zing graag opera en gospel. Ik geloof sterk in wonderen, groot en klein. De media verkondigd alleen ellende, maar ik ken veel persoonlijke verhalen over wonderen. Ook ben ik veel bezig met de gaven. Ik beleef het geloof als een diepe band hebben met God. Zowel de strengheid/gehoorzaamheid als Zijn diepe, onuitputtelijke Liefde, genade, kracht en vreugde. Hij stelt mij vaak gerust door letterlijk tot mijn gedachten te spreken. Tot slot nog een gedicht van eigen hand.

Stille tijd.

*Even stil zijn,
tijd voor gebed.
O, wat vindt de Heer het fijn,
als je tijd voor Hem apart zet.*

*Op elk moment,
ten alle tijd,
wil Hij bij jou zijn.
In Zijn volle heerlijkheid.*

*Hij wil antwoord geven,
op al je vragen.
Voel je vrij,
om te klagen.*

*Je mag lachen en huilen,
in s' Vaders aanwezigheid.
Ja, dat is stille tijd,
jij in Gods nabijheid.*

Groeten en zegen,

Mark van Vreden.

BIJ DE DIENSTEN

Op **zondag 4 september** kunnen we weer luisteren naar onze eigen predikant Paul F. Thimm.

Op **zondag 18 september** komen we als Doopsgezinde Gemeente Arnhem en Parkstraatgemeente samen in de Parkstraatkerk voor de Vredeszondag die dit jaar, net als vorig jaar, als thema heeft: Vrede verbindt.

Juist in deze tijd, waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is maar een kwetsbaar voorrecht. We willen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de haat en het geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding vrede brengt. Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van belang is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft ook met moed te maken, de durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. Op Vredeszondag willen we laten zien dat we ons daarvoor in willen zetten.

Zondag 25 september is er weer een bijzonder themadienst, georganiseerd door de werkgroep Themadiensten. Zoals u in het vorige nummer kon lezen is het thema voor deze dienst "blinde vlekken".

Deze dienst wordt weer op locatie gehouden en wel in Hoeve Klein Mariëndaal, Diependalseweg 4, 6813 GE Arnhem.

Voor deze dienst zijn een drietal personen aanwezig die over hun "blinde vlek" iets zullen vertellen. Hierna gaan wij in kleine groepjes met deze mensen in gesprek.

Tijdens het eten, wij zorgen voor de inwendige mens, kunnen we samen van gedachten wisselen en zien waar bij ons de "blinde vlek" zit.

De collecte tijdens deze bijzondere dienst is bestemd voor "werkgroep uitzicht".

U bent dus van harte uitgenodigd op zondag 25 september vanaf 11.00uur inloop en de dienst start om 11.30 uur. Rond 13.00 uur zal de afronding plaats vinden met een gezamenlijke lunch. Deze wordt geheel verzorgd door de Hoeve Klein Mariëndaal. Na de lunch is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid tot een rondleiding over het terrein van de Hoeve.

VAN DE PREDIKANT

Jaarthema 2016-2017: Blinde Vlekken

Het nieuwe jaarthema van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is 'Blinde Vlekken'. Het gaat daarbij om Blinde Vlekken tijdens het gaan op de **weg van gerechtigheid en vrede**. Want dat is het bredere thema, waar we met de Raad van Kerken aan werken.

Wat zijn eigenlijk Blinde Vlekken?

Wikipedia verklaart: **biologisch** gezien is de blinde vlek een deel van het netvlies achter in het oog, waar de oogzenuw het oog verlaat. Hier zitten geen zintuigcellen.

Met andere woorden; op deze plaats is ieder mens blind. Dit verklaart de naam 'Blinde Vlek'.

De blinde vlek wordt normaal niet waargenomen. De hersenen vullen het ontbrekende deel van het beeld aan met de kleuren van de omringende staafjes en kegeltjes zodat de structuren die een mens ziet niet onderbroken lijken.

Psychologisch gezien laat een blinde vlek zich goed beschrijven door de vraag van Jezus in Mt. 7:3: *'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?'*

Jezus, zoon van een timmerman, bedoelt daarmee dat sommige zaken zo vanzelfsprekend voor ons zijn, dat we niet zien hoe ze ons tegenwerken. Zoals bij de professor, die zo thuis is in een specifiek onderzoeksgebied dat hij niet door heeft dat andere mensen hem totaal niet begrijpen als hij over zijn werk praat.

Ieder mens heeft zulke 'blinde vlekken': iets wat anderen van hem wel zien maar hij/zij zelf niet. Elke groep mensen heeft 'blinde vlekken', en elke samenleving, elk land. Het is goed, samen te zoeken naar elkaars blinde vlekken en elkaar erop te wijzen. Dit kan pijnlijk zijn, maar is leerzaam en heilzaam. In een christelijke gemeente, die streeft naar 'heil' en 'heelheid' is het een opdracht, blinde vlekken op te sporen en er wat aan te doen. Zelfkritisch zijn maakt bescheiden, geeft de ander (en de Ander met een hoofdletter) een grotere plaats. Zo werken we aan dat Rijk van God, dat Rijk waar iedereen plaats heeft, waar gerechtigheid en vrede wonen en waar geen blinde vlekken meer zijn. Laten we daaraan samenwerken dit jaar.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

In memoriam voor Sjoerd Lichtenbelt

geboren in Den Haag op 23 oktober 1927 – overleden in Arnhem op 3 juli 2016

Sjoerd en Bé Lichtenbelt kwamen begin 2010 van Alkmaar naar Velp. Ze wilden dichterbij Annette en Ed en de kleinkinderen wonen. Sjoerd was toen al boven de 80 jaar.

Ik heb Sjoerd leren kennen als een zeer betrokken en geëngageerd mens. In de gesprekken thuis of tijdens de kring "Doopsgezind.nl" en de nieuwe kring van onze Doopsgezinde gemeente was hij helemaal in zijn element. Zijn beroepservaringen in maatschappelijk en reclasseringswerk hebben zijn begrip voor mensen in moeilijke omstandigheden en achtergronden gevormd. Zo sprak hij over vluchtelingen en hun lot als iemand die gevoel had voor nuances en details – grondig geïnformeerd, kritisch en meelevend.

Sjoerd was niet zo vaak in een dienst; hij was geen ochtendmens. Toch was hij als lid op zijn bijzondere manier zeer betrokken met onze gemeente. Hij bezocht mensen en bracht daarover verslag uit aan de commissie van bezoek. Ook schreef hij verslagen over de gesprekskring voor het Gemeentenieuws. Af en toe belde Sjoerd om te praten over ideeën of vragen die hij had over een activiteit in onze gemeente of over een geloofskwestie die hem bezighield. En hij liet me weten dat hij – ook al kwam hij niet naar de kerk – altijd mijn preken las en daar graag over nadacht.

Sjoerd had al een tijd veel last bij het lopen. Hij zag erg tegen een heupoperatie op. Hij stelde die uit, totdat het hem vanwege de pijn toch beter leek om de operatie te ondergaan. De operatie is heel goed gelukt en Sjoerd was vol goede moed en positief.

Wat was de verslagenheid groot, toen Sjoerd in hetzelfde weekend nog, op zondagochtend 3 juli, heel onverwacht overleed. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor allen die hem gekend hebben en meegemaakt is het nauwelijks te bevatten dat Sjoerd die voor zijn leeftijd zo levendig en sterk was, nu er niet meer is.

Op 8 juli hebben wij afscheid genomen van hem in de aula van Moscowa.

Wij wensen zijn vrouw Bé, Annette en Ed en hun kinderen en Hanneke kracht voor hun verdriet en gemis. God zegene hen als ze de herinneringen en liefde van Sjoerd, van vader en grootvader koesteren en bewaren.

Paul F. Thimm



Geloven met een glimlach

“Maurits, heb je op school al de Tien Geboden gehad?”
 “Nee, ome Jan, alleen de Tien Plagen.”

Pastoor Marjolein Kool (uit: Is God thuis? p.39)

We maken ons zorgen
 om onze pastoor
 die iedere morgen
 breviert, maar ik hoor
 dat hij – ‘t is een echte
 die nooit heeft gefaald –
 ineens van het rechte
 spoor is gedwaald.
 Normaal loopt hij verder,
 rechtdoor langs de haag.

Maar zie, onze herder
 draait rondjes vandaag.
 Hij is niet te stuiten,
 zo’n rondje of tien.
 Ging hij zich te buiten
 aan miswijn misschien?
 “Nee,” zei hij gedreven,
 “Het is mijn brevier.
 Da’s nieuw en geschreven
 op kringlooppapier!”

Toeval?

Albert Einstein (1879-1955), nobelprijswinnaar in de natuurkunde (hij ontwikkelde de relativiteitstheorie) was uren in gesprek met een kennis. Ze praatten over het ontstaan van het leven.

Einstein rondde zijn beschouwingen af met de woorden: “De waarschijnlijkheid dat het leven door toeval is ontstaan vergelijk ik met de waarschijnlijkheid dat een compleet woordenboek het gevolg is van een explosie in een drukkerij.”

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Juni en juli

BESTEMMINGEN COLLECTE

September

Eigen gemeente	€	235.75	4 sept	Weeshuis Sri Lanka
Christian Peacemaker Teams	€	65.34	18 sept	Vredeswerk DG WERELDWERK
Indonesische broederschappen	€	37.80	25 sept	Werkgroep Uitzicht
Weeshuis Sri Lanka	€	66.60		
St. Duurzame Ontw.	€	18.60		
St. Vrolijkheid (zomer)	€	43.40		

Werkgroep Uitzicht: hulp voor vluchtelingen

In Arnhem leven vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten. Gevlucht voor oorlog of armoede, op zoek naar een beter en veilig bestaan. UitZicht, een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem bestaande uit vier vrijwilligers, zet zich in voor deze vluchtelingen. Vanuit het geloof dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.

Het hoofddoel van de werkgroep is om vluchtelingen te helpen die verkeren in noodsituaties. Veel vluchtelingenkampen met een diversiteit aan problematiek, en (met name illegale vluchtelingen) leven onder moeilijke omstandigheden. Deze vluchtelingen kunnen vaak nergens terecht. De werkgroep houdt contact en kijkt samen met de vluchteling wat er kan worden gedaan om de situatie te verbeteren. Soms vraagt dit om actie van de vluchteling en de werkgroep samen, soms kan een andere bestaande organisatie de vluchteling verder helpen.

LEDENADMINISTRATIE

Overleden: Br. Sjoerd Antonie Lichtenbelt op 03-07-2016 te Arnhem, in de leeftijd van 89 jaar.

Onno en Marjan van Binsbergen

VAN DE KERKENRAAD

Overleden: Wijnand Klaver

Op 20 augustus bereikte ons het droeve bericht, dat Wijnand Klaver die ochtend vroeg is overleden. Op zo korte termijn is nog niet veel bekend, maar de oorzaak is waarschijnlijk een hartstilstand, waarvan hij niet lang pijn heeft gehad. Des te groter is de pijn voor zijn weduwe Stella en zijn zus Christa, die zo onverwacht door dit verlies zijn getroffen. Wijnand speelde vele jaren regelmatig in onze diensten en wij hebben nu gelukkig nog de herinnering aan zijn orgelklanken. Wijnand is 64 jaar geworden.



o Naam, eeuwige ademtocht
een sterveling ben ik
a/s eens miin eigen adem stokt
dan draagt m| uw muziek
tied 512, liedboek van de kerken

Wijnand Klaver

Machtigingsformulier vernieuwd

Naar aanleiding van ervaringen met het ingevoerde machtigingsformulier is het formulier vernieuwd. Hierdoor is het machtigingsformulier eenvoudiger en begrijpelijker geworden. Door het invullen van een machtigingsformulier kunt u de gemeente geld besparen, en u hoeft niet meer zelf geld over te maken. Het is te allen tijde mogelijk om de machtiging stop te zetten. Indien gewenst kan de penningmeester u een voorgevuld formulier sturen, dat u alleen nog van een ingangsdatum en handtekening hoeft te voorzien. Het formulier kunt u vinden op de website (Organisatie, kringen en groepen) of vragen aan een kerkenraadslid.

ZOMERKRING 2016: "Wat zegt de bijbel over vreemdelingschap?"

De zomerkring van 2016

Ook in 2016 was er weer een zomerkring, een kring vanuit de DG Arnhem en de Parkstraatgemeente, driemaal samen deze zomer. Met een enthousiaste groep – tussen de 10 en 13 deelnemers- kwamen interessante gesprekken tot stand.

Het thema was "Wat zegt de bijbel over vreemdelingschap".

Elke avond werd gestart met een heerlijke maaltijd (dank voor de heerlijke gerechten) die daar voor je klaar stond. Een laagdrempelige manier om elkaar te leren kennen en om in gesprek te komen.

De eerste avond lazen we vanuit het boek "Ballingen, burenen en buitenlanders" van R. Buitenwerk en C. Verheul (redactie), "het hoofdstuk "Vreemdelingen in de wereld van de bijbel" in relatie met het bijbelboek Ruth. Want wanneer ben je vreemdeling, wanneer ga je terug naar je geboortegrond en wie en wat laat je achter en ga je tegenkomen. Ook in de hedendaagse tijd zie je deze bewegingen van vluchten en weer terugkeren.

De tweede avond lazen we het hoofdstuk "Gemengd gehuwd" in relatie met het boek Ezra en de 1 Korintiërsbrief, waarin het woord "heilig" een heel andere betekenis bleek te hebben. Wederom de ontdekking van de historische waarde van de verhalen in de Bijbel kwamen tot leven.

De derde en laatste avond werd het hoofdstuk "een eigen graf in een vreemd land" gelezen in relatie tot het verhaal van Abraham na de dood van Sarah, Handelingen en uit Petrus. Soms zijn groepen mensen of volkeren in staat om adequaat samen te leven en even later zijn het vijanden. In oude tijden en ook in de tegenwoordige tijd blijft dit een rol spelen, wat hebben we van de geschiedenis geleerd? Een eigenschap van mensen om zo met elkaar samen te leven?

Genoeg stof om verder door te praten. Zomer 2017 is zeker een aanrader om ook eens aan te schuiven bij de Zomerkring!!!

Joke Kalkman

JAARTHEMA-KRING:

Op 8 september beginnen we een gesprekskring met een nieuwe formule.

De avond- en de middagkring gaan het komende seizoen samen van start als nieuwe "jaartheema-kring". Wij komen dan om 17:30 uur samen in de gerenoveerde gemeenschapsruimte van de Atalantaflat (waar Roeleke Middelkoop woont), Stationsplein schuin tegenover het NS-station van Velp.

Eerst genieten we van een eenvoudige avondmaaltijd, daarna gaan we met elkaar in gesprek met de nieuwe Jaartheema-map van onze Doopsgezinde broederschap (die nog uitkomt). We hopen met deze formule een iets grotere kring te kunnen vormen – interessant zowel voor deelnemers die het liefst bij daglicht bijeenkomen als ook voor hen die niet zo vroeg kunnen.

En natuurlijk hopen we dat u als (nieuwe) deelnemer instapt om mee te doen. Als u wilt kunt u zich alvast opgeven voor deze nieuwe Jaarthemakring bij de Taakgroep Leren & Toerusting (Menno van Setten, Anne-Rie en Tineke Bus en Han Bohlken, email: leren@doopsgezindenarnhem.nl)

Taakgroep: Leren en toerusten

Project GemeenteZijn

De stuurgroep zoekt voor elke aanbeveling van de Projectgroep GemeenteZijn een geschikte groep, die hiermee aan het werk gaat, volgt welke acties worden ondernomen en kijkt hoe de voortgang en effectiviteit hiervan is. Nu zijn alle aanbevelingen besproken en de betreffende groepen zijn daarmee soms al klaar en anders aan het werk. Hierover schreven we al eerder in het GemeenteNieuws en nu volgt een update van de stand van zaken.

Een opsomming van alle aanbevelingen en de status daarvan levert een droog stuk proza op. Die opsomming hebben we wel gemaakt en is te vinden op de website www.doopsgezindenarnhem.nl op de tab publicaties. Deze opsomming zal ook regelmatig worden bijgewerkt. Hier is ook het eindrapport van de projectgroep te vinden.

Een goed begin: Aanbeveling 22; Instellen van een stuurgroep om alle aanbevelingen waar mogelijk op te volgen is door de KR prompt opgepakt. De stuurgroep bestaat uit Dinie Selis, Han Bohlken en Bernd Huibers. Deze aanbeveling is dus gereed. Dat geldt ook voor de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 5 (concentreren op de meest effectieve zaken) is afgerond. De vertegenwoordigingen in Oecumenisch Platform en Raad van Kerken Arnhem zijn beëindigd, maar de banden blijven bestaan.

Aanbeveling 6 is ook afgerond. Na de laatste reglementswijziging zijn er geen verschillen in de betrokkenheid en plaats van "vrienden" en "leden op doop en belijdenis". Het blijft zinvol om met geloof, doop en belijdenis je geraaktheid door het evangelie te tonen; dat is niet per reglement te regelen.

Aanbeveling 7: verbeteren van publiciteit door Website en Gemeentenieuws is ook gereed (zie eerdere rapportage in het GN van Maart 2016).

Aanbeveling 8: Vorm een grotere kerkenraad, samengesteld uit leden uit de verschillende actieve kernen binnen de gemeente. Deze aanbeveling is direct na de ledenvergadering in het najaar van 2014 opgevolgd. Nu is het zaak deze te blijven volgen bij de vervulling van nieuwe vacatures door de niet vertegenwoordigde groepen te vragen kandidaten voor te stellen.

Aanbeveling 9: De samenwerking met andere gemeenten is gereed (en met dat samenwerken gaan we natuurlijk door). Met de inspanning van predikant, taakgroep Leren en Toerusting en de kerkenraad is deze aanbeveling ook gereed.

Aanbevelingen 10: verschillende vormen van diensten: Predikant en Liturgiecommissie hebben hier invulling aan gegeven met gespreksdiensten, dialoogdiensten, gebedsintenties, zingen van nieuwe liederen, creatieve verwerkingsvormen en delen van geloofservaringen. Ook de opvolging van deze aanbeveling is gereed, zij het, dat de Liturgiecommissie nog werkt aan "draaiboeken" voor de meest voorkomende varianten van diensten.

Aanbeveling 13: Meer ruimte voor gebed, voor vrede en vertrouwen, ook waar geen godsdienstvrijheid is. Op voorstel van de liturgiecommissie worden gebedsintenties verzameld, die in de dienst een plaats krijgen. De predikant besteed aandacht aan de andere aanbevelingen betreffende gebed.

Aanbeveling 15: Een vaste rubriek 'Waarover spraken zij?' wordt in het leven geroepen voor het GemeenteNieuws en krijgt hierin een vaste plaats. Kringen moeten gestimuleerd worden hier hun aandeel aan te leveren. Deze rubriek bestaat al en kringen zorgen regelmatig voor bijdragen.

Aanbeveling 16: Deelname aan activiteiten door oudere gemeenteleden stimuleren: Voor degenen, die slecht in staat zijn de diensten bij te wonen maken we video-opnames van de diensten. Soms heeft men dan thuis wel hulp nodig om deze te bekijken.

Waar mobiliteit een probleem is functioneert de "autodienst" voor wie naar de zondagse dienst wil komen en vervoer kan meestal binnen kringen goed worden geregeld. De taakgroep Leren spant zich in om – waar dit een probleem is – de begintijd of de plaats van samenkomst te veranderen. Nu gereed

Aanbeveling 17: Start taakgroep Leren en Toerusten, die organisatorische taken van de predikant kan overnemen. Deze commissie functioneert en bestaat nu uit Anne-Rie Bus, Tineke Bus, Paul Thimm, Menno van Setten en Han Bohlken.

Aanbeveling 18: Mogelijkheden bieden en bevorderen om buiten de Doopsgezinde Gemeente Arnhem te leren: De taakgroep Leren is volop bezig hier invulling aan te geven en de redactie publiceert relevante mogelijkheden hiervoor op de website en in het GemeenteNieuws. Er is nog weinig belangstelling vanuit de gemeente, maar dat kan groeien.

Aanbeveling 19: Mee doen aan een diaconaal project. Ook deze zaken moeten uit de gemeente komen en dat doen ze ook! We verzorgden hygiënekits en schoolkits voor Wereldwerk, hadden een dienst op vredeszondag met aandacht voor vluchtelingen in Arnhem en zamelden kleding voor deze vluchtelingen in.

Aanbeveling 20 betreft betrokkenheid met vrede en duurzaamheid, mogelijk in samenwerking met Wereldwerk en SDO. We zien hier al veel van terug bij bijzondere diensten. De taakgroep Leren nodigt leden uit ons bij de wereldwerkconferenties te vertegenwoordigen, maar daar komt een bescheiden respons op. Ze houden echter vol!

Aanbeveling 21: duurzame gemeente zijn is inmiddels in ons reglement als doelstelling vastgelegd. Bij wat wij inkopen wordt daar ook op gelet en het Gemeentenieuws wordt nu op gerecycled papier gedrukt.

Wat nog niet af is:

Aanbevelingen 1-4 over de herkenbaarheid van de identiteit van de gemeente: dat zullen we moeten zien als het project in de eindfase is.

Aanbevelingen 11 en 12 gaan over tijd en plaats van samenkomst. De gemeente is gevraagd haar wensen in een enquête kenbaar te maken. De reacties op deze enquête zijn uitgewerkt en zullen in de najaarsledenvergadering aan de orde komen. Een eerste indruk is, dat de gemeente toch de voorkeur geeft aan de zondagochtend voor de eredienst. Over de meest passende ruimte lopen de meningen uiteen en ook moet gekeken worden naar de mogelijkheden, zowel m.b.t. mankracht voor beheer als financiële reikwijdte.

Aanbeveling 14: kringendag. De taakgroep Leren probeerde deze eind mei 2016 te organiseren, maar vanuit de kringen was daar nog weinig aandacht voor te vinden. De taakgroep Leren zal nu proberen hier bij de nieuwjaarsbijeenkomst invulling aan te geven. Evaluatie volgt daarna.

Wordt vervolgd!

Dinie Selis, Bernd Huibers en Han Bohlken
(afgekort: de stuurgroep, email: stuurgroep@doopsgezindenarnhem.nl).

Als er één schaap over de dam is...

De fiscus besteedt ons belastinggeld aan reclamespotjes "makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel leuker" of iets dat daarop lijkt. Zo ook met hun beleid inzake belasting en giften aan goede doelen.

Om giften aan goede doelen aan te moedigen is bepaald, dat deze van je belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken. Zo kan je afhankelijk van je belastingschijf je giften flink verhogen doordat de fiscus mee betaalt. Nu wil de fiscus, dat dit niet te duur voor de schatkist wordt en beperkte deze aftrekbaarheid tot het gedeelte tussen 1 en 10% van je belastbare inkomen.

Dat leidt weer tot rare situaties, zoals het ontmoedigen van giften (en aanmoediging was juist de bedoeling) en het invoeren van "geefjaren" waarin je in één jaar over meer jaren geeft en toch maar over één jaar de eerste 1% aftrek mist. Daarop heeft de fiscus de periodieke schenking (vast bedrag voor minimaal 5 jaar) bedacht en daarmee krijg je ook dit fiscale voordeel over die eerste procent van je belastbaar inkomen... Mis! Je betaalt inderdaad geen belasting over deze periodieke gift, maar daardoor telt deze ook niet mee bij het bereiken van die 1% met je andere regelmatige en incidentele giften en aan het eind van de rit ben je dan toch over de eerste procent van je belastbaar inkomen je belastingvoordeel kwijt. Dat was niet de bedoeling van de Fiscus...

Samen komen we er wel uit! Als je een periodieke gift overmaakt aan de Doopsgezinde Gemeente Arnhem met de instructie deze te verdelen over verschillende goede doelen (ledenbijdrage kan daar één van zijn), dan is alles fiscaal aftrekbaar. En zo zit je niet minimaal 5 jaar vast aan een schenkpatroon. Binnen het totaal kan je in overleg met de penningmeester schuiven met de bestemmingen van de periodieke gift. Dat kan voor de aanschaf van collectebonnen, maar ook een eenmalige gift voor een eenmalige actie (sponsoring Nacht-van-de-vluchtelingenloop, tsunami). En zo kunnen we als Doopsgezinde Gemeente Arnhem samen iets doen aan de noden in de wereld om ons heen (dichtbij en verder weg) en toch onze individuele verantwoordelijkheid voor giften zelf dragen. Het eerste schaap, dat zo een fiscaal volledig aftrekbare periodieke gift aan de DGA toezegde is over de dam. Wie wil volgen kan het formulier uit het juni-nummer invullen of de penningmeester (of ander KR lid) hiernaar vragen.

Los hiervan en ook bruikbaar voor alleen een ledenbijdrage kan je de penningmeester vragen b.v. maandelijks een bedrag van je bankrekening te incasseren, dat werkt dus net zo makkelijk als een periodieke overschrijving. Een centenkwestie, maar een minder vette strijkstok voor de bank en dus meer geld voor de gemeente dan een periodieke overschrijving. En als je geen internetbankieren hebt kan het heel moeilijk zijn om een bestaande (destijds op papier geregelde) periodieke overschrijving te wijzigen naar de nieuwe TRIODOS-rekening NL48 TRIO 0390 9147 03. Dan is de automatische incasso de oplossing. Een betaling, waar je het niet mee eens bent kan je met één telefoontje ongedaan maken. Voor periodieke incasso's zijn er al twee schapen over de dam!

Het eerste schaap

Lege plekken...

Veroorzaken onze blinde vlekken (het jaarthema) ook *Lege Plekken*? Zien we *Lege Plekken* en kunnen we daar wat mee of zijn we daar blind voor? *Lege Plekken* zijn ook de stoelen in de kerkzaal, die niet bezet worden door ouders van jonge kinderen omdat zij ook op hun kinderen moeten letten en voor ze moeten zorgen. Die *Lege Plekken* zijn te vullen als een groepje regelmatige kerkgangers bij toerbeurt of alleen op een paar aangegeven zondagen op de kleintjes past als ze met hun ouders naar de dienst komen. Zijn er geen kinderen, dan schuif je gewoon aan in de dienst. *Lege Plekken* genoeg om te vullen! We bieden deze zorg graag omdat we een gastvrije gemeente willen zijn! Dit jaar is een klein groepje begonnen met de kinderopvang, maar het groepje, dat dit doet, vertoont nu door ziekte weer andere *Lege Plekken*. U begrijpt het: iedereen kan zich aanmelden om een of meer zondagen te helpen met het vullen van de *Lege Plekken* in het groepje KINDEROPVANG! Je kunt je opgeven om ingedeeld te worden volgens een schema, maar ook voor een beperkt aantal met name genoemde data bij ondergetekende (voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl). En is er dan geen kind? Je komt nooit voor niets, want dan is er vast wel weer een mooie dienst! Alle reden om geen blinde vlekken te hebben voor *Lege Plekken*. Gemeente zijn doen we immers samen!

Han Bohlken



AGENDA VOOR SEPTEMBER 2016

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo	4 sept	10.00	Dienst ds. Paul Thimm Kinderopvang: Lege Plek	Waalse Kerk
Wo.	07 sept.	18.30	Rondom 30	
Do.	08 sept.	17.30	Jaarthemakring	Atalantafat, Velp
Do.	15 sept	10.30	Bijbelkring: koning David (1 Sam.16)	Greet v.d.Klaauw, Rheden
		19.30	Themadienstkommissie	fam. Zewald, Arnhem
Zo.	18 sept	10.15	Gez. Vredesdienst, voorgangers: Marieke Fernhout en Paul F. Thimm	Parkstraatkerk
Zo	25 sept	11.30	Herfstdienst voorbereid door themadienstkommissie	Hoeve Klein Mariëndaal. Zie "bij de diensten"
Zo	2 okt	10.00	Dienst ds. Paul Thimm Kinderopvang: Lege Plek	Waalse Kerk

**Sluitingsdatum en tijd inzenden kopij voor het Gemeentenieuws (Oktober):
Uiterlijk woensdag 17 september 2016 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres:
redactie@doopsgezindenarnhem.nl**

Eventuele kopij per post graag versturen naar Anne-Rie Bus, Goudenregenstraat 35,
6663 EA Lent.



- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt.

Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij?
Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op **www.bsw.nl**.

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl



VERTAALBUREAU

Elaine Bohlken

Valeriusstraat 73,

6904 DL Zevenaar

tel.: 0316 - 343358, email: vertaalbureau@bohlken.nl

Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht



Wat valt je op aan de **Doopsgezinde Gemeente Arnhem**?

Wij zijn een kleine gemeente van mensen die open staan voor vertrouwde en nieuwe gezichten.

Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende plaatsen (van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Doorwerth, sommigen in Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze, Zevenaar en elders.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de Waalse Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en daarover na te denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar te praten.

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen.

We gaan voor vrede en vertrouwen – in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Wees welkom. We verheugen ons u als gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of de predikant.

ds. Paul F. Thimm