

GemeenteNieuws



JULI-AUGUSTUS 2020
Maandblad van de
Doopsgezinde
Gemeente te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Vacature.

Consulent:

Ds. Ruud Mulder kunt u voor dringende pastorale zorg bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur op nummer 06-27305094 of per email rh.mulder53@gmail.com.

Redactie:

Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff,
Istvan Valkenburcht
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Redactie GemeenteNieuws,
Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026-3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter:

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
Tel.: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt zaterdag vóór 12.00 uur Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358 b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190, autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Kinderopvang:

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of e-mail: autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).



VOORWOORD

Blijf geloven, hopen en liefhebben

Lieve Gemeente,

Per 1 juni 2020 ben ik als vriend toegetreten tot de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Voordien had ik een heel goed gesprek hierover met Ruud Mulder. Ik vroeg me namelijk af wat ik voor de Gemeente zou kunnen betekenen.

Ik woon in Doetinchem. In deze bizarre tijd zijn er gelukkig ook middelen voor contact via de telefoon, e-mail en internet. Vandaar dat ik nu bezig ben met een brief aan u.

Mijn vriendin, Mariet Schopenhauer, was puur doopsgezind, in hart en nieren. Bij haar in huis hing altijd een geborduurd schilderij met de tekst:

Dopen wat mondig is

Spreken wat bondig is

Vrij in het christelijk geloven

Daden gaan woorden te boven.

Nu hangt dit bij mij thuis.

Mariet, mijn allerliefste vriendin is op 24 januari 2020 op 94-jarige leeftijd overleden. Niet door het coronavirus. Ik was tot het laatst bij haar. Gelukkig kon dat nog.

Voor Mariet was omzien naar je naaste de zingeving in haar leven. Op 1 februari was de begrafenis en de uitvaartdienst. Op de rouwkaart stond ook de tekst van Mariet: Blijf geloven, hopen en liefhebben.

Naar aanleiding van deze tekst heb ik bij de uitvaartdienst een overdenking gehouden. Deze tekst was niet slechts een mededeling, maar ook blijkbaar een opdracht. Ik dacht er lang over na en kwam uiteindelijk tot de volgende overdenking, waarin dit gedeelte:

God schiep de wereld: het licht en het leven. Hij schiep mij, Hij schiep jou, Hij schiep Mariet, Hij schiep ons.

Zo begon de weg van ons leven. Wat wilde Hij met en van ons? Wat was het doel en de zin van ons leven? Daar waren geen pasklare antwoorden op. Althans die hadden en hebben wij niet. Dat werd een hele zoektocht.

We gingen met vallen en opstaan door het leven, door licht en door duisternis. Soms konden we niet verder. Hoe moesten we verder?

Daar had God iets op bedacht. Hij schiep niet alleen mij, Hij schiep ook mijn naaste, de ander. En dat was fantastisch! We hoefden niet alleen door het leven. We konden samen verder. We konden het leven delen, vreugde en verdriet delen, elkaars lasten verlichten en dragen, we konden elkaar liefhebben en God prijzen. En zo de zin van ons leven gestalte geven.

Nu, dat gingen we proberen. We wilden in vrede en liefde leven. En er zijn als

Zusters en Broeders. We wilden een Licht zijn in de wereld en iets laten zien van het Koninkrijk van God.

Nu, dat was soms echt te hoog gegrepen. Dat bleek niet altijd haalbaar.

Maar we blijven geloven en hopen, dat de Liefde het laatste woord zal hebben.

Lieve Gemeente,

De Liefde is een Goddelijke kracht, die ons allen zal ondersteunen in deze moeilijke tijd. Wij zijn de handen van God. We zien om naar onze naaste.

Ik wens u allen sterkte toe, en blijf gezond.

Karel E. Giltay.

VAN DE KERKENRAAD

De berichten staan elders in dit blad.

VAN DE CONSULENT

Langzaam hervatten we in ons land ons leven na de ingrijpende periode van de 'lockdown'. Er zijn versoepelingen in het beleid doorgevoerd, mensen die in de 'contactberoepen' werkzaam zijn, hebben de draad weer opgepakt. Ook ik leg – voorlopig nog mondjesmaat – weer een enkel bezoek af in de gemeente.

De terrassen zijn weer open, de restaurants ook tot op zekere hoogte, maar de gevolgen van deze coronacrisis zullen nog heel lang doorwerken. In de loop van dit jaar worden de nodige faillissementen verwacht, zeer heftig voor alle betrokkenen. De werkeloosheid loopt op. Voedselbanken draaien nu al overuren. De coronacrisis vergroot de kloof tussen arm en rijk. Diepingrijpende gevolgen, al met al, voor veel mensen.

Ik heb de indruk dat onze gemeenteleden en vrienden er het beste van maken, al was en is voor sommigen het gebrek aan contact en bezoek moeilijk, zeker voor hen die in het verpleeghuis zijn. En natuurlijk blijven allerlei praktische maatregelen voorlopig van kracht, zoals de afstandsregel van 1,5 meter en moeten we alle hygiënische adviezen blijvend ter harte nemen.

Zo zal de eerste dienst van onze gemeente, de samenkomst op zondag 5 juli 2020 waarin ik hoop voor te gaan, ook totaal anders zijn dan we gewend zijn vanwege alle maatregelen.

Misschien is dit nog wel het meest onwennige: dat we niet hardop kunnen zingen. Zingen brengt ons immers boven onszelf en onze zorgen uit. In het zingen brengen we ons verlangen tot uiting naar een wereld van gezondheid, vrede en recht, ja, uiteindelijk naar het Koninkrijk van God, het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gemeentezang is een manier om onze dankbaarheid jegens God voor alles dat goed is, uit te drukken. De Duitse schrijver Karl Julius Weber (1767-1832) schreef ooit: 'Ein gemeinsamer Gesang tut Wunder', vertaald: 'Gemeenschappelijk zingen doet wonderen', maar we zullen nog maar moeten afwachten of dat wonder ook beleefd wordt nu we het zacht neuriënd moeten doen ... en zal onze pianist br. Bas Wuite nog veel meer dan anders moeten opvangen en compenseren wat wij zelf niet kunnen ... Maar daarin heb ik alle vertrouwen.

Zeker zullen we het koffiedrinken na de dienst missen, dat moment van ontmoeting en gemeenschap, anders dan in de liturgie van de dienst beleefd kan worden.

We zullen aan het begin van deze eerste dienst na de 'lockdown'- periode ook met elkaar stil staan bij het heengaan van zr. Nel Edam. Zij is nog niet in de samenkomst van de gemeente herdacht. Haar dochter Marianne zal daarbij aanwezig zijn.

Half juni schrijf ik deze woorden. Het was op dat moment nog onduidelijk wanneer de diensten met een bijzonder karakter – de dienst waarin zr. Marjo Werkhoven haar geloofsbelijdenis zal laten horen en de kinderdankzeggingsdienst – zullen plaatsvinden. Houdt u daarvoor het GemeenteNieuws in de gaten.

Deze editie van het GemeenteNieuws werd geopend met een bijzonder 'Voorwoord' van de hand van onze nieuwe 'Vriend van de gemeente' Karel Giltay uit Doetinchem. Op persoonlijke wijze heeft hij zichzelf aan ons voorgesteld. Ik kan hierbij melden dat onze gemeente per 1 juli nog een 'Vriend van de gemeente' rijker is én tegelijkertijd een nieuw lid. Want na gesprekken met het echtpaar Jaap Jan van der Weel en zijn echtgenote Suzan van der Weel-Krook uit Duiven gaven zij aan dat hij hier lid wil worden en zij 'Vriend van de gemeente'. Sommigen van ons kennen hen al vanwege de deelname van Jaap Jan aan de Atlanta-gesprekskring bij zr. Roeleke Middelkoop in Velp. Hij stond ingeschreven als lid van de Doopsgezinde Gemeente van Breda. Zij heeft een Rooms-Katholieke achtergrond. Zij zijn niet lang geleden verhuisd vanuit het Brabantse Rijen naar Duiven vanwege haar werk in Arnhem. Namens ons allen heet ik hen hier van harte welkom in de kring van onze gemeente!

Tot slot geef ik u mijn vakantieweken door nu de zomer is aangebroken. Ik ben afwezig van 13 juli tot en met 9 augustus. We gaan vanwege de coronacrisis niet al die vier weken achtereen weg, maar gaan er geregeld een paar dagen of een midweek tussenuit, in Nederland en vermoedelijk ook in Duitsland. Daarom heb ik voor de zekerheid drie collega's bereid gevonden om mij in noodgevallen gedurende die periode te vervangen.

Met de voorzitter van de kerkenraad, zr. Elaine Bohlken, heb ik afgesproken dat u haar in geval van nood kunt bellen. Zij weet dan welke collega-vervanger zij kan benaderen. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0316-343358 of, als zij niet thuis is, op haar mobiele nummer 06-42862103.

Ik sluit mij aan bij de slotwoorden van Karel Giltay waar hij in zijn 'Voorwoord' schrijft: 'De Liefde is een Goddelijke kracht, die ons allen zal ondersteunen in deze moeilijke tijd.'

Met een hartelijke groet, moed en vertrouwen, Ruud Mulder.

BIJ DE DIENSTEN

Eindelijk zijn er weer diensten, ook al is dat met het coronaprotocol.

Zondag 5 juli beginnen we weer met een dienst, waarin Ruud Mulder voorgaat. Opgeven bij voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358 (zie protocol).

Zondag 19 juli hebben we de eerste zomerdienst. Omdat we met vier kerken wellicht meer dan 30 bezoekers hebben, wordt deze doopsgezinde zomerdienst gehouden in de Parkstraatkerk en we beginnen dan ook op de parkstraattijd: kwart over tien. Marieke Fernhout is onze voorgangster en dat is een van de laatste keren om haar in Arnhem te horen, want zij heeft een beroep als studentenpastor in Nijmegen aanvaard. Vooraf aanmelden op info@parkstraatgemeente.nl of tel. 026-3213417. Graag voor zaterdag 18 juli 16.00 uur.

Zondag 26 juli is de Waalse zomerdienst. Deze is wèl in de Waalse Kerk en begint om 17:00 uur. Voorganger is Joost Röselaers. Aanmelden graag vóór zaterdag 25 juli, 12.00 uur per e-mail sturen naar waalsekerkarnhem@gmail.com (of telefonisch bij de voorzitter, 0316-343358).

En voor augustus: op 2 en 9 augustus om 10:15 zomerdiensten in de Parkstraat met dr. T.R. Barnard en mw. Ds. M. Visch-de Bruin. Vooraf aanmelden op info@parkstraatgemeente.nl of tel. 026-3213417. Graag voor zaterdag 1 resp. 8 augustus 16.00 uur.

En dit jaar waarschijnlijk voor het laatst de afsluiting van de serie zomerdiensten op 16 augustus met Peter Nissen als voorganger. Peter Nissen heeft een R.K.-achtergrond en was remonstrants predikant in Oosterbeek. Hij schreef ook een bijdrage in het doopsgezinde boekje 'Onderweg'. Opgeven voor de Eusebiusdienst kan via info@parkstraatgemeente.nl of tel. 026-3213417. Graag voor zaterdag 15 augustus 16.00 uur.

André Maris hebben we in het verleden al een paar keer moeten afzeggen, maar nu gaat hij voor in onze dienst op 23 augustus. Op zondag 30 augustus kunnen we weer naar Jantine Brouwer luisteren. Zij is dan voor de tweede keer bij ons te gast. Opgeven bij voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl of 0316-343358 (zie protocol).

PROTOCOL

Herhaald bericht betreffende het Protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse Kerk vanaf 1 juli 2020

Regels en nog eens regels; als het niet van de overheid is, dan wel van de winkel waar we de dagelijkse boodschappen doen. In de vorige GN hebben we het protocol voor onze diensten afgedrukt, en doen dat voor uw gemak nog een keer.

1. Ieder wordt (conform de formele richtlijnen) verzocht tevoren het bezoek aan de dienst kenbaar te maken, zodat de organisatoren kunnen voorkomen, dat er meer bezoekers komen dan wat de ruimte toestaat. Dat kan per e-mail aan voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl, tot en met zaterdag per telefoon 0316-343358 of op de zondag zelf 06-42862103.
2. Bij binnenkomst is er gelegenheid voor het ontsmetten van handen, waarvan natuurlijk gebruik moet worden gemaakt.
3. Alle kerkgangers wordt gevraagd jassen mee te nemen in de kerkzaal en daar over hun eigen stoel te hangen.
4. Iedereen wordt verzocht anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Handen geven we niet.
5. Iedereen wordt verzocht alleen als dat strikt noodzakelijk is, van het toilet gebruik te maken en daarna alles, wat is aangeraakt desinfecterend af te vegen.
6. Collecte aan de uitgang (liefst collectebonnen).
7. We handhaven zo veel mogelijk éénrichtingsverkeer. Voor de dienst is dat via de voordeur naar binnen; na de dienst via de zijdeur naar buiten (EBG komt door de voordeur binnen). We lopen niet in-en-uit voor of na de dienst.
8. Na de dienst zal er geen koffie geschonken worden omdat we dan geen besmetting kunnen overdragen via inschenken, aanreiken en afwassen en we vermijden zo, dat bij napraten in groepjes de anderhalve meter in de knel komt.
9. Bij het begin en einde van de dienst handhaven voorganger en kerkenraadslid ook de anderhalve meter en geven niet op traditionele wijze elkaar een hand.

10. Na de dienst worden aangeraakte delen van de geluidsinstallatie afgeveegd.

BRIEF UIT AALSMEER



DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Aalsmeer, juni 2020

Beste zustergemeente, zusters en broeders,

In deze tijd waarin contacten moeilijk zijn en we veel thuis zitten, willen we een groet naar jullie sturen zoals de apostel Paulus dat al in zijn brieven deed - soms over enorme afstanden heen.

We schrijven jullie deze brief als teken van verbondenheid in geloof, hoop en liefde door Jezus Christus, onze broeder en meester.

We voelen ons in gedachten en in gebed met jullie verbonden en wensen jullie veel moed, vertrouwen en kracht - juist in deze moeilijke tijd nu de coronapandemie nog boven op de zorgen en angsten komt die er al in onze wereld waren.

De inspirerende en uitdagende woorden die Jezus gesproken heeft over Gods nieuwe wereld onder ons, de moedige en vernieuwende dingen die hij gedaan heeft en de ontmoetingen met vrienden en tegenstanders raken ons nog steeds. Ze zijn tekens van Gods grenzeloze en barmhartige liefde.

Met de woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 8:35 en 38-39 groeten we jullie:

'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? - Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.'

Hartelijke groet van de zusters en broeders uit de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,

Namens de kerkenraad
Marlies van Leeuwen-Visser
Willy Karssing-van Leeuwen
Kees van Oudenallen
Jan Joore

De geestelijk werkers
Ellen van Houten-Oranje
Franka Riesmeijer
Paul F. Thimm

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Nieuwe vriend van de Gemeente: de heer Karel E. Giltay, Boerhavelaan 9, 7002 HT Doetinchem. Tel.: 06-12303591.

Nieuwe vriendin van de Gemeente: Mevrouw Suzan M.S. van der Weel-Krook, Heilweg 22, 6922 JC Duiven. Tel.: 06-11128437.

Nieuw lid van de Gemeente: Jaap Jan W. van der Weel, Heilweg 22, 6922 JC Duiven. Tel.: 06-33161482.

OPBRENGST COLLECTES**BESTEMMING COLLECTES**

mei		juli en augustus	
		5-jul	Christian Peacemakers Team
		19-jul	Stichting Kruispunt
		26-jul	Stichting Kruispunt
		2-aug	Stichting Kruispunt
		9-aug	Stichting Kruispunt
		16-aug	Stichting Kruispunt
		23-aug	Wereldcongres 2021 Indonesië (ADS)
		30-aug	DG Zending

EVENEMENTEN**Zomerkring 2020**

De Zomerkring (voor Parkstraatgemeente, Walen en Doopsgezinden) is op 25 juni alweer van start gegaan. Hoe dat in deze coronatijd gaat, moest eerst worden overlegd en daardoor haalden we niet de sluitingsdatum van de kerkbladen voor juli/augustus.

Tot ieders spijt is het nu niet goed mogelijk om de kringbijeenkomst vooraf te laten gaan door een gezamenlijke maaltijd. Het tijdstip hebben we daarom aangepast naar de vrijdagmiddagen van 14:30 tot 16:30 uur. Koffie/thee zal wel worden geschonken en mogelijk iets fris na afloop.

Christien Duhoux gaat dit jaar de zomerkring leiden en zij neemt een paar 'kleine profeten' naar ons mee. Op vrijdag 26 juni is Jona in onze kring te gast, op 3 juli is dat Micha en op 10 juli Nahum. In je bijbel vind je vast wel een stukje om ter voorbereiding te lezen.

Nog even de details:

Data en tijd: 26/6, 3/7 en 10/7 steeds om 14:30 uur

Plaats: Voorhof Parkstraat, Kastanjelaan 22^e, 6828 GL Arnhem

Ook als je de eerste bijeenkomst hebt gemist kan je nog steeds proberen je aan te melden bij leren@doopsgezindenarnhem.nl of Han Bohlken 0316-343358.

Coventrygebed

Het kan weer: elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventrygebed is weer in de Waalse kerk. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: <https://jansbeekeklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/>.

Weg van de Tora.

'Weg van de Tora' is een serie van vijf bundels over de Tora, de eerste vijf boeken van de bijbel. Theologe Dodo van Uden schreef de artikelen ervoor en maakte ze geschikt voor gebruik in groepen of voor individueel gebruik. In de bundels wordt

geprobeerd om met behulp van Joods-rabbijnse uitleggingen bij te dragen aan het terugvinden van de weg naar de oorspronkelijke betekenis van de Tora: een wegwijzer voor het leven.

Prijs: € 7 per deel of € 30 voor de volledige serie van 5 bundels. Bestelling e-book of Printing-on-demand: Bureau ADS, 020-6230914, ads@doopsgezind.nl
(Overgenomen uit Doopsgezind Web)

REDACTIONEEL

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

'De wereld wil bedrogen worden, dus wordt zij bedrogen', aldus de Romeinse schrijver Gaius Petronius Arbiter, die leefde in de tijd van Nero.

De fabel van Jean de La Fontaine over de raaf en de vos is een mooi voorbeeld: De raaf is neergestreken in een boom met een brokje vlees in zijn snavel. De vos komt langs en krijgt erg veel zin in vlees. Hij begint de propties en de schoonheid van de raaf uitbundig te prijzen, maar voegt eraan toe: 'Jammer dat u net niet fraai genoeg zingt om de koning der vogels te zijn'. De raaf, onder de indruk van deze woorden, laat zich niet onbetuigd en begint te krassen om te laten horen dat hij wel degelijk een mooie stem heeft. Dan valt het vlees op de grond en de vos gaat ermee vandoor, de bedrogen kraai verbluft achterlatend.

We ervaren in het echte leven hoe bijvoorbeeld reclameboodschappen ons vertellen dat we onverdeeld blij en gelukkig worden als we een bepaald product aanschaffen. Standaardvoorbeelden zijn dramatisering (onwelriekende 'modder' uit de wasmachine), verdoezeling van de all-inprijs (vliegtax, toeristenbelasting, bezorgkosten) en overdrijving (gezondheidsclaims).

Sommige ingesleten gewoonten zijn ook een soort (zelf)bedrog. Neem een juichende conduitestaat. Een meelevende chef die je graag ziet gaan, schrijft geen slechte beoordeling, om je arbeidskansen elders niet te schaden. Wil hij je houden, dan schrijft hij vanzelf ook geen slecht rapport.

Je kunt je dan afvragen wat zo iets waard is. Is dit bedrog? Nee, eerder empathie en goede wil. Wel is het zelfbedrog, als degene die naar de beoordeling kijkt die voetstoots voor waar aanneemt.

Een ander voorbeeld is een enquête, uitgevoerd door een organisatie om de arbeidstevredenheid van de eigen werknemers te meten. Bij afhankelijke werknemers¹ is er de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven, zo leert ons sociaal psycholoog Leon Festinger (1919-1989). Volgens Achterberg en anderen is het zelfs een misverstand dat aan de hand van survey-onderzoek zou kunnen worden vastgesteld hoe groot het aantal tevreden werknemers 'echt' is.²

In de Schrift komt het begrip 'bedrog' vaak voor. Het gaat vooral over opzettelijke misleiding om voordeel te behalen. De teksten van de evangelisten waarschuwen tegen valse profeten, leraren en getuigenissen. In Mattheüs 7:15 zegt Jezus: 'Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn...[...]

In Jacobus (Jac 1:22) wordt verwezen naar (het vermijden van) zelfbedrog: 'En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelfen met valse overlegging bedriegende.'

¹ Bijvoorbeeld buitenlandse arbeidskrachten, die niet alleen voor werk, maar soms ook voor wonen en zorgverzekering afhankelijk zijn van hun werkgever.

² Achterberg, P., Houtman, D. & Jetten, B. (2003). Arbeidstevredenheid: een aanpassingsfenomeen? In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2003-19, Nr. 3.

Soms is list en bedrog een zegen. In WO II 'stationeerden' de Engelsen in Oost-Engeland een compleet spookleger, inclusief tanks, trucks en kanonnen van opblaasbare kunststof waaruit Hitlers oorlogsstaf de conclusie moest trekken dat D-Day bij Calais zou plaatsvinden. Door deze omvangrijke en vergaande misleiding werd Hitler ertoe gedwongen zijn strijdmacht over Europa te versnipperen. Zonder die listen en leugens zou D-Day in Normandië wellicht een mislukking zijn geweest.

AGENDA

Wanneer?			Wat?	Waar?
Vr	26 juni	14:30	Zomerkring, Jona	Voorhof Parkstraatkerk
Vr	3 juli	14:30	Zomerkring, Micha	Voorhof Parkstraatkerk
Zo	5-juli	10:00	Dienst, Ruud Mulder	Waalse kerk, Arnhem
Vr	10 juli	14:30	Zomerkring, Nahum	Voorhof Parkstraatkerk
Zo	19-juli	10:15	Zomerdienst, Marieke Fernhout	Parkstraatkerk
Do	23 juli	10:00	Kerkenraad	Elaine, Zevenaar
Zo	26-juli	17:00	Zomerdienst, Joost Röselaers	Waalse kerk, Arnhem
Zo	2 aug	10:15	Zomerdienst, Dr. T.R. Barnard	Parkstraatkerk
Zo	9 aug	10:15	Zomerdienst, mw. Ds. M. Visch	Parkstraatkerk
Zo	16 aug	10:15	Zomerdienst, Peter Nissen	Eusebius, Arnhem
Zo	23 aug	10:00	Dienst, André Maris	Waalse kerk, Arnhem
Zo	30 aug	10:00	Zomerdienst, Jantine Brouwer	Waalse kerk, Arnhem

(EIGEN)AARDIGHEDEN

Heel veel

'Oneindig' heeft verschillende betekenissen. 'Ik ben je oneindig veel dank verschuldigd', zou een uitspraak kunnen zijn van iemand die heel erg dankbaar is.

Als oneindig verwant is met eeuwig, dan heeft het ook een mystieke dimensie: een verwijzing naar God, o.a. in Jesaja 26:4: 'Vertrouw altijd op de Heer, want de Heer is een eeuwige rots waarop wij veilig zijn.'

In de rekenkunde gaat het over getallen. Daarvan zijn er oneindig veel, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Baanbrekend wiskundige George Cantor (1845-1918), bewees dat reële getallen (gehele getallen inclusief breuken) 'talrijker' zijn dan natuurlijke getallen (alleen de gehele getallen).

Maar laten we nu eens nemen oneindig plus 1. Dat is gevoelsmatig nog steeds oneindig, oftewel zonder een grens en is dan ook even groot. Dan maar oneindig minus 1. Hetzelfde liedje.

Nu een truc: oneindig minus oneindig. Voor je gevoel houd je niets over en het komt uit op 0. En oneindig plus oneindig dan? Is dat twee keer zoveel? Die conclusie gaat ook al niet op. Oneindig is al zo onvoorstelbaar groot dat het niet groter kan worden, toch?

Wie het snapt, mag het zeggen. Rekenkundige regels blijken niet te volstaan en leiden tot absurditeiten.

Oneindige of eeuwige dankbaarheid is ook wel een beetje veel en lang, hoe blij je ook bent.

Blijft over de mystieke eeuwige.

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER van het GemeenteNieuws: **uiterlijk donderdag 20 augustus 2020 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl

CITAAT VAN DE MAAND

Niet doen als Jan Breydel, Borluut, Piet Hein en De Ruyter, maar het hoofd intrekken zoals de verstandige schildpad doet wanneer zij onraad ruikt. Dat is natuurlijk een houding waar je geen decoraties mee verdienen zal, al ben ik daar nog niet geheel zeker van, maar zij biedt in ieder geval de beste kans om God pas te aanschouwen als je zat van de dagen zult zijn.

Willem Elsschot, Vlaams schrijver en dichter

GEDICHT

God zit niet op een troon van chroom
of nikkel
Soms zit hij in een oude perenboom
En merelt
Soms staat hij op zijn hoofd in een
klein kind
Want hij is altijd soms.
Hij is geen kerk van holle eeuwig-
heid.
Hij is geen kathedraal van hoge lege
almacht.

Hij is een nu, een hier, een altijd
soms.
Soms lust die schuimt
Soms een verliefdheid
En wee de maagd.

Maar altijd is hij overal in alles
Zoals het is
Zoals het soms en anders is.

Bertus Aafjes

Slim in zee met BSW.



BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333



- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -
Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het ver-
vangen van goten, hemelwater
afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens
bitumineuze dakbedekking.
Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl

Even voorstellen:
Doopsgezinde Gemeente
Arnhem

Doopsgezinde Gemeente
 Arnhem

Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht



Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad.