

GemeenteNieuws



MEI 2020
Maandblad van de
Doopsgezinde
Gemeente te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Predikant:

Vacature.

Consulent:

Ds. Ruud Mulder kunt u voor dringende pastorale zorg bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur op nummer 06-27305094 of per email rh.mulder53@gmail.com.

Redactie:

Zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff,
Istvan Valkenburcht
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Redactie GemeenteNieuws,
Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

Ledenadministratie:

Br. Onno van Binsbergen en
Zr. Marjan van Binsbergen
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026-3810354
ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter:

Zr. Elaine Bohlken
Valeriusstraat 73, 6904 DL Zevenaar
Tel.: 0316-343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris ad interim:

Zr. Elaine Bohlken
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Penningmeester:

Kandidaat Zr. Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil maken, belt zaterdag vóór 12.00 uur Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358 b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190, autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Kinderopvang:

Met ouders die jonge kinderen mee willen nemen naar de dienst zijn wij natuurlijk blij. Omdat er vaker geen dan wel vraag naar kinderopvang is, proberen we die steeds op verzoek te regelen. Dat verzoek kunt u richten aan de Autodienst (Br. Han Bohlken, tel: 0316-343358; b.g.g. Zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190 of E-mail: autodienst@doopsgezindenarnhem.nl).



VOORWOORD

Regel zes

Laatst kwam ik een stukje tegen uit een toespraak die Benjamin Zander ongeveer tien jaar geleden in Davos hield. Benjamin Zander is dirigent van het Boston Filharmonisch Orkest en een veelgevraagd spreker. Hij deed een oproep om uit de neerwaartse spiraal van het negatief denken te treden en de wereld van de mogelijkheden binnen te treden. En dit kan alleen als je jezelf niet zo verdomd serieus neemt.

Een president van een land heeft een bevriend staatshoofd op bezoek en terwijl de beide mannen in gesprek zijn, wordt ineens de deur opengesmeten en stormt een woedende man binnen. Hij is buiten zichzelf van boosheid, zwaait wild met zijn armen, het schuim staat hem om de mond.

De president wijst hem scherp terecht met de woorden: 'Denk aan regel zes.'

Prompt kalmeert de man, hij begint te grinniken en verdwijnt weer.

De heren hervatten hun gesprek, maar even later komt er een hysterisch gillende vrouw binnenrennen. De president roept: 'Maar mevrouw, denk toch aan regel zes.'

Ook zij wordt op slag rustig. Ze glimlacht, knikt de mannen toe en vertrekt.

Dit gebeurt nog een keer, weer iemand met heftige emoties die bedaren doordat de president hem herinnert aan regel zes, en dan kan het bezoekend staatshoofd zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen.

'Wat is toch die regel zes?', vraagt hij.

O, zegt de gastheer, die luidt: 'Neem jezelf toch niet zo verdomd serieus.'

'Aha, en wat zijn dan de andere regels?', wil het bezoek weten.

En de president antwoordt: 'Die hebben we niet. Dit is onze enige regel. Die volstaat.'

'Speel een nieuw spel', adviseert Zander, 'niet het spel van rijk en beroemd willen worden, maar het spel waarin je elke dag opstaat met de vraag: Wat kan vandaag mijn bijdrage zijn en wat zijn mijn mogelijkheden.'

Diny Wouda

VAN DE KERKENRAAD

Er zijn in verband met de overheidsmaatregelen momenteel geen berichten.

VAN DE CONSULENT

Deze woorden schrijf ik op de dag vóór de persconferentie van het kabinet van dinsdag 21 april waarin hopelijk enige versoepeling wordt aangekondigd van de maatregelen tegen het coronavirus. Wellicht gaan de scholen na de meivakantie weer geleidelijk open, in aangepaste vorm. Het is allemaal afwachten.

Ook is nog niet duidelijk wanneer onze kerkdiensten kunnen worden hervat en of de dienst van 31 mei, Pinksterzondag, kan doorgaan, de dienst waarin Marjo Werkhoven haar belijdenis zou laten horen en lid zou worden van onze gemeente. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten!

Gelukkig is er de mogelijkheid om via de site van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (www.doopsgezind.nl) toch online kerkdiensten te volgen.

Ik hoop ondertussen van harte dat het u allen 'naar omstandigheden' goed gaat. Van een aantal van u weet ik hoe het gaat, onder meer vanwege de telefoencirkel die inmiddels met veertien deelnemers al een paar weken functioneert, zij het soms met een beetje vallen en opstaan.

Het doel van deze cirkel is om geregeld met elkaar contact te leggen en om te informeren hoe het met de ander gaat. Elke twee weken probeer ik een evaluatie te houden van het reilen en zeilen van de cirkel. Zo gaven de deelnemers aan dat we van het dagelijkse bellen beter konden gaan naar een belronde drie keer per week waardoor iedereen wat meer bewegingsvrijheid had. Rond 1 mei maken we daarvan weer de balans op.

Mocht u ook een deelnemer aan de telefoencirkel willen worden, laat het me weten!

Bijzonder is het initiatief van de Redactie om een platform te bieden aan ons allemaal om ervaringen en teksten ter bemoediging met elkaar te delen in barre tijden. Een mooie manier om contact met elkaar te houden! Zo kwamen we te weten dat br. Bohlken na een onverwachte opname in Rijnstate besmet was met het coronavirus, maar gelukkig niet op de intensive care verpleegd hoefde te worden en vrij snel alweer naar huis mocht.

Wij wensen de familie Bohlken alle sterkte toe bij het verdere herstel.

Ook de herdenking op 4 mei en de viering van 75 jaar vrijheid op 5 mei zullen een totaal ander karakter dragen dan we gewend zijn. Misschien beleven we die dagen wel indringender dan in 'gezonde' tijden het geval zou zijn geweest, juist vanwege alle beperkingen die we nu opgelegd hebben gekregen. Sommige oudere gemeentelieden die de oorlog bewust hebben meegemaakt, vertelden me in de afgelopen weken dat zij in deze coronacrisis geregeld aan de oorlog moesten terugdenken.

Zolang ik geen bezoeken in de gemeente kan afleggen, probeer ik via de app, de mail en de telefoon contacten te leggen om zo toch te horen hoe het gaat en waar nodig een luisterend oor te bieden.

Graag zeg ik: 'Tot ziens!', al weet niemand wanneer we elkaar weer 'van aangezicht tot aangezicht' kunnen ontmoeten, zoals we dat in onze geloofsgemeenschap gewend waren.

Blijft zorgvuldig en houdt moed, met een hartelijke groet,
Ruud Mulder.

BIJ DE DIENSTEN

Wegens de coronarestricties rekenen we niet op diensten in de maand mei. Op de site van de ADS (tabblad ALGEMEEN) vind je vaak onder 'uitgelicht' een link naar een doopsgezinde dienst. Link: <https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=47847&stuurdoor=nee> Van harte aanbevolen! De links naar de diensten worden regelmatig vernieuwd.

IN MEMORIAM ZR. NEL EDAM-LIMBURG

Op 5 maart 2020 overleed zr. Nel Edam-Limburg in haar woonplaats Rozendaal op hoge leeftijd, na een lang en veelbewogen leven. Zij werd maar liefst 97 jaar.

Nelly Limburg werd op 26 februari 1923 in Amsterdam geboren, uit het huwelijk van haar joodse vader en haar niet-joodse moeder. Twee broers, Max en Joop, waren haar voorgedaan. Zij groeide op in de Rivierenbuurt en ging na de lagere school naar de HBS waar zij in het voorjaar van 1940 haar diploma haalde. Haar eindexamen viel in de tijd dat de Duitsers ons land binnenvielen. De oorlog is één van de redenen dat Nel niet kon gaan studeren maar meteen aan het werk ging, eerst in de administratie van een bedrijf en later bij de Verenigde Amsterdamse Melkinrichting, waar zij de analistenopleiding deed en vervolgens tot haar huwelijk als kundig analiste werkzaam was.

De oorlog trok diepe sporen in haar jonge leven en had voor Nel een levenslang trauma tot gevolg. Veel joodse familieleden overleefden de oorlog niet. Lang heeft zij daarover gezweven. Pas heel laat in haar leven begon Nel naar haar kinderen toe iets los te laten over haar ingrijpende oorlogservaringen en haar rol in die zwarte jaren.

In haar werk bij de Melkinrichting kwam zij ook de liefde van haar leven tegen, IJsbrand Edam, met wie zij op 17 november 1948 trouwde. Zij verhuisden vanwege zijn werk naar Hoorn, waar hun twee kinderen werden geboren. Eind jaren vijftig verhuisde het gezin naar de Biljoenseweg in Velp. Hier volgden gelukkige gezinsjaren, groeiden de kinderen op, vlogen zij uit en werden Nel en IJsbrand oud. Groot was het verlies van haar geliefde echtgenoot in 2004.

Zo rond 2009 moest Nel de Biljoenseweg na vijftig jaar verlaten. In De Moestuin in Rozendaal heeft zij nog tien jaar met veel plezier gewoond. De laatste jaren vergden veel en haar gezondheid ging steeds verder achteruit. Veel steun had zij van haar dochter Marianne waardoor zij nog zolang mogelijk thuis kon blijven wonen.

Zr. Nel Edam was een talentvolle en intelligente vrouw met een exacte inslag, een groot taalgevoel, een sterk gevoel voor humor en was sociaal zeer bewogen. In november 1959 werd Nel als lid van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem ingeschreven. Meer dan zestig jaar was zij een meelevend en betrokken lid. Zij was lid van de kerkenraad en is ook voorzitter geweest van de zusterkring. Geloven was voor Nel, zoals ze dat van haar doopsgezinde moeder meekreeg, nauw verbonden met de liefde voor de naaste, de inzet voor mensen in nood zoals ze al in de oorlog had laten zien. 'Ze wist de harten van velen te verwarmen met haar betrokkenheid en haar fonkelende humor', zoals zo prachtig op de rouwkaart stond.

Op 11 maart namen we met haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden afscheid van haar in de kerk van Rozendaal met de woorden van Prediker 3: 'Alles heeft zijn tijd (...). Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven.'

Haar gedachtenis zij haar kinderen en kleinkinderen en ons allen tot zegen.

Ruud Mulder.

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Er waren in april 2020 geen mutaties.

BEVRIJDING

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Nu we, anno 2020, de haast heroïsche prestaties van onze dokters, verpleegkundigen en anderen bij de gezondheidszorg betrokkenen ervaren, staan we even stil bij hun rol gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De bezetter maakte vanaf het begin veel werk van het omvormen van de Nederlandse instituties naar nazimodel.

Met de artsen, en in hun kielzog met de overige werkers in de gezondheidszorg, is dat nooit gelukt, ondanks verwoede pogingen.

Zo werd de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst aangepakt. Dat werd een grandioze sof, nadat artsen hun lidmaatschap massaal opzegden. Het Medisch Front, een instelling voor NSB-ers, bestond al, maar bleef een marginale organisatie.

Daarop stelden de Duitsers de zogenaamde Artsenkamer in, zoals er ook een cultuurkamer voor kunstenaars en journalisten bestond. De artsen hielden echter voet bij stuk en stuurden een felle protestbrief aan Seyss Inquart. Daarin hekelden zij het laten prevaleren van de zorg voor ras en volk boven 'het eerste en heiligste voorschrift voor den geneesheer: de eerbiediging van het leven en lichamelijk welzijn van den zich aan zijn zorgen toevertrouwenden patiënt'. Zij stelden bovendien dat 'de arts voor zijn verantwoordelijk werk de nodige geestkracht alleen kan behouden zolang hij zijn beroep mag blijven voelen als een roeping van Godswege'. De dokters konden hun rol blijven vervullen als de hoeders van een heilige eed: eerbied voor het leven en barmhartigheid jegens de kwetsbare mens.

Niet lang daarna werd een aanmeldingsplicht afgekondigd voor de Artsenkamer. Wie zich niet opgaf, kon een boete krijgen van duizend gulden. Maar ook dit werd een mislukking. Verreweg het grootste deel van hen weigerde om in deze nazi-val te lopen. Enkele tientallen artsen kregen daarop om de veertien dagen een dwangsom van honderd gulden opgelegd. De artsen gaven nu massaal hun beroep op, haalden hun naambordjes van de deur, waren formeel geen arts meer, en daarom niet verplicht lid te worden van de Artsenkamer, terwijl de zorg voor de zieken gewoon doorging.

Bij de bezetter ontstond verwarring. Men schortte de boetes op en kondigde een herziening van de Artsenkamer aan. Toen gingen de naambordjes weer op de deur.

De 'huispillen' waren verenigd in het illegale landelijke netwerk 'Medisch Contact' en communiceerden via 'estafetteberichten'. Mededelingen werden steeds overgeschreven en vervolgens vernietigd of ze werden mondeling overgedragen.

Intussen gingen zij ook andere vormen van hulp verlenen. Zij schreven extra voedsel voor om bonkaarten te kunnen krijgen voor zieke onderduikers. Ook diagnosticeerden zij aan de lopende band zogenaamd huiduitslag, eczeem, hartgebreken en zo meer om te verhinderen dat arbeiders naar Duitsland werden gezonden.

Het verzet hielpen zij ook met het schrijven van attesten die zogenaamd een besmettelijke ziekte aangaven, waardoor huiszoeking werden afgeblazen.

We leven op 5 mei 2020 gedurende 75 jaar in vrijheid. De noden en behoeften van nu zijn niet te vergelijken met die tijdens de bezetting, maar de beroepsopvatting van onze dokters, verpleegkundigen, en andere betrokkenen bij de ziekenzorg is niet veranderd.

Istvan Valkenburcht

EVENEMENTEN

Bellen met D3rde Verdieping - Hart voor Zingeving

De pandemie raakt de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Om hierover te kunnen praten kun je met je vragen terecht bij je eigen familie, vrienden, collega's of iemand van onze DGA-gemeenschap. Als dit (nu) niet het geval is of wil je met iemand anders in gesprek, dan kun je terecht bij D3rde Verdieping - Hart voor Zingeving. We zijn er voor iedereen. Er zijn professionele geestelijk

verzorgers uit Arnhem en de Liemers vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden aanwezig. Zij hebben ervaring op het gebied van begeleiding in crisissituaties. Daarnaast werken we met geschoolde vrijwilligers. Zo is er altijd iemand die aansluit bij jouw vraag en behoefte.

Contact: iedere werkdag 06-49979824 van 9.00 tot 17.00 uur of mailen naar info@d3rdeverdieping.nl. Na een telefonische intake wordt een gekwalificeerde geestelijk verzorger, een (geschoolde) vrijwilliger of geestelijk verzorger-in-opleiding benaderd die past bij de vraag en achtergrond. Voorlopig zullen de gesprekken telefonisch plaatsvinden, met uitzondering van crisissituaties. De geestelijk verzorger of vrijwilliger neemt zo spoedig mogelijk contact op.

Putten uit Johannes



Wekelijks woensdag om 11.00-12.00 uur. Geen kosten, wel vrijwillige bijdrage.

'Putten uit de bron' is een bijeenkomst, nu tijdelijk via zoom, rond een Bijbeltekst. We proberen de tekst zoveel mogelijk te lezen zonder dogmatische bril. En open te staan voor de beelden en bewegingen van en in het verhaal zelf. De vraag hoe relevant de tekst is voor ons eigen leven is daarbij ook van belang. Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit Johannes, de meest mystieke van de vier evangeliën. Meld je vooraf aan per mail (info@d3rdeverdieping.nl), dan krijg je de tekst toegestuurd.

Meditatie thuis

Wekelijks op woensdag en vrijdag van 8.00-9.00 uur.

Wat gewoonlijk in rozet gebeurde, doen we tijdelijk thuis met begeleiders en deelnemers. Doe je met ons mee? Het idee dat we allemaal op dat tijdstip mediteren verbindt ons.

We zijn nog aan het kijken of we na afloop een nazit-sessie organiseren via zoom. Je kunt daaraan meedoen door een mailtje te sturen naar: info@d3rdeverdieping.nl

REDACTIONEEL

Online omhelzen

Zoals het in januari 2020 was, zal het nooit meer zijn. Dat zeggen de deskundigen. De scholen gaan straks weer open, en later de bedrijven en het vliegverkeer. Ook de concertzalen, maar we zullen ver van elkaar zitten luisteren met drie gasten bijeen.

Stadsbewoners zullen massaal naar het platteland trekken vanwege de pandemische gevaren van veel mensen op een stadskluitje. Om ze te huisvesten, gaan we het met Zweden op een akkoordje gooien. Wij de mensen, zij de ruimte.

Vergaderen doen we thuis op het scherm. Bij heikele agendapunten zal niemand meer ongemakkelijk op zijn stoel schuiven. We horen er niet de knorrende maag van de collega naast ons en ook het geurende parfum van onze buurvrouw ruiken we niet meer. Iedereen is op het scherm mooi opgemaakt, ziet er stralend uit, ook al heeft hij zojuist zijn laatste dubbeltje versnoept. De voorzitter hoeft geen orde te houden. Lastposten schakelt hij gewoon even uit. De notulist heet voortaan digitalist, die alles opslaat. Je kunt onderwijl ook even de cake uit de oven halen als toch iemand op zijn praatstoel zit.

Er wordt niet meer geroddeld, de koffieautomaat op de gang is iets uit een ver verleden. Met knikkende knieën bij de baas komen hoeft niet meer. Hij appt zijn bemerkingsen en antwoorden kun je zodra je een goede smoes hebt verzonnen.

Onze kledingkasten zijn nog maar voor de helft gevuld. Op de monitor kun je volstaan met een set leuke bloesjes of overhemden en wat sjaaltjes. Bijoutherieën, piercings en tattoos beleven echter gouden tijden. We willen ons op het scherm wel een beetje onderscheiden.

De huishoudschool en de technische school herleven. Huisvlijt als breien, naaien, schilderen, zagen en timmeren worden ook op het gymnasium examenvakken, evenals zelf kranen, sloten en deurklinken repareren.

De kinderen gaan rond hun 30^e de deur uit om te trouwen. Zo niet, dan gaan ze pas op de pensioengerechtigde leeftijd. Tegen die tijd is dat op hun 75^{ste}. Een mengeling van solidariteit en mantelzorg.

Iedereen krijgt van de overheid een gratis lapje grond voor eigen groente en een hok met één kip per persoon voor de eieren. Voor de melk kun je een regeringskoe leasen. Komkommers worden niet meer in plastic geseald en in kropsla zit wel eens een mier.

Het milieu beleeft unieke tijden. In de stadstuinjes en balkons nestelen massaal zanglijsters, pimpelmezen, merels en mussen. De insecten zijn weer terug, de lucht is schoon, de zee stijgt niet meer, het poolijs en de bossen in het Amazonegebied groeien weer aan.

Brandstof krijgen we van waterstof die met zonne-energie is geproduceerd. Wel opletten, want het heet ook wel knalgas.

Het is ideaal. Of toch niet helemaal?

Op het scherm kunnen we elkaar horen en half zien, maar we missen cruciale lichaamstaal. We zien geen zenuwachtig wiebelende voeten of trommelende vingers. We zien iets anders dan de hele mens. We missen de lieve, warme, stevige omhelzing, waarbij onze adem soms bijna klem komt te zitten, van ons schoonzusje. Tango, tangor, ergo sum (Ik raak aan, ik word aangeraakt, dus ik ben), zegt filosoof Wilhelm Schmid als variatie op Descartes. Online gaat dat allemaal niet.

Wat wel gaat, is bezinning en deze tijden op onze innerlijke harde schijf opslaan. Wie weet, gaan we dan de boel straks stevig resetten, want deze pandemie is vast niet de laatste.

OPBRENGST COLLECTES

BESTEMMING COLLECTES

maart		mei	
Eigen gemeente	€ 30,40	03 mei	Sodba vakantiekampen
Doopsgezind Wereldwerk	€ 42,95	17 mei	Sodba vakantiekampen
		24 mei	Sodba vakantiekampen
		31 mei	DG zending, pinksterinzameling

(EIGEN)AARDIGHEDEN

O oude, o vrolijke liederen. . . .

O oude, o vrolijke liederen,
 Die met mij ze zongen zijn heen!
 Hun stemmen, ik hoor ze niet langer.
 Die oude, wie kent ze? Schier geen.
 Wel speel ik nog hun melodieën,

Op 't altijd gewillig klavier,
 Maar dikwijls, dan klaagt het van binnen:
 'O vrienden, komt weder, komt hier!'
 Nu zing ik veel geest'lijke lied'ren,
 Aan God en het hoogste gewijd;
 Toch kan ik soms heftig verlangen
 Naar 't lied van mijn joligen tijd.

V. Loosjes Ax (1786-1841), Nederlands letterkundige en boekhandelaar. Gepubliceerd in De Zondagsbode; doopsgezind weekblad, jrg. 33, 1919-1920, no. 36, 04-07-1920.

AGENDA

In verband met de beperkende overheidsmaatregelen kunnen we voor de maand mei geen planning maken.

SLUITINGSDATUM EN TIJD INZENDEN KOPIJ VOOR HET MEINUMMER van het GemeenteNieuws: **uiterlijk donderdag 21 mei 2020 vóór 12.00 uur**, op het e-mailadres: redactie@doopsgezindenarnhem.nl
 Kopij per post graag versturen naar: Redactie GemeenteNieuws, Stationsstraat 32, 6671 AW Zetten.

CITAAT VAN DE MAAND

Niemand heeft het ideaal in de hand; doch waarheen stuurt hij, die het niet in het oog heeft?

Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).

Slim in zee met BSW.



BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
 bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333



- LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -
Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.
Komo gecertificeerd Zinkmeester
Kerkakkers 46, Groessen
Tel. 0316-524050 www.vanwelyleidekkers.nl

**Even voorstellen:
 Doopsgezinde Gemeente
 Arnhem**

Doopsgezinde Gemeente
 Arnhem

Arnhem



Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot. Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn. We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad.