

# Gemeentenieuws



April 2016

Maandblad van de  
Doopsgezinde Gemeente  
te Arnhem

## COLOFON

### **Adres:**

Waalse kerk  
Gasthuisstraat 1  
6811 DZ Arnhem

### **Predikant:**

Ds. Paul F. Thimm  
Schamel 1, 6852 DT Huissen  
tel: 026-3252728  
[predikant@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:predikant@doopsgezindenarnhem.nl)  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m. vr. van 8.30-9.00 uur  
Maandag is de vrije dag van de predikant.

### **Redactie:**

zr. Anne-Rie Bus tel: 024-3221076  
vr. Anke Mendels tel: 026-7071085  
zr. Marina J. Valkenburcht-Viehoff  
tel: 06-22983491  
[redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Redactieadres:**

vr. A. Mendels,  
Aalscholversingel 324  
6883 BN Velp

### **Ledenadministratie:**

Br. Onno van Binsbergen en  
zr. Marjan van Binsbergen  
Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem  
tel: 026 3810354  
[ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Dagelijks bestuur van de kerkenraad:**

#### *Voorzitter:*

br. Han Bohlken  
Valeriusstraat 73  
6904 DL Zevenaar  
tel: 0316-343358  
[voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl)

#### *Secretaris:*

zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse  
Transformatorplein 5, 6827 AC Arnhem  
[secretaris@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:secretaris@doopsgezindenarnhem.nl)

#### *Penningmeester:*

br. Menno van Setten  
[penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl)

### **Bankrelaties:**

NL48 TRIO 0390 9147 03  
(gewijzigd per 1 juli 2015)  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

### **Autodienst:**

Wie van de autodienst gebruik wil maken,  
belt zaterdag vóór 12.00 uur  
br. Han Bohlken, tel: 0316-343358  
b.g.g. zr. Maria Jansen, tel: 026-3613190

### **Website:**

[www.doopsgezindenarnhem.nl](http://www.doopsgezindenarnhem.nl)



## BRUGGEN BOUWEN

Op mijn 'vrije zondag' kijk ik wel eens naar een dienst op televisie. Zo was dat ook op 13 maart. Er was een heel bijzondere gezamenlijke dienst te zien van de African Christian Church en de Evangelisch-Lutherische Gemeinde in de 'Erlöserkirche' in Hamburg-Borgfelde. Thema van de dienst was 'Bruggen bouwen'.



Het gemengde gospelkoor met zwarte en blanke zangers van Ghanese en Duitse komaf droeg kleurrijke koorleding. Het koor opende de dienst met een prachtig swingend loflied. Ook de kerkgangers waren gemengd Duits en Afrikaans en zongen mee.

In deze dienst was veel beweging en werd veel gezongen. De twee voorgangers Elisabeth Kühn (Lutherse Gemeente) en Peter Mansaray (Afrikaans Centrum) deden samen de preek over Jezus' gelijkenis over het feestmaal en de genodigden. Korter dan ze anders gewend zijn, ging aan de preek een gesprek in groepjes vooraf over de vraag: "Herken ik mij als genodigde voor Gods feestmaal? Is het niet jammer als ik verstek laat gaan?"

Migranten en vluchtelingen brengen andere geloofsbelevingen en religieuze uitingsvormen mee naar Duitsland. In de grote steden stichten migranten hun eigen gemeenten.

Vaak zijn er weinig contacten tussen de oud-ingezetene, christelijke gemeenten en de nieuwkomers. De African Christian Church en de Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Hamburg St. Georg-Borgfelde bewandelen hierin een ander pad. Zij vierten niet alleen diensten (tweede zondag van de maand) samen, maar willen meer en meer naar elkaar toegroeien. De televisiedienst gaf een indrukwekkende impressie van hoe dat kan. Op de website van ZDF kun je trouwens deze prachtige dienst op video terugzien.

Doel van de televisieploeg en van de beide gemeenten was om de toeschouwers te laten zien hoe de Afrikaanse en de Duitse gemeente een gemeenschappelijke dienst vorm en inhoud geven. Hun motto is namelijk 'Different Colours - One People' (Verschillende kleuren - Eén volk).

Op de website van deze kerk lees ik: *"Wij willen ernst maken met het feit dat we over geloofs- en cultuurgrenzen heen een gemeenschappelijke missie en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor de vrede in onze stad. God te danken en te bidden is het wat ons op natuurlijke wijze verbindt. Ook als het voor Duitse oren soms een beetje te luid en voor Afrikaans gevoel vaak iets te lam blijft."*

Verschillende mensen hebben naast de beide dominees meegewerkt aan deze diensten. Vier mensen deden de voorbeden voor vrede en voor de vluchtelingen, een meisje deed de bijbellezing. Het was een warme getuigenis van Gods liefde en van het creatieve en vreedzame bruggenbouwen tussen mensen met verschillende achtergronden. Het was een blijmoedig, hoopgevend en inspirerend voorbeeld dat geloof in Christus heel verschillende mensen samenbrengt en verbindt. Wat een mooi initiatief juist in onze tijd!

Paul F. Thimm

## **BIJ DE DIENSTEN**

### **Toelichting bij de dienst van zondag 24 april a.s.**

De liturgiecommissie bereidt zich voor op een dienst over de gelijkenis van de vader en zijn beide zonen, beter bekend onder de misleidende naam 'de verloren zoon'. Waarom misleidend? Dat hoort u in deze dienst. Het wordt een afwisselende dienst waarin alle commissieleden een creatief aandeel hebben!

De liturgiecommissie

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **Wijziging kosten collectebonnen**

Zoals u wellicht weet, worden ingeleverde collectebonnen voortaan gerecycled door deze per 20 stuks in een enveloppe te stoppen. Deze enveloppen komen in omloop zodra de stapel van al gedrukte collectebonnen op is. Door te recyclen besparen we drukkosten maar ook veel papier, en daarmee ontzien we de natuur. De kerkenraad heeft besloten de verlaagde kosten aan de kopers van collectebonnen door te berekenen. Het oude tarief was de nominale waarde van de bonnen (€ 24) plus €1 aan drukkosten en bankkosten, in totaal € 25. Het nieuwe tarief van € 24,20 bestaat uit de nominale waarde van 20 bonnen (€ 24), 15 eurocent bankkosten en 5 eurocent aan kosten voor de enveloppe. Door te recyclen besparen we dus 80 eurocent per 20 collectebonnen. U bepaalt zelf hoeveel u overmaakt voor 20 collectebonnen, maar minimaal de gemaakte kosten van € 24,20. U kunt als u dat wilt iets extra aan de gemeente betalen voor het monnikenwerk om de ingeleverde bonnen te verwerken.

De kerkenraad

## **VAN DE PREDIKANT**

### **Wie heeft belangstelling voor Doperse Bijdragen?**

Br. Rinke Fennema is verhuisd, omdat hij meer verzorging nodig heeft. Zijn kinderen hebben daarbij geholpen. Zijn dochter heeft contact met mij opgenomen om de bijna complete serie jaargangen van 'Doperse Bijdragen' (tijdschrift van de Doopsgezinde Historische Kring) namens haar vader aan te bieden.

Wil degene uit de gemeente die interesse voor de Doperse Bijdragen heeft, zich bij Corrie Hosper melden. Zij heeft deze boeken voorlopig thuis opgeslagen, maar wil ze graag zo snel mogelijk overdragen aan een belangstellende.

Paul F. Thimm



### **Geloven met een glimlach**

#### **Anders door het venster kijken**

Een man en zijn vrouw waren pas verhuisd.

De volgende morgen zaten ze gezellig te ontbijten in hun nieuwe keuken.

Toen de vrouw naar buiten keek, zag ze haar buurvrouw de was ophangen.

"Wat een vuile was", zei ze. "Mijn buurvrouw kan niet goed wassen. Misschien moet ze een nieuw wasproduct proberen."

En telkens wanneer ze zag dat haar buurvrouw de was te drogen hing, gaf ze hetzelfde commentaar.  
 Een maand later zaten de man en zijn vrouw opnieuw gezellig te ontbijten.  
 De vrouw keek naar buiten en zag haar buurvrouw de was ophangen.  
 "Kijk! Onze buurvrouw heeft leren wassen! Wat is die was schoon! Wie zou haar dat geleerd hebben?"  
 "Niemand", zei haar man, "ik heb vanmorgen onze ramen schoongemaakt."

Paul F. Thimm

**OPBRENGSTEN COLLECTEN**  
**februari**

**BESTEMMINGEN COLLECTE**  
**april**

Eigen gemeente	€	60,50	3 april	vluchtelingenwerk
Gelderse natuur- en milieufederatie	€	47,30	17 april	Stichting doopsgezinde monumenten Friesland
Doopsgezind wereldwerk	€	28,22	24 april	vluchtelingenwerk

**LEDENADMINISTRATIE**

Bedankt als lid: Zr. L. Köhler-Brands, Kwartelstraat 3, 6883 CM te Velp.

Onno en Marjan van Binsbergen

**VOORAANKONDIGING BELIJDENISAVOND 12 MEI EN DOOPDIENST 15 MEI**

Op zondag 15 mei is het Pinksteren, de verjaardag van de gemeente. Op die dag zal ik een deel van mijn geloofsbelijdenis uitspreken en gedoopt worden. Op donderdagavond 12 mei van 20:00 tot ongeveer 21:30 is er een bijeenkomst in de Waalse kerk waar ik mijn gehele geloofsbelijdenis zal uitspreken. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie. U bent van harte uitgenodigd om naar de belijdenisavond te komen!

Menno van Setten

**SPONSOREN EN LOPERS GEZOCHT VOOR DE NACHT VAN DE VLUCHTELING**

Nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Hulp is ontzettend hard nodig!  
 Daarom loopt een team van Christian Peacemaker Teams Nederland mee in de Nacht van de Vluchteling; een wandeling van 40 kilometer van Nijmegen naar Arnhem in de nacht van 18 op 19 juni. Irene en Menno van Setten hebben het wandelteam opgericht. Wilt u dit initiatief ondersteunen? Sponsor dan het team via [www.nachtvandevluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland](http://www.nachtvandevluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland). De opbrengst gaat rechtstreeks naar Stichting Vluchteling voor noodhulp aan 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Stichting Vluchteling zorgt in crisisgebieden voor onder

andere medische zorg, schoon drinkwater en onderwijs. We streven ernaar om minstens € 4.500 op te halen en hopen natuurlijk op veel meer!  
Wilt u meelopen? Leuk! Neem dan contact op met Menno via [penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl)

Menno van Setten

## VOORAANKONDIGING GEZAMENLIJKE DIENST ZONDAG 29 MEI IN KREFELD

Voordat we naar onze zustergemeente in Berlijn gaan, lijkt het de Taakgroep Leren & Toerusting een goed plan om eerst wat dichterbij over de grens te gaan. Op zondag 29 mei a.s. zijn wij van harte welkom bij onze broeders en zusters in Krefeld. Aan het programma van die dag wordt nog een nadere invulling gegeven. De Taakgroep vindt het echter prettig om van haar gemeenteleden te vernemen of zij interesse hebben om mee te gaan.

Taakgroep Leren & Toerusten

## BEELDEND VERSLAG EN DIALOOG VAN THEMADIENST 6 MAART jl.



**Wist je dat?** (inleidend gesprek bij het thema)

Paul F. Thimm

*Bernd:* Vandaag zijn we precies op de helft van de **Veertigdagentijd**.

*Clemens:* Wat is dat eigenlijk 'Veertigdagentijd'?

*Bernd:* De 'Veertigdagentijd' begint op Aswoensdag (na Carnaval) en duurt tot Pasen.

*Clemens:* Ja, en waarvoor is die 'Veertigdagentijd' dan?

*Bernd:* Het is een tijd van **bezinning**. Sommige mensen vasten als **voorbereiding** op Pasen. De adventstijd is ook een voorbereiding op kerstmis en dus ook een vastentijd.

*Clemens:* Maar je kunt toch niet veertig dagen lang niets eten?

*Bernd:* Nee, natuurlijk niet. Vroeger werd er strenger gevast dan nu. Maar ook vroeger werd in deze periode op de **zondagen niet gevast** maar gewoon gegeten. Daarom tellen de 6 zondagen niet mee. Daarom zijn

het 40 dagen en niet 46 dagen. En op die 40 dagen waren er **minder maaltijden** en op sommige dagen werd helemaal geen vlees of zoetheid gegeten.

*Clemens:* Dus vasten betekent dan **matig** zijn met eten en drinken.

*Bernd:* Ja, zo is het.

*Clemens:* Trouwens, **40** is een heel **bijzonder getal**. Het komt in de **bijbel** vaak voor.

*Bernd:* Klopt. In het verhaal van de **zondvloed** wordt verteld dat het 40 dagen en nachten stortregende. Vervolgens wachtte Noach 40 dagen, voordat hij de ark kon openen.



*Clemens:* Misschien is 40 **niet** een getal dat heel **letterlijk** 40 betekent, maar dat een langere periode, een **tijdperk** aangeeft.

*Bernd:* Dat zou kunnen.

*Clemens:* Kijk. Ik bedoel bijvoorbeeld die 40 jaren die het volk **Israël door de woestijn trok**. Ze waren slaven in Egypte en trokken naar het beloofde land, naar een nieuwe vrijheid.

*Bernd:* Dat is een lange periode van vrij worden, **op de proef** gesteld worden, fouten maken en leren, van honger en dorst, van voedsel krijgen.

*Clemens:* Een tijd van stapje voor stapje **vooruitkomen** en van **veranderen**.

*Bernd:* Ja, dat ook. En wat dacht je van de 40 dagen en nachten dat **Mozes op de berg** Sinai is om de Leefregels van God te ontvangen en naar het volk te brengen.

*Clemens:* 40 dagen wachten dat betekent ook weer best een lange tijd wachten voor het volk. Sommigen werden **ongeduldig** en begonnen een **stierbeeld als God** te vereren en te aanbidden.

*Bernd:* En dan heb je het verhaal van Filistijn **Goliath**, een beresterke reus. In de bijbel staat dat hij het volk Israël **40 dagen** heeft **getreiterd** totdat hij eindelijk door de herdersjongen **David** verslagen werd.

*Clemens:* Wacht eens even: waren daar niet ook verschillende **rechters** en later **koningen**, waarvan gezegd wordt dat ze 40 jaar regeerden. Stabiliteit. Alweer 40!

*Bernd:* Dat is zo. Van koning **David** en koning **Salomo** wordt dat gezegd.

*Clemens:* O ja... en dan dat verhaal van de **profeet Elia** die wanhopig **40 dagen in de woestijn** doorbrengt; wanhopig en op de vlucht voor koning Ahab. Dat vind ik zo bijzonder. Want hij wordt in de woestijn **getroost** en krijgt voedsel om weer aan te sterken. Zo kan hij weer verder, terug naar zijn volk.

*Bernd:* En ook in het **Nieuwe Testament** vind je dat bijzondere getal 40 terug!

- Clemens:** Ja, **Jezus** bijvoorbeeld brengt ook **40 dagen in de woestijn** door, vastend en door Satan **op de proef** gesteld. Jezus is in bezinning over zijn levensroeping.
- Bernd:** Nou ja en tenslotte dat de **opgestane Jezus** 40 dagen aan zijn leerlingen verschijnt en hen onderwijst, tussen Pasen en Hemelvaart.
- Clemens:** Weet je, dat vind ik mooi dat het getal 40 als een rode draad door verschillende bijbelverhalen loopt.
- Bernd:** Ik zie die **40** dagen of 40 jaren als **bijzonder tijdvak**. Een soort **overgangstijd** of **voorbereidingstijd** voor een nieuw bestaan, naar **verandering**. Zo'n tijd heeft het karakter van een **proeftijd en leertijd**. Van vallen en opstaan. Voor het volk Israël waren die 40 jaren in de woestijn een tijd van **zakken en slagen**.
- Clemens:** En na het zakken voor zo'n proef volgt een nieuw leerproces...
- Bernd:** ...een **nieuwe poging** om met God in het reine te komen en **met God in een goede verstandhouding te leven**.
- Clemens:** **40** dat is een **mooi thema** voor deze bijzondere dienst van vandaag. Vind je niet?
- Bernd:** Ja hoor. 'Veertig – dat is veel!'; dat is een mooi thema. Ik stel voor dat we daarvoor nu naar **twee bijbelverhalen** luisteren en **straks in groepen** creatief aan de slag gaan. Oké?
- Clemens:** Helemaal goed.



*De kinderen zijn tijdens de themadienst creatief bezig geweest!*





*Nog meer creativiteit...*



## **VERSLAG DOOPJUBILEA OP 9 MAART jl.**

Aanvankelijk negen gegadigden, maar door diverse omstandigheden slechts drie personen aanwezig. Van mevrouw A. T. Woldringh-Zwart ontvingen wij een aardige brief waarin zij nog memoreerde aan haar belijdenis van 70 jaar geleden, waarvoor onze dank.

Na een korte inleiding door Paul (Han had zijn bril vergeten), las Mini Petraeus-van Voorthuizen (75 jaar lid), haar belijdenis voor van vele kantjes, waarna Sytske Helfrich-van der Werf (35 jaar lid) anderhalf kantje las. Met als derde jubilaris Paul, die enkele delen uit zijn belijdenis van 35 jaar geleden voorlas.

Toch kun je dan het verschil in de tijd merken met deze geschreven en beleefde belijdenissen en de hedendaagse. Vroeger ging alles veel strenger, 'het Geloof was strenger in de leer'!

Na koffie en thee met vlaai was het gezellig met elkaar van gedachten te wisselen; een ieder vertelde iets uit haar of zijn leven hetgeen tot een plezierige bezinning leidde. Vanuit de kerkenraad kwam er een aardige geste in de vorm van een halfedelsteentje dat door de doopjubilarissen zeer gewaardeerd werd. De afwezigen worden alsnog verrast via de Commissie van Bezoek. De afsluiting met het gebed door Paul was (wat voor mezelf een gevoel van geluk bracht), door de saamhorigheid met elkaar te mogen delen en de liefde die je van God voelde, heel bijzonder. Daarna naar huis door de mooie kloostertuin van Insula Dei.

Maria Jansen-Zeilmaker

## **STICHTING PELGRIMSACTIVITEITEN PELGRIMSREIZEN 2017**

### **Holy Island of Lindisfarne**

Een reis met ontspanning, verdieping, groepsactiviteiten en tevens ruimte voor de individuele ontdekkingstocht.

Het eiland Holy Island ([www.lindisfarne.org.uk](http://www.lindisfarne.org.uk)) ligt voor de Noordoost kust van Engeland (vlakbij de Schotse grens). Men verblijft een week op het eiland.

Vanaf het eiland zal er een dagexcursie gaan plaatsvinden naar Bamburgh ([www.bamburghcastle.com](http://www.bamburghcastle.com) , [www.staidan-bamburgh.co.uk](http://www.staidan-bamburgh.co.uk)) en de Inner Farne eilanden ([www.farne-islands.com](http://www.farne-islands.com)).

Er wordt gekozen voor eenvoudige overnachtingen (tweepersoonskamers) in het (gerenoveerde) Marygate retraitshuis ([www.marygatehouse.org.uk](http://www.marygatehouse.org.uk)) voor maximaal twaalf personen.

Vertrek op zondag 7 mei (nacht)boot IJmuiden – Newcastle. Aankomst Holy Island op 8 mei.

Retour op 14 mei (nacht)boot Newcastle - IJmuiden. Aankomst Nederland: 15 mei.

Reissom (voorlopige schatting en inclusief bijna alle kosten) € 850.

Begeleiding: Aeltsje de Groot-Zantema en Tjitske Bongers.

### **Schiermonnikoog**

Doel: Ontspanning, verdieping, persoonlijke groei, samen met anderen.

Het Waddeneiland Schiermonnikoog ([www.vvvschiermonnikoog.nl](http://www.vvvschiermonnikoog.nl)) als nieuwe reisbestemming.

De eerste bewoners van Schiermonnikoog waren naar verluid de Cisterciënzer monniken van het klooster Claercamp uit Friesland, die zich in de Middeleeuwen op het eiland vestigden. Het eiland dankt zijn naam aan deze in grijze pijen gehulde monniken. Schier=grijs, oog=eiland: *grijze monniken eiland*.

Eind december 2015 hebben zich opnieuw monniken van deze orde op Schiermonnikoog gevestigd (<http://monnik-defilm.nl>).

Er wordt met tien, evt. twaalf personen verbleven in appartement 'Bleekneus' van het Aude Kolonyhûs ([www.itaudekolonyhus.nl](http://www.itaudekolonyhus.nl)).

Vertrek op vrijdag 1 september en retour op 8 september.

Reissom (voorlopige schatting en inclusief bijna alle kosten) € 500.

Begeleiding: Graddie Meijer en Tjitske Bongers.

Nadere inlichtingen en/of opgave (voor beide reizen geldt opgave vóór 1 juni 2016).

[www.pelgrimsactiviteiten.nl](http://www.pelgrimsactiviteiten.nl) en/of [www.tjitskebongers.nl](http://www.tjitskebongers.nl) (> pelgrimsreizen)

Tjitske Bongers, tel: 0513-645540 / 06-23945258 (tussen 10.00-20.00 uur)

[tjitskebongers@doopsgezind.nl](mailto:tjitskebongers@doopsgezind.nl)

Tjitske Bongers

## **UITNODIGING VAN DOOPSGEZINDE ZENDING: ZENDINGSWORKSHOP**

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse zendingsworkshop. Dit keer een ontdekkingsreis met ds. Ruud Mulder door het thema '*Pastoraal aan de slag*'. Gemeenteleden treffen zichzelf steeds meer aan in omstandigheden waar pastoraal handelen gewenst is. Daarbij ervaren ze echter vaak onbekendheid en verlegenheid. Men wordt geconfronteerd met vragen als: 'Hoe kan ik hier in pastorale zin iets betekenen?', 'Hoe kan ik helpen?' 'Moet ik over mijn geloof beginnen of niet?' 'Welke grenzen houd ik aan?' 'Wat moet ik hier vooral niet doen?' Vergelijkbare vragen doen zich voor bij initiatieven op missionair vlak: 'Hoe treden we mensen en zeker de naaste, van buiten de gemeente die je nodig heeft, tegemoet? Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de naaste? Richtingaanwijzers welkom dus.

Eigenlijk zijn dit niet alleen vragen voor individuen afzonderlijk. Deze vragen haken ook aan op het niveau van gemeenten, ringen, sociëteiten. Zovele gemeenten immers hebben geen theoloog of pastorale medewerker meer, of de professional is aangesteld voor een zó groot gebied dat 'doe-het-samen-zelf' noodzaak wordt. Hoe kunnen we op eigentijdse manier onze roeping (missie) gestalte geven binnen de gemeente en naar buiten toe? Staan we toe dat alle energie opgaat aan het in stand houden van 'van alles en nog wat' in de gemeente, òf gaan we (ook) aan de slag met samen Zin zoeken in Bijbelverhalen, met 'preken door leken', met ruimhartig en veelkleurig pastoraat en met missionaire actie? Ds. Ruud Mulder gaat 9 april hierover met u aan de slag.

**Hoe dan ook, er valt op het gebied van pastoraat en missionaire actie in ieder geval veel te leren, te ontdekken en te oefenen** - daarmee beginnen is op zichzelf al inspirerend.

**Tussen-de-middag** staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar. Na de lunch bent u welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending; u kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.

### ***Hoe ziet het programma van 9 april 2016 er uit?***

10.00u ontvangst met koffie en thee in de gemeentenzaal van dg Bussum-Naarden

10.30u start programma met ds. Ruud Mulder over '*Pastoraal aan de slag*'

12.00u Theologen Denktank van DZ brengt verslag uit

12.30u Lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen)

13.00u ALV, tot uiterlijk 14.00u

**Waar?** Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden,  
Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het station.

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde zending



## AGENDA VOOR APRIL/MEI 2016

Wanneer?			Wat?	Waar?
<b>Zo</b>	<b>03 april</b>	<b>10.00</b>	<b>Alg. Ledenvergadering met Opening</b> , organist Bas Wuite	<b>Waalse kerk</b>
Wo	06 april	18:30	Kring Rondon 30	
Do	07 april	10.30	Bijbelkring	Onno & Marian, Arnhem
		19.30	Liturgiecommissie	Cobie, Arnhem
?Di	12 april	20.00	Vier-kerken-overleg	
<b>Zo</b>	<b>17 april</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst</b> , organist Bas Wuite Kinderopvang: Wil	<b>Waalse kerk</b>
Wo	20 april	14.30	Middagkring	Roeleke, Velp
Do	21 april	10.30	Avondkring	Roeleke, Velp
<b>Zo</b>	<b>24 april</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst o.l.v. Liturgiecommissie</b> , organist Wijnand Klaver Kinderopvang: Eline	<b>Waalse kerk</b>
Di	26 april	20.00	Geloofsoriëntatie	Menno & Irene, Arnhem
Do	28 april	10.30	Bijbelkring	Greet, Rheden
		20.00	Kerkenraadsvergadering	Maria, Velp
<b>Zo</b>	<b>01 mei</b>	<b>10.00</b>	<b>Dienst</b> Kinderopvang Elaine	<b>Waalse kerk</b>
Wo	11 mei	18.30	Kring Rondon 30	
Do	12 mei	20.00	Belijdenisavond	Waalse kerk
<b>Zo</b>	<b>15 mei</b>	<b>10.00</b>	<b>Pinksteren: Dienst met doop en taart eten</b> Kinderopvang: Wil	<b>Waalse kerk</b>
Wo	25 mei	14.30	Middagkring	Roeleke, Velp
<b>Zo</b>	<b>29 mei</b>	<b>vroeg</b>	<b>Dienst en samenzijn met Doopsgez. zustergerneente in Krefeld</b>	<b>Doopsgezinde kerk in Krefeld (D)</b>

*Sluitingsdatum en -tijd* voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws: **uiterlijk vrijdag 15 april 2016 vóór 12.00 uur, op het e-mailadres: [redactie@doopsgezindenarnhem.nl](mailto:redactie@doopsgezindenarnhem.nl)**

Eventuele kopij per post graag versturen naar A. Mendels, met een kopie aan de andere redactieleden.



- LOODGIETERS - LEIDEKKERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken. Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen  
Tel. 0316-524050 [www.vanwelyleidekkers.nl](http://www.vanwelyleidekkers.nl)



Al een slimme financiële koers bepaald?

Hypotheek, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en vanuit up to date kennis van de markt. Wilt u ook zekerheid op maat, persoonlijk en dichtbij? Bel vrijblijvend **026 36 22 333** of kijk op [www.bsw.nl](http://www.bsw.nl).

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | [info@bsw.nl](mailto:info@bsw.nl) | [www.bsw.nl](http://www.bsw.nl)



# VERTAALBUREAU

**Elaine Bohlken**

Valeriusstraat 73,

6904 DL Zevenaar

tel.: 0316 - 343358, email: [vertaalbureau@bohlken.nl](mailto:vertaalbureau@bohlken.nl)

Doopsgezinde Gemeente  
Arnhem

Gaan voor vrede en vertrouwen in Gods licht



Wat valt je op aan de **Doopsgezinde Gemeente Arnhem**?

Wij zijn een kleine gemeente van mensen die open staan voor vertrouwde en nieuwe gezichten.

Onze leden en vrienden kennen elkaar, ook al wonen ze in verschillende plaatsen (van A tot Z): de meesten in Arnhem, Velp, Oosterbeek en Doorwerth, sommigen in Rozendaal, Rheden, Westervoort, Wolfheze, Zevenaar en elders.

Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en met elkaar gemeente te zijn.

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen in huiskamers, komen samen in de Waalse Kerk voor de dienst op zondagochtend om te bidden, bijbel te lezen en daarover na te denken, te zingen en daarna gezellig bij de koffie met elkaar te praten.

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen.

We gaan voor vrede en vertrouwen – in het spoor van Jezus Christus.

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Wees welkom. We verheugen ons u als gast te ontvangen in een dienst of in een van onze gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad of de predikant.

ds. Paul F. Thimm