

Programma Vredesweek 2022: 17 – 25 september



Het thema van de Vredesweek is: Generatie Vrede. Met het geweld en oorlog die er in de wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil uitgedaagd om zich in te zetten voor vrede. Ook de Raad van Kerken in Nederland roept hiertoe op. In deze week komt in veel kerken in Arnhem vrede aan de orde en bidden wij om vrede. Voor algemene informatie over de Vredesweek kan men terecht op de website: <https://vredesweek.nl/>

Vrijdag 16 september 2022

Conferentie Bridge to the future. Dit valt niet onder de Vredesweek, maar het hangt er wel nauw mee samen. De Vredesweek valt samen met de herdenking van de Slag om Arnhem in 1944. Op 16 september is er van 13.30 tot 16.30 uur in Musis Sacrum een conferentie: 'De erfenis van Indië. Hoe om te gaan met ons koloniale verleden?' Zie voor verdere informatie: <https://bridgetothefuture.nl/>

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Op vrijdag 16 september is er van 12.30 tot 13.00 uur in de Waalse Kerk het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening. Het thema is gewijd aan de Vredesweek.

Waalse Kerk Open : Welkom voor individuele stilte en gebed voor vrede en verzoening



Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, vrijdag 16 sept, 13.00- 15.00 uur. Naast herdenken, wat de Slag om Arnhem met zich meegebracht heeft voor zoveel militairen en voor Arnhemse burgers en hun stad, nodigen we u uit stil te staan bij, een lichtje aan te steken en te bidden voor vrede en verzoening in zoveel landen en regio's, waar oorlog en onderdrukking heerst.

Zaterdag 17 september 2022

Stiltekring



Op zaterdag 17 september 2022 is er bij de start van de Vredesweek van 12.00 - 12.45 uur een Stiltekring. Deze Kring is op het plein voor de Waalse Kerk. De Vredesbeweging Pax heeft landelijk opgeroepen om overal stiltekeringen te houden. In deze Stiltekring worden teksten afgewisseld met momenten van stilte. Aansluitend is er gelegenheid om koffie te drinken

en een kaarsje op te steken in de Waalse Kerk. (foto: Dick Duyst)

Zondag 18 september 2022

Dienst in de Grote of Eusebiuskerk

Bij de start van de Vredesweek organiseert de Protestantse Gemeente Arnhem een kerkdienst in de Eusebiuskerk om 10.00 uur. Iedereen is welkom. Voorganger is ds. Monique Maan.



Verdieping op de zondagochtend rond het thema vrede.

Waalse Kerk, 10.00 - 11.00 uur. Opgeven:

c.follender@eusebiusparochie.nl

Samen 'n tekst lezen en bespreken en ons afvragen, hoe het gelezene ons aanspreekt.

Woensdag 21 september 2022



Oecumenische pelgrimsviering en wandeling rond het thema Vrede

Waalse Kerk, 9.30 – 13.00 uur. Men kan zich aanmelden bij Aly Meijer: predikant@doopsgezindenarnhem.nl of tel.

06-26493146 maar het is niet noodzakelijk..

Korte meditatieve viering met aansluitend koffie/thee en

daarna, voor wie wil, een wandeling naar en in park Sonsbeek, waarin we ons in stilte bezinnen over een vraag rond vrede. Al pratend over dit onderwerp lopen we terug naar de Waalse kerk. De ochtend wordt geleid door Aly Meijer predikant van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem. Meer info staat op de website van de Doopsgezinde Gemeente (<https://www.doopsgezindenarnhem.nl/>) en die van Jansbeek Ekklesia (<https://jansbeekekklesia.nl/>)

Vrijdag 23 september 2022

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Op vrijdag 23 september is er van 12.30 tot 13.00 uur in de Waalse Kerk het Coventrygebed voor Vrede en Verzoening. Het thema is gewijd aan de Vredesweek.

Zondag 25 september 2022

Oecumenische Viering in Arnhem Zuid

Bij de afsluiting van de Vredesweek is er in Arnhem-Zuid op zondag 25 september een oecumenische viering in de Lucaskerk. Deze viering wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Arnhem (wijkgemeente Zuid), de Parkstraat Gemeente en de Eusebiusparochie. Aanvang 9.45 uur. Pastor Ronald Heinen, ds. Jaap Marinus en ds. Pierre Eijgenraam gaan voor.

Viering bij de Baptistengemeente Arnhem Centrum

Op zondag 25 september 2022 is er om 10.00 uur een dienst in de Baptistengemeente Arnhem Centrum (Willem van Kleeflaan 6, Arnhem) waar aandacht gegeven wordt aan de Vredesweek een speciaal aan een bede voor vrede in Oekraïne. De viering zal worden voorbereid met Oekraïense vluchtelingen. Er zijn liederen voor Vrede, Oekraïense muziek, posters over de situatie in Oekraïne en voorbeden voor vrede. Iedereen is welkom.

Verantwoording

Dit programma is opgesteld door de Raad van Kerken Arnhem, het Coventrygebied en de Jansbeek Ekklesia. Dit programma geeft de stand van zaken weer die op 15 augustus bekend is. Er zullen updates van het programma volgen. In veel kerken is er aandacht voor de Vredesweek.