

GemeenteNieuws

Port Betaald



Dec. 2021 - Jan. 2022
Gemeentebblad van de
Doopsgezinde
Gemeente te Arnhem

COLOFON

Adres:

Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1
6811 DZ Arnhem

Website:

www.doopsgezindenarnhem.nl

Predikant:

Zr. Aly Meijer. Contact: 06-26493146
of
predikant@doopsgezindenarnhem.nl.
Telefonisch spreekuur op maandag,
woensdag en donderdag van 8.30 tot
9.00 uur op nummer 06-26493146.

Redactie:

Redactieleden: vacant
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Redactieadres:

Kopij graag sturen naar
redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Ledenadministratie:

Marjan en Onno van Binsbergen
026-3810354, ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

Dagelijks bestuur van de kerkenraad:

Voorzitter: vacant

Anne-Rie Bus neemt waar
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

Secretaris: vacant

Penningmeester: Diny Wouda
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

Bankrelatie:

NL48 TRIO 0390 9147 03
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Autodienst:

Wie van de autodienst gebruik wil
maken, graag bellen zaterdag vóór
12.00 uur met Han Bohlken,
0316-343358 of Ruud Mulder,
06-27305094 of contact opnemen via
autodienst@doopsgezindenarnhem.nl.

Kinderopvang:

Ouders die jonge kinderen mee willen
nemen naar de dienst, zijn natuurlijk
van harte welkom. Kinderopvang
regelen we op verzoek. Mail naar:
kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

GEMEENTENIEUWS **December 2021 - Januari 2022**

VOORWOORD van de kerkenraad

Aangezien er deze decembermaand diverse (extra) kerstactiviteiten zijn, meent de kerkenraad er goed aan te doen een extra GemeenteNieuws uit te brengen. Ook zijn er tijdens de laatste Ledenvergadering (ALV) een aantal beslissingen genomen, waarvan het belangrijk is dat u hiervan op de hoogte bent. Aangezien niet iedereen over een emailadres beschikt, is het GN als communicatiemiddel hiervoor het meest voor de hand liggend.

Op 7 november jl. is tijdens die ALV met meerderheid van stemmen het voorstel (punt 7) aangenomen om per 1 januari 2022 het aantal diensten terug te brengen naar twee per maand en wel op de *eerste* en *derde* zondag van de maand. Uitgezonderd hiervan zijn bijzondere diensten en de Adventszondagen. Tijdens de ALV van 15 mei 2022 zal dit geëvalueerd worden.

Voor het redactiewerk van het Gemeentenuws (punt 3, mededelingen) hebben Han en Elaine Bohlken zich beschikbaar gesteld, hetgeen fijn is. Het februarinummer 2022 zal de eerste editie van hun hand zijn, die u op de deurmat kunt verwachten.

We gaan de tijd van Gods licht tegemoet en hopen vurig dat we ons daarop tijdens de adventstijd met elkaar mogen voorbereiden en vieren. Mocht een lockdown dit niet mogelijk maken, laten we dan dat licht nog meer in onszelf meenemen. We wensen u allen een vredige kersttijd toe!

Anne-Rie Bus

TERUGBLIK THEMAKRING

Tijdens de eerste bijeenkomst deden we het zogenaamde Bootspel. Dit betekende dat we bedachten wat we als doopsgezinden mee zouden nemen, in geval we op reis zouden gaan met een boot. Doopsgezinden zijn al van oudsher aan het vluchten en aan het reizen over de hele wereld. Wat namen zij mee? En wat nemen wij, deelnemers van de themakring, mee naar een eiland, waar we na een schipbreuk aanspoelen? We kwamen uit op slechts drie dingen: God, samen eten en eigen verantwoordelijkheid. De tweede bijeenkomst spraken we ook over loslaten en vasthouden. Wat wil je loslaten van je ouders en wat wil je dat je van hen hebt meegekregen, juist vasthouden? Het was een boeiend gesprek. Hieronder de tekst van Nelson Mandela over loslaten, die we aan het begin van deze bijeenkomst lazen.

Loslaten

Om los te laten is liefde nodig.

Loslaten betekent niet dat 't me niet meer uitmaakt.

Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.

Loslaten betekent niet dat ik 'm smeer.

Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

*Loslaten is niet het onmogelijk maken,
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven,
je kunt alleen jezelf veranderen.
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar elke dag nemen zoals het komt en er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet anderen bekritisieren of reguleren,
maar te worden wat ik droom te kunnen zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.*

TERUGBLIK BIJBELKRING

De eerste Bijbelkring van 15 oktober ging over rijkdom en armoede. Waar denk je aan bij rijkdom? Wat betekent rijkdom voor jou? Wat zegt armoede jou? Heb je weleens in armoede geleefd? Wat deed dat met jou? Dit waren de vragen waarmee we begonnen. Daarna lazen we ieder voor zich geconcentreerd het verhaal van de rijke jongeling uit Marcus 10: 13-27 en we bespraken wat ons opviel in het verhaal. Dat de rijke jongeling Jezus goed noemt en dat Jezus dan zegt: ‘Waarom noemt u mij goed, alleen God is goed’, dat was een zinnetje wat een van de deelnemers opviel. Wat zijn volgens u schatten in de hemel en wat zijn de schatten op aarde?

IN MEMORIAM Berendina Emilie Selis-Esveld

Berendina Emilie Esveld, met de roepnaam Dinie, werd geboren op 14 december 1936 in Arnhem. Na haar kwamen nog haar broer Ludwig, zus Ellie en de jongste, broer Berend. Als een tweede moeder zorgde Dinie voor haar jongere broer en zus. Dinie zorgde voor Ellie en Berend en haar moeder voor hun gehandicapte broer Ludwig. Na de MULO heeft Dinie de kweekschool gedaan en werkte ze als kleuterleidster. Ze trouwde op 13 februari 1963 met Wessel Selis. Graag hield ze zelf de touwtjes in handen. Ze is dan ook blijven werken op de kleuterschool vanaf haar trouwdag tot aan de zomervakantie in 1963. Dit was niet gebruikelijk, want in die tijd, werden vrouwen

in overheidsdienst, jonger dan 45 jaar, "eervol" ontslagen op de eerste dag ná hun huwelijk. Wessel en Dinie woonden in Arnhem, op de Karel Doormanstraat, daar zijn ook de beide dochters geboren, in 1964 Annelies en in 1966 Hetty. Later verhuisde het gezin naar Dieren, eerst op de Valeriuslaan en daarna naar de Breukinklaan.

Ondanks dat haar loopbaan als onderwijzeres haar onmogelijk werd gemaakt, is Dinie zich blijven ontwikkelen. Ze deed de opleiding tot Coupeuse Lerares en heeft aan velen naailes gegeven. Ze hield daarnaast ook erg van koken, brood bakken, en weven én van het volgen van engelse les. Ook had zij een brede belangstelling voor de kunst. Met Wessel heeft zij vele tentoonstellingen bezocht.

Ook geestelijk vlak bleef zij zich ontwikkelen. Op 30 maart 1980 liet zij zich dopen op persoonlijke belijdenis in de doopsgezinde kerk in Arnhem. In die tijd deed ze ook graag mee aan de gesprekskringen van de doopsgezinde gemeente. Samen met Wessel heeft ze heel lang gezorgd voor het archief van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en ook voor het Gemeentenieuws. Ze heeft ook een tijd in de kerkenraad gezeten. Ze was dus erg actief binnen de Doopsgezinde gemeente.

Dinie en Wessel reisden veel. Ze kampeerden in Oostenrijk, Zwitserland en Italië; Vol trots liet zij mij een paar weken geleden nog de schilderijen van Wessel zien, die hij naar aanleiding van hun reizen maakte. Ze hielden ook van hotelvakanties op Rhodos, Cyprus en in Schotland. Stedentrips gingen o.a. naar Parijs en Wenen. Met de camper hebben ze door de USA gecrosst.

Dinie had altijd een grote belangstelling voor haar kinderen, voor hun school, hun werk, vrienden en vriendinnen. Even zorgzaam als ze was voor haar dochters en kleinkind Daniëlle, was Dinie dat ook voor anderen, bijv. opa Selis, voor wie zij zorgde toen hij in Gelders Hof in Dieren werd verpleegd. Het verlies van schoonzoon Ron Sleijster op 25 september 2016 was groot en schokkend. Broer Ludwig is Dinie op 15 maart jongstleden nog ontvallen.

In augustus 2018 zijn Dinie en Wessel verhuisd naar een appartement in Dieren. De gezondheid van zowel Dinie, als van Wessel, ging verder achteruit, dus verhuisden ze in december 2019 alwéér, zij het nu voor de laatste keer, naar Insula Deï in Arnhem. De laatste vijf jaar ging haar gezondheid hard achteruit. Het leven werd zo nu en dan echt een bezoekje. Zorgmedewerkers en verpleging van Insula Deï waren 24 uur in de buurt om haar bij te staan. De familie is de zorgmedewerkers dan ook erg dankbaar voor alle zorg die Dinie van hen mocht ontvangen. Dinie bleef in bepaalde dingen graag haar zelfstandigheid behouden. Tot op het laatst heeft zij bijvoorbeeld haar medicijnen zelf in beheer gehad. Ook nam ze zelf de beslissing om met de behandeling van de neuroloog te stoppen. In het leven had ze niet alles zelf in de hand. Zondag 24 oktober werd Dinie ernstig ziek en benauwd. De familie kwam bijeen om bij haar te waken. Dinie is woensdag 27 oktober rustig in haar slaap overleden in bijzijn van haar beide dochters. Moge haar ziel rusten in vrede.

Aly Meijer

TERUGBLIK BIJZONDERE DIENSTEN

Regenboogviering 3 oktober

Drie oktober werd een regenboogviering gehouden in de Waalse kerk ter ere van het als Doopsgezinde Gemeente Arnhem aangemeld zijn bij www.wijdekerk.nl. Dit is een website die alweer 5 jaar bestaat en op 2 oktober haar 5-jarig jubileum vierde.

Sommige mensen zullen misschien denken, waar is dat voor nodig zo'n regenboogviering? Als je bedenkt dat het onderwerp anders geaard zijn in veel kerken, zoals in de nabijgelegen Koepelkerk nog altijd niet openlijk op zondag besproken kan worden, dan begrijp je misschien waarom LHBTIQ+ers zich in veel kerken niet welkom voelen. Gelukkig organiseert diezelfde kerk wel gesprekken rondom het thema voor LHBTIQ+ers. Ook binnen de orthodoxe kerken is steeds meer ruimte om jezelf te kunnen zijn. LHBTIQ+ers zoeken naar kerken waar zij gewoon zichzelf kunnen zijn. Het valt nl. niet mee om altijd bij een minderheid te horen, die niet overal wordt geaccepteerd. Laatst werd er in Spanje nog een homo vermoord om wie hij was. In Nederland werd een meisje, die niet wilde zeggen of zij een meisje of een jongen was, in elkaar geslagen. Regenboogvlaggen werden in brand gestoken. Pas sinds de laatste 50 jaar is er steeds meer openheid en acceptatie gekomen van homoseksualiteit, biseksualiteit, intersekse personen, transgenders en queers. In de Doopsgezinde Gemeente Arnhem is dat gelukkig ook het geval. Ook dat hebben we op zondag 3 oktober gevierd. Mocht u na dit te hebben gelezen toch nog vragen of bedenkingen hebben, bijv. over het nut van dit thema, dan kunt u die vragen en twijfels bespreken met uw predikant.

Aly Meijer

Kinderdankzegging 17 oktober

Op zondag 17 oktober was de kinderdankzegging van Julian Bloem en Eva van der Wijk. De beide kinderen ontvingen de zegenbede en de gemeente werd gevraagd te helpen in de geloofsopvoeding. De aanwezigen mochten op een hart-vormige briefje een wens of een spreuk schrijven, die aan Julian en Eva werd meegegeven.

Het was een gezellige en feestelijke dienst. Van de beide families waren er die ochtend mensen van ver gekomen, bijvoorbeeld uit het noorden van Friesland. Er waren opa's & oma's, ooms & tantes, neefjes & nichtjes. Er waren zelfs mensen virtueel aanwezig door middel van een online video-verbinding. De aanwezige kinderen zaten heerlijk te kleuren op de picknickleden op de vloer, onderwijl luisterend naar wat er allemaal gezegd werd.

Wat werd er gezegd? Eén van de Bijbelteksten was Marcus 10:13-27, waarin door Jezus wordt gezegd 'wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Ook werd uit de Prentenbijbel het verhaal van de ark van Noach voorgelezen: een nieuwe start en een regenboog als herinnering.

Pieter van der Wijk

OPBRENGST COLLECTES per collectedoel van 22 augustus tot 1 december

Doopsgezind Wereldwerk	€ 77,40
Weeshuis Sri Lanka	€ 435,17
Doopsgezinde Zending	€ 33,70
Vluchtelingenwerk	€ 16,80
Gemeenteopbouw ADS	€ 45,50
Amnesty International	€ 26,00

Eigen gemeente € 392,45

COLLECTES BEGIN 2022

16 januari	Mennonite World Conference
6 februari	Vluchtelingenwerk
20 februari	Vluchtelingenwerk

TERUGBLIK ZIELENUUR

Daarboven stralen de sterren, beneden stralen wij...

Het Zielenuur is een uur van inspiratie voor de ziel, georganiseerd door de Jansbeek Ekklesia. Op zondagmiddag 21 november jl. vond in de Waalse Kerk een Zielenuur plaats met keltische muziek en teksten, stilte en het ritueel van het branden van de paaskaars en wierook. De muzikanten waren Theo Worm (gitaar), Margreet Dijkman (zang) en Leontine van Huet (fluit en percussie).



Clem Follender van de Jansbeek Ekklesia organiseerde en leidde de bijeenkomst. Op basis van teksten van Kees Both (1942) leidde zij de bijeenkomst in met de volgende woorden: Hoe in het begin van onze jaartelling het Christendom naar de Ierse westkust kwam, is nog een raadsel. Het verspreidde zich over heel Ierland, Schotland,

Wales en Engeland en van daaruit over Europa. Ook Willibrord was zo'n christelijk-keltische monnik.

Er was een sterke mate van continuïteit tussen het heidendom van de Druïden en het Keltische christendom. De missionarissen namen uit het heidendom, dat wat ze als goed ervoeren, op in het christelijk geloof. Er worden daarnaast inhoudelijke relaties vermoed met de Koptische kerk en het jodendom.

Het Keltische christendom was niet-hiërarchisch georganiseerd, maar als een losse federatie van feitelijk autonome gemeenschappen. Kloosters en hun abten speelden daarbij een centrale rol. Het Keltisch christendom kenmerkt zich door een intens besef van de aanwezigheid van het goddelijke in alle dingen. De hele kosmos wordt beschouwd als openbaring van de goedheid, de creativiteit van God. Vooral het dagelijks leven was voor de Keltische christenen verbonden met de aanwezigheid van God: opstaan, vuur aansteken, melken en vissen... Gebeden begeleidden al deze activiteiten. Heel het leven was doordrongen van spiritualiteit.

Een voorbeeld hiervan is het volgende ochtendgebed:

*Ik zal het haardvuur oprakelen
in tegenwoordigheid van de engelen in de hemel
Ik zal het haardvuur oprakelen
zoals Maria deed.*

*Omringd door de Bruid en Maria is het vuur en de vloer
en ook de drempel van mijn huis.*

De Kelten waren sterk in beelden: visuele beelden, poëtische symbolen, metaforen. De waarneming liep veeleer via de zintuigen, dan via verstand of via emoties. De Keltische christenen waren zich zeer bewust van de macht van kwaad en zonde en allerm minst naïef. Zij geloofden echter in de 'goede schepping' en zagen God als degene die zich geopenbaard heeft in het wonder en de pracht van de natuur. En God, de engelen en heiligen staan beschermend om de mensen heen. De geaarde en intieme spiritualiteit van het Keltische Christendom is door de eeuwen heen blijven doorklinken vooral in de Angelsaksische cultuur, waaronder in vele folksongs. De gebeden, de liederen uit Iona, de instrumentale muziek en de lyrics spreken eenzelfde taal. Het liedje, dat onze kleinkinderen met Sint Maarten zingen, spreekt ook nog steeds, of weer, van die alom tegenwoordige goedheid van God en de mensen:

*Ik loop hier met mijn lantaren, en mijn lantaren met mij,
Daarboven daar stralen de sterren, beneden stralen wij.*

Alles verbonden, alles op weg naar licht, alles op weg naar liefde. Tot zover de inleiding van Clem Follender. De paaskaars werd aangestoken en we luisterden naar de keltische muziek. Ook konden we met sommige liederen meezingen, zoals met het lied:

*Return again, return to the land of your soul. Return to what you are.
Return to who you are. Return to where you are born and reborn again.*

Hierna volgde een moment van stilte en inkeer.

Daarna luisterden we naar nog meer liederen en naar een lied van Jimmy McCarthy: Bright blue rose. Over dat lied wisselden we gedachten uit, die het lied bij ons had opgeroepen.

Bright blue rose

*I skimmed across black water,
without once submerging
Onto the banks of an urban morning
That hungers the first light,
much much more
than the mountains ever do*

*And she like a ghost beside me,
goes down with the ease of a dolphin
And emerges unlearned, unshamed,
unharmmed
For she is a perfect creature,
natural in every feature
And I am the geek with the alchemists'
stone*

*For all of you who must discover,
For all who seek to understand,
For having left the path of others
You'll find a very special hand.*

*And it is a holy thing,
and it is a precious time
And it is the only way*

*Forget-me-nots among the snow,
it's always been and so it goes
To ponder his death and his life eternally*

*One bright blue rose outlives all those
Two thousand years and still it goes
To ponder his death and his life eternally*

Helderblauwe roos

*Ik scheerde over zwart water,
zonder een keer onder te duiken
Aan de oevers van een stedelijke morgen
die het eerste licht hongert,
veel, veel meer
dan de bergen ooit doen.*

*En zij als een geest naast me,
gaat onder met het gemak van een dolfijn
En komt ongeleerd, onbeschaamd,
ongedeerd boven
Want zij is een volmaakt schepsel,
natuurlijk in elk aspect
En ik ben de nerd met de steen van de
alchemisten.*

*Voor ieder van jullie die moet ontdekken,
Voor allen die proberen te begrijpen,
Omdat je het pad van anderen hebt
verlaten,
zal je een heel speciale hand treffen.*

*En het is een heilig iets,
en het is een dierbare tijd
En het is de enige weg*

*Vergeet-me-nietjes in de sneeuw,
het is altijd geweest en zo gaat het altijd
Om over zijn dood en zijn leven eeuwig te
reflecteren.*

*Eén helderblauwe roos overleeft dit alles
Tweeduizend jaar en nog steeds gaat het
Om over zijn dood en zijn leven eeuwig te
reflecteren*

De tekst gaat vermoedelijk over de schrijver zelf, die op zoek is naar het ultieme spirituele ideaal, de Heilige geest (she) en de Christus (his death and his life eternally), welke hij niet kan bereiken, want het spirituele ideaal is als een schitterende blauwe roos, die een mens niet kan kweken.

Vervolgens lezen we uit de Bijbel in Gewone Taal, uit Mattheüs 5, de verzen 1-12, de Bergrede, die voor ons doopsgezinden ook heel belangrijk is. Een deel uit de tekst gaat zo:

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.

Want God zal goed zijn voor hen.

Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Het Zielenuur was ook voor doopsgezinden en andere vrijzinnigen een inspirerend uur. Afgezien van de wierook misschien, was het een uur, wat evengoed door de Doopsgezinde Gemeente Arnhem georganiseerd had kunnen worden. Lijken we als kleine geloofsgemeenschappen steeds meer op elkaar? De doopsgezinden en Walen werken natuurlijk al veel samen met de Parkstraatgemeente. Wordt het niet tijd om nóg wat meer samen te werken en van onze eilandjes af te komen? Dit dachten Joost Röselaers van de Waalse gemeente en Clem Follender van de Jansbeek ekklesia, samen met mij. Daarom hebben we een nieuwe, algemenere naam verzonnen voor de al bestaande naam 'Waalse kerk open'. 'Waalse kerk open' is een oecumenisch initiatief dat erop gericht is om ook mensen van buiten de kerken te betrekken bij wat er in de de Waalse kerk allemaal gebeurt. Een nieuwe algemenere naam zou 'Kapel aan de beek' kunnen zijn. De Waalse kerk is immers de kapel van het oude Agnietenklooster en later van het Catharina Gasthuis. Ook staat de kapel aan de Jansbeek, dus vandaar 'Kapel aan de beek'. Met deze nieuwe naam kunnen we voor buitenstaanders op een toegankelijke manier activiteiten van de verschillende kerkgenootschappen onder één naam onder de aandacht brengen. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen die, net als wij, geïnteresseerd zijn in reflectie op het leven en ontmoeting met andere eigenzinnige denkers. Zo'n plek van ontmoeting en reflectie willen wij graag bieden met 'Kapel aan de beek'. Activiteiten zoals het Zielenuur, maar ook Jansbeeklezingen en Diners Pensant en Pelgrimsvieringen zijn voorbeelden van activiteiten die we gezamenlijk kunnen aanbieden. Het Diner Pensant van 24 november en ook de Jansbeek lezing met burgemeester Marcouch konden helaas niet doorgaan i.v.m. verscherpte Corona maatregelen. De pelgrimsvieringen van oktober en november gingen in aangepaste vorm wel door. Bij de terugblik op de diensten, kunt u in het volgende Gemeentenieuws daarover een verslag lezen.

Aly Meijer

VOORUITBLIK ADVENTSTIJD

Blijven hopen op het goede en het goede verwachten van je medemensen, dat geeft licht in de duisternis. We hopen dat u verrast zult worden met sporen van licht deze Advent. We zijn van plan om tasjes met een kaars en een boekje erin te verspreiden onder gemeenteleden, vrienden en ook onder mensen buiten onze gemeente. In het boekje kunt u schrijven wat voor u een lichtpunt was afgelopen jaar. De kaars kunt u uiteraard branden en samen met het boekje weer doorgeven. Voor mensen die niet meer zo mobiel zijn, wordt een andere oplossing gevonden, bijv. dat iemand anders het tasje bij diegene ophaalt en weer doorgeeft. Zo ontstaat er een spoor van licht. Wie weet waar onze lichten zullen schijnen.

Dieuwertje van der Wijk-Dirkse en Aly Meijer

Wanneer?			Wat?	Waar?
Zo	5 dec	10:00	2 ^e Adventsdienst, Aly Meijer Organist: Mark van Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Do	9 dec	Let op: 13:30	Themakring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	12 dec	Let op: 10:15	3 ^e Adventsdienst gezamenlijke dienst met de Parkstraatgemeente, Elly van Kuijk en Aly Meijer Organist: Wim Roelfsema	Let op: Deze dienst is in de Parkstraatgemeente, Arnhem
Vr	17 dec	Let op: 13:30	Bijbelkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	19 dec	10:00	4 ^e Adventsdienst, Willem van Bloemen Organist: Mark van Vreden	Waalse Kerk, Arnhem
Wo	22 dec	Geannu- leerd	Kerstkoffieconcert door kamerorkest Opus 55 uit Ede gaat helaas <u>niet</u> door	Waalse Kerk, Arnhem
Vr	24 dec	Let op: 15:00	Festival of Lessons and Carols Joost Röselaers e.a.	Waalse Kerk, Arnhem
<u>Za</u>	25 dec	10:00	Kerstdienst, Aly Meijer Pianist: Bas Wuite	Waalse Kerk, Arnhem
Zo	9 jan	14:30	Nieuwjaarsbijeenkomst	Locatie nog onbekend en onder voorbehoud
Do	13 jan	13:30	Themakring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	16 jan	10:00	Dienst, Aly Meijer Organist: nog niet bekend	Waalse Kerk, Arnhem
Vr	21 jan	13:30	Bijbelkring	Nieuw Schoonoord, Velp
Zo	23 jan	Let op: 10:30	Gezamenlijke Dienst World Fellowship Day	Doopsgezinde Gemeente Zutphen Leeuweriklaan 23
Wo	26 jan	9:30	Pelgrimsviering	Waalse Kerk, Arnhem

In het kader van de Corona maatregelen is het noodzakelijk om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen, totdat u op uw plek zit. We kunnen u voorlopig helaas geen koffie en thee aanbieden na de dienst.

Wilt u gehaald en/of gebracht worden, neem contact op met de **autodienst**: graag voor zaterdag 12.00 uur bellen 0316-343358 of 06-27305094 of via autodienst@doopsgezindenarnhem.nl

Slim in zee met BSW.



BSW Adviesgroep • Arnhemsestraatweg 17 • Velp
bsw.nl • info@bsw.nl • tel (026) 36 22 333



LOODGIETERS - LEIDERS KOPERWERKEN -

Het aangewezen adres voor al uw dakwerken.

Met als specialiteit het vervangen van goten, hemelwater afvoeren en overige lood-, zink- en koperwerkzaamheden tevens bitumineuze dakbedekking.

Komo gecertificeerd Zinkmeester

Kerkakkers 46, Groessen

Tel. 0316-524050 www.vanwelyleiders.nl